

**SYMPOSIUM**  
**WOENSDAG 12 JUNI 2019**  
**BRABANTS HISTORISCH INFORMATIE CENTRUM ( BHIC )**  
**EN**  
**ABDIJ VAN BERNE**

Beste gasten, dank je dat u gehoor hebt gegeven aan onze gemeenschappelijke uitnodiging van Abdij van Berne en Brabants Historisch Informatiecentrum.

In 1121 werd de orde van de Norbertijnen gesticht door Norbertus van Genep in de Noord Franse plaats Premontre, vlakbij de stad Laon. In het sterfjaar van Norbertus werd de abdij van Berne gesticht in het gehucht Berne aan de Maas nabij Heusden.

Tussen toen en nu liggen heel wat jaren : bijna 900 jaar orde en ook al aardig in die richting de abdij van Berne. Toen het in 1857 mogelijk was na een lange onderbreking om daadwerkelijk gemeenschapsleven te hernemen, werd een herstart gemaakt hier in Heeswijk, met het oude slotje als eerste plek van onderkomen. In de loop van de ruim 180 jaren is er veel aangebouwd en verbouwd indachtig het gezegde: bouwen en breken zijn monnikenstreken.

Als je zo'n lange bestaansgeschiedenis hebt valt er veel aan herinnering op te halen: plezierige, maar ook minder prettige gebeurtenissen. Een rijke traditie van dagelijks gemeenschapsleven en veel verschillende pastorale activiteiten in de regio, in onze provincie, in ons land en ver over de landsgrenzen heen. En zo'n geschiedenis mag niet verloren gaan. Daarom werden er archieven opgezet en onderhouden, daarom worden belangrijke documenten en verslagen van gebeurtenissen zorgvuldig bewaard opdat zij die na ons komen de herinnering levend kunnen houden.

Het archief van onze abdij van Berne was en wordt keurig opgeslagen in speciaal daarvoor ingerichte ruimten achter dikke brandvrije stalen deuren. Maar.....dat betekent dat de toegankelijkheid niet zo eenvoudig is en de opgeslagen schat aan informatie niet direct beschikbaar is. Graag wil je de geschiedenis delen met belangstellenden en zou je hen gemakkelijker toegang willen verlenen, maar het toezicht in praktische en personele zin maakt dat steeds lastiger en moeilijker.

Deze feitelijkheden en de drang om je verworvenheden door de eeuwen heen niet enkel voor de eigen beperkte groep toegang te verschaffen hebben onze abdij er in de afgelopen jaren toe gebracht om de openheid op te zoeken en velen te laten profiteren van wat in de recente en verdere geschiedenis allemaal heeft plaatsgevonden.

1.Enkele jaren geleden zijn enkele duizenden foto's gedigitaliseerd . Van dagelijks leven en werken van norbertijnen van Berne kan zo door velen kennis genomen worden. Overigens was het voorbereidende werk heel speciaal en zo bijzonder: medebroeders en uitgetreden collega's maakten met elkaar onderschriften bij de foto's. Boeiende gesprekken over wie wie nu eigenlijk wel was en of hij het toch wel zeker was.

2.In samenwerking met het Catharijnenconvent is de digitalisering en beschrijving van onze roerende zaken nagenoeg afgerond. Zoveel mogelijk gegevens zijn op een rij gezet over herkomst en gebruik.

3. In samenwerking met de universiteit van Nijmegen wordt er hard gewerkt aan de digitalisering van het oude boekenbestand van onze bibliotheek. Lennie van Orsouw ( zij vervangt Robert Arpots die wegens familieomstandigheden verstek moet laten gaan ) zal daarover straks boeiend weten te vertellen.

En dan.....de nadrukkelijke reden van ons samenzijn hier op deze juni woensdag tussen de werkzaamheden van naderende vakantie en de voetbalsensatie van onze leeuwinen in een stilstaan bij een belangrijke mijlpaal van digitalisering van het abdijsarchief. Via de website van het BHIC zal het vanaf vandaag mogelijk zijn om belangrijke onderdelen van het historisch archief te raadplegen. Gedurende 4 jaar is er druk gewerkt door abdijs en het Brabants Historisch Informatie Centrum aan zoals we dat zelf hebben genoemd het veiligstellen en op moderne wijze ter beschikking stellen van het geschreven historisch erfgoed van de abdijs. In Middelburg – de historische stad waar een oude norbertijnen abdijs nu dienst doet als provinciaal bestuurscentrum – heeft het veelomvattende werk plaatsgevonden.

Vandaag staan we stil bij de afronding en de officiële beschikbaarstelling aan het brede publiek.

Als abt van Berne ben ik trots op al die verrichte en onder handen zijnde werkzaamheden om het religieuze erfgoed niet op te bergen in ontoegankelijke kluizen maar letterlijk openingen te maken om de geschiedenis te tonen aan de huidige en toekomstige generaties en zo ook volop gelegenheid te bieden voor nader onderzoek . Het is goed dat we vandaag bij een belangrijke mijlpaal stilstaan en ik ben dan ook blij dat u gehoor hebt gegeven om vandaag dat hier te doen:

Kennismaken van al datgene wat gebeurd is om toekomstige generaties in de gelegenheid te stellen kennis te maken met wat was en daardoor vandaag nog beter te kunnen verstaan en begrijpen.

In vogelvlucht maken we op deze middag kennis met enkele aspecten.

Dank aan allen die hebben meegewerkt aan dit initiatief: zij die de plannen hebben gemaakt, zij die hebben gezorgd voor de uitvoering en zij die een en ander financieel mede mogelijk hebben gemaakt.

Nogmaals welkom op deze middag en graag geef ik de verdere regie van deze middag in handen van onze dagvoorzitter , maar vooral ook medewerker van ons abdijsarchief: de heer Jan Sanders.

Abt Denis Hendrickx