

# STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers  
van de  
Abdij van Berne



Jaargang 38, februari 2020 nr. 2

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne  Abdijstraat 49  5473 AD Heeswijk-Dinther  Tel: 0413-299.299  Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  e-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl  http://www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand  Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan:  stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem.  Kees den Boer o.praem.  e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl  Koster-diaken: Kees den Boer o.praem.  e-mail: koster@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed  12:15 uur: Eucharistie  18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed  10:30 uur: Eucharistie  18:00 uur: Vespers  Feestdagen die als zondag worden gevierd:  Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag,  Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag,  Norbertus (6 juni), Maria Ten Hemelopneming  (15 augustus), Augustinus (28 augustus),  Allerheiligen(1 november)</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart:  Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem.  e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem.  e-mail: koster@abdijvanberne.nl  of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl  IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne  Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag en vrijdag 09.00 - 15.00 uur  Dinsdag, woensdag en donderdag 14.00 - 15.00 uur  e-mail: gastenbroeder@abdijvanberne.nl</p>

## INHOUD

-Kopij voor het maartnummer van Stukwerk.....	3
<b>'THE TWO POPES' EEN BIJZONDER INDRUKWEKKENDE FILM.....</b>	<b>4</b>
<b>VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA .....</b>	<b>6</b>
-Aswoensdag oecumenische viering.....	6
<b>MEDEDELINGEN .....</b>	<b>7</b>
-Vastenactie.....	7
-Ontmoetingen.....	7
-Wereldwinkel.....	8
<b>DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHIED .....</b>	<b>8</b>
<b>TE DOEN GERECHTIGHEID .....</b>	<b>8</b>
-Amnesty International .....	8
-Caritas.....	9
<b>UIT DE ACTIVITEITENFOLDER .....</b>	<b>10</b>
<b>OVERPEINZING DOOR TITUS DE KEMP O.PRAEM. ....</b>	<b>12</b>
<b>-WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TELEFOON.....</b>	<b>15</b>

### **Redactie Stukwerk:**

Abt Denis Hendrickx o. praem, Kees den Boer o. praem,  
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.  
E-mail: [stukwerk@abdijvanberne.nl](mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl)

### **KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK**

Kopij voor het maart nummer s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail,  
uiterlijk **donderdag 20 februari!!!!** inleveren.

E-mailadres: [stukwerk @abdijvanberne.nl](mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl)

## 'THE TWO POPES' EEN BIJZONDER INDRUKWEKKENDE FILM

Eind vorig jaar en zeker ook de eerste maand van dit kalenderjaar heeft de film 'the two Popes' heel wat gespreksstof opgeleverd. Oorspronkelijk was deze film alleen maar te zien via Netflix maar al snel kwam er ook een bioscoop uitgave.



De film gaat over kardinaal Ratzinger/ paus Benedictus en dan nog kardinaal Bergoglio, onze huidige paus Franciscus. Met elkaar zijn ze in een lang gesprek, dat uitloopt op het besluit van Benedictus om het pausschap neer te leggen en op de verkiezing van Bergoglio tot de nieuwe paus Franciscus.

De film is geen documentaire al zitten er wel authentieke beelden in verwerkt. De fantasie van de filmmaker, over hoe het er achter de schermen van het

Vaticaan aan toe zou gaan, wordt aardig en in voorstelbare beelden naar voren gebracht, al blijft het naar het geheim van het Vaticaan natuurlijk altijd gissen.

Voor mijn gevoel was het script van de film ingegeven als een zekere promotie van paus Franciscus. Na het zien groeide toch zeker ook mijn sympathie voor Benedictus. Hoezeer ik mij ook bewust was en ben van zekere fantasieverhalen, voelde ik mee met de te moeten maken afwegingen door deze paus tijdens zijn pontificaat. Overigens was die bijval al weer snel vergeten toen half januari een heftige discussie in het nieuws kwam over een mogelijk ageren van Benedictus tegen Franciscus rond het celibaat. Al moet hier wel bij gesteld worden, dat nog steeds niet duidelijk is wat nu eigenlijk de ware toedracht is.

De film schildert hartverwarmende en indrukwekkende momenten. Bijzonder is bijvoorbeeld de scene als beide mannen bij elkaar te biecht gaan. De film gaat uitgebreid in op de rol van Bergoglio als overste van de Jezuïeten in Argentinië tijdens de dictatuur van generaal Videla. Als overste deed Bergoglio zijn best om de orde en de leden van de orde te beschermen tegen de militairen. De film laat ook zien dat hij daarbij sommige leden uit de orde zette, omdat ze zich niet aan zijn instructies wilden houden, waarna deze buiten gezette leden door de militairen werden gearresteerd en gefolterd.

Benedictus geeft in de film toe dat hij de nieuwe tijd niet goed begrijpt en dat zijn pogingen om de kerk te behoeden voor verval, geen effect hebben en dat hij de greep op het instituut en vooral op de curie in Rome is kwijtgeraakt. Beide mannen realiseren zich in de film dat ze daarin fouten hebben gemaakt en verkeerde inschattingen. Ze realiseren zich ook dat ze daarmee mensen en hun organisatie, (de Jezuïetenorde, respectievelijk de kerk), schade hebben berokkend. Dan loopt die wederzijdse erkenning uit op een wederzijds tegenover elkaar uitgesproken biecht.

Twee leiders van het grootste kerkgenootschap ter wereld worden in deze film geportretteerd als mensen die hun fouten onder ogen zien en die in nederigheid beseffen dat ze vergeving nodig hebben.

In de tweede helft van alweer de tweede maand van dit kalenderjaar beginnen we aan de periode van veertig dagen. Een tijd van inkeer en ommekeer. Een speciale tijd om op een gezonde wijze eerlijk naar jezelf te kijken en je tekortkomingen onder ogen te zien. Een periode om je ziel als het ware bloot te leggen, om afstand te nemen, om overzicht en richting te zoeken.

Op dat beeld van de twee biechtende leiders van onze kerk, in een zekere fantasievorm tot ons gekomen, mag in de veertigdagentijd best wel eens doorgedacht worden. Wie weet waar het ons toe brengt.

Abt Denis Hendrickx o.praem.

## VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

### Februari 2020

02	Opdracht van de Heer: Maria Lichtmis. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Karl Tax. Begin van het conventsleven in Heeswijk in 1857.	10.30
04	Fredericus van Hallum, norbertijn.	
09	5 <sup>de</sup> zondag door het jaar. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Hans Gillessen.	10.30
14	Cyrilles en Methodius, patronen van Europa.	
16	6 <sup>de</sup> zondag door het jaar. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30
22	St. Petrus Stoel.	
23	7 <sup>de</sup> zondag door het jaar. Voorganger Piet van Dongen o.praem Lector Hans Gilissen.	10.30
26	Aswoensdag. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Eucharistieviering met askruisje. Oecumenische viering met askruisje.	12.15 19.30

### Maart

01	1 <sup>ste</sup> zondag van de Veertigdagentijd. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
----	---	-------

### ASWOENSDAG Oecumenische viering

Op woensdag 26 februari, Aswoensdag, is er om 19.30 uur in de abdijkerk een oecumenische viering.

Tijdens deze viering zal de as wijding plaatsvinden en zal het askruisje worden uitgereikt aan ieder die zich hiermee wil laten tekenen. Voorgangers: Abt Denis Hendrickx en een van de protestantse voorgangers uit de regio.

## MEDEDELINGEN

### VASTENACTIE

Dit jaar willen we meedoen aan de landelijke Vastenactie.

Het thema voor 2020 is: "Werken aan je toekomst".

Zorgen voor een beter leven dankzij goed onderwijs, waarbij de aandacht uitgaat naar met name het beroepsonderwijs. Daarnaast is het ontwikkelen van ondernemerschap een belangrijk punt.

Het loont absoluut hieraan mee te werken; er wordt veel mee bereikt:

- een extra jaar scholing kan tot tien procent meer inkomen betekenen.
- tien procent meer deelname aan voortgezet onderwijs vermindert oorlogsgevaar.
- voortgezet onderwijs vermindert de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Kortom het maakt mensen mondiger; zij kunnen b.v. een leidende rol in hun gemeenschap op zich nemen.

In de folder "werken aan je toekomst", die beschikbaar is in de abdijkerk vanaf de eerste zondag van de veertigdagentijd, kunt u meer lezen. Als u niet naar de kerk kunt komen en de folder toch graag in uw bezit heeft, kunt u die aanvragen per e-mail [eyckel.berghe@upcmail.nl](mailto:eyckel.berghe@upcmail.nl)

Op de zondagen 8 en 22 maart en 5 april wordt na afloop van de viering aan de uitgang van de abdijkerk gecollecteerd t.b.v. de Vastenactie.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,  
Cor van Bergeijk-Krooijmans.

### ONTMOETINGEN

Op zondag 9 februari en op zondag 23 februari kunt u elkaar, na de Eucharistieviering, ontmoeten in de Norbertuszaal van het abdijhuis. Koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom

## WERELDWINKEL

Op de 2<sup>de</sup> zondag van de maand, 9 februari, is na de Eucharistieviering van 10.30 uur, de wereldwinkel geopend. Heeft u specifieke wensen, neem dan vooraf contact op met Mientje Koenen, tel 0644537310.

E-mail: [mientje.koenen@kpnplanet.nl](mailto:mientje.koenen@kpnplanet.nl)

U kunt ook contact opnemen met de waarnemend voorzitter, Anke van Rijswijk, tel 0634254915.

E-mail: [wereldwinkel.nistelrode6@gmail.com](mailto:wereldwinkel.nistelrode6@gmail.com).

## DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID



### Marietje Thomassen-van der Linden.

Geboren te Dinther,  
20 november 1925.

Overleden te Heeswijk,  
16 januari 2020.

Afscheidsviering in de  
Abdijkerk Abdij van Berne,  
23 januari 2020.

Aansluitend begraven op het  
r.k. kerkhof te Heeswijk.

## TE DOEN GERECHTIGHEID

### AMNESTY INTERNATIONAL

#### UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL

Het goede nieuws! Wat er bereikt is: vijf activisten die demonstreerden voor democratie in Guinee zijn vrijgelaten. Zij brachten meer dan een maand in de gevangenis door nadat zij waren opgepakt voor deelname aan een niet- *Guinee* geautoriseerde bijeenkomst.



GUINEE



Een van de gevangenen, Alseny Farinta, zei tegen een Amnesty-medewerker: 'De eerste dagen in de gevangenis waren moeilijk, maar dankzij druk van de media, nationale organisaties en internationale organisaties als Amnesty, verbeterde de situatie. Dank voor jullie steun.' Voor meer informatie:

<https://www.amnesty.nl/actueel/guinese-activisten-vrijgelaten>

Schrijfactie Colombia: medewerkers mensenrechtenorganisatie bedreigd.

dhColombia is een organisatie die juridische hulp verleent aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Sinds augustus worden medewerkers van deze Colombiaanse mensenrechtenorganisatie thuis en op kantoor in de gaten gehouden door onbekende mannen. Een van de werknemers is zelfs met de dood bedreigd.

Wat kun jij doen?

Schrijf vóór 1 maart 2020 naar de Colombiaanse autoriteiten. Roep hen op de medewerkers van de organisatie dhColombia onmiddellijk te beschermen. Voor meer informatie

<https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-colombia-medewerkers-mensenrechtenorganisatie-bedreigd>

Namens de Diaconale werkgroep Abdijkerk,  
Gabriël Roes.

CARITAS



Beste mede inzamelaars en sponsoren.

Wij kunnen allen, trots en blij terug te kijken opeen geweldig jaar 2019 voor onze Caritas: Voor de hulp via de kledingbank Uden en omgeving aan de minder bedeelde medemens.

En voor de transporten die naar onze zuster organisatie Caritas Oradea in Roemenië gaan.  
Mede door uw hulp is dit allemaal tot stand kunnen komen.



Er zijn 13 transporten vertrokken in 2019.

Dankbaar en blij zijn we dat we dit kunnen en mogen doen, samen met u en al onze vrijwilligers, die ook altijd bereid zijn te helpen.

Tevens is er op onze Pius X locatie. 12 keer een gratis kledinguitgifte geweest voor geselecteerde gezinnen met financiële problemen. Daar worden zij en onze medewerkers erg blij van! Het is heel zinvol en leuk om te doen!



Namens de minder bedeelde medemens hier in Uden en omgeving en in Roemenië: Nogmaals Hartelijk Dank!!

Met vriendelijke groeten,  
Bestuur Stg. CARITAS St.Petrus UDEN,  
Jas – Antoon – Wilhelmen – Carla – Ties – Gerdie.

### UIT DE ACTIVITEITENFOLDER VAN DE ABDIJ

**Voor uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): zie [www.abdijvanberne.nl](http://www.abdijvanberne.nl) vervolgens klikken op Abdi van Berne Heeswijk, daarna op tabblad “actueel” en vervolgens op “agenda”.**

**6 febr.: Ouderworkshop.** Workshops voor ouderen.

Ook nog op 5 maart en 2 april.

**7 febr.–9 febr.: Weekend Yoga, intuïtief schrijven en schilderen.**

Verstillings in beweging, beweging in verstillings.

**8 febr.:** Workshop “Jouw persoonlijke boodschap naar de edelstenen”.

**10 febr.: Anders kijken, anders denken?**

Lezing door Esther Crombag.

**14 febr.: Het Hooglied.** Inspiratiemiddag “Maand van de Bijbel”.

**20 febr.: Opstellingen.** Drie Thema-avonden. Ook op 19 maart en 16 april.

**Vier het leven...** cultureel feest voorafgaand aan de vastentijd.



Onder de paraplu van "Vier het leven...", vieren we de start van alle 4 de jaargetijden.

Zo houden we elke avond waarop een nieuw jaargetijde start een avondopenstelling met muziek in/bij het Proeflokaal. Soms organiseren we er iets extra's bij, soms niet. Het zijn gezellige avonden waarbij iedereen

welkom is om samen een biertje te drinken van 19-23 uur. Dit jaar op vrijdag 21 februari vóór carnaval: Vier het leven...Vier de carnaval!

**22 febr.: Boekpresentatie.** Lezing door Kitty Bouwman over de vrouwen in het leven van Augustinus.

**28 febr. – 1 maart: Ontmoetingsweekend in De Essenburgh.**

**“Van overleven naar leven”.** Beg. Cobi Voskuilen en Lien Daams.

**29 febr.: Boekpresentatie.** “Lekenpraat” door Annemiek Schrijver en Hein Stufkens m.m.v. Lenny Kuhr.

**5 Maart: Ouderworkshop.** Workshops voor ouderen.

Vervolg workshops van 6 februari. Ook nog op 2 april.

**7 maart: Lezing met Workshop.** Ton Roumen over “Omarm jezelf”.

**10 maart Workshop “Inzichtspad”.** Vervolg op 10 april.

**10 maart: Lezing Hindoeïsme.** Lezing door oud-conservator van het tropenmuseum, Ben Meulenbeld



**De nieuwe activiteitenfolder voor het eerste half jaar 2020 zal bij dit nummer worden bijgesloten. Wilt u de folder dan bewaren, voor nadere informatie over hierboven vermelde en toekomstige activiteiten in het eerste halfjaar van 2020. In Stukwerk worden de activiteiten nog slechts summier aangegeven. Uitgebreide informatie vindt u altijd op de site van de abdij zoals hierboven aangegeven.**

## OVERPEINZING

1. Ik bespeur in mijzelf **jaloerie**. Ik zie veel mensen, die van alles veel beter doen. Als ik een vergelijking maak met een wielrijderswedstrijd: ik zou ergens altijd maar achteraan in het peloton hangen. Is dat leuk? Is dat een kruis dat ik nou een keer moet dragen?...

Een paar **opmerkingen** hierbij:

- a. Een van de venijnigste dingen is de neiging om te gaan **vergelijken**: die en die doen alles veel beter. Maar dat is onzin. Ieder mens is uniek en waardevol, ook ikzelf dus. Om het beeld van het lichaam te gebruiken, al ben ik maar een kleine teen, ook die is nodig. En als die kleine teen aan het zweren is geraakt, dan heeft het hele lichaam daar last van.

Werkelijk, ik moet het diep in me laten doordringen dat ik **niet gemist** kan worden. Als iemand weg valt, dan valt er een gat en dat voelt pijnlijk.

Ik heb dat eens op een eigenaardige manier 'bemediteerd': het was in de Abdij van **Westmalle**. Ik was aan het wandelen en zag hoe een paar medebroeders het vee naar de stal terugbrachten. DE muur van die stal was ondereen nogal smerig. Ik dacht toen: "Niet plezierig om om daar zo een van die onderste stenen te zijn"... Maar meteen daarop dacht ik: "Ja maar, als die rij stenen er niet zou zijn, dan zou de hele boel in elkaar donderen".....

b. Jaloezie lijkt ons wel ingebakken. Als kleine jongens waren we al aan het zeuren: kwaad omdat een broertje toevallig **een groter stukje chocola** gekregen had. Dat was niet eerlijk. “Hij krijgt altijd het grootste stuk”....

Onzin natuurlijk, maar het zit blijkbaar wel diep. Het kan op allerlei manieren doorwerken, bv. in prestigie kwesties.

c. Het heeft allemaal, denk ik, te maken met een soort **minderwaardigheidsgevoel**. Zo van: “Ik kan niks”, Het komt aan op de geloofshouding dat je ontzaglijk waardevol bent: beeld van God, uniek persoon, drager van de H. Geest, enz.

d. Maar om dat minderwaardigheidsgevoel te boven te komen, daar hebben we steun van anderen voor nodig. We hebben **bevestiging nodig**. Om in het beeld van het lichaam te blijven: het oog moet aan de voeten laten merken, dat het die nodig heeft om te kunnen bewegen.

Ik merk dat volop aan mijzelf. Ik weet soms echt niet of ik een ander wel goed heb gedaan. Soms heb ik echt het gevoel dat dingen mislukken. Als iemand me dan laat merken dat hij het heeft gewaardeerd, dan leef ik weer op.

## 2. **Bevestiging is broodnodig.**

We moeten natuurlijk ook kritisch kunnen zijn, maar altijd alles met een kritische blik bekijken, daar word je niet goed van. Om die bevestiging te kunnen geven, moeten we gevoelig worden voor de talenten van anderen. Laten merken dat je een en ander in hem/haar waardeert. Vooral in mensen die zo op het eerste gezicht niet opvallen.

Nou moet dat ook niet naar de andere kant doorslaan. Ik bedoel **alles maar toedekken**. Liefde wordt dan zoetsappigheid en dat is dodelijk. Lief zijn voor elkaar in overdreven vorm. Daar voel ik mij niet bij thuis. Dat heeft iets onechts, iets opgeschroefds. Het moet allemaal reëel blijven, vind ik.

3. Soms kan het echt geen kwaad om stoom af te blazen en te zeggen waar het op staat. Van je hart geen moordkuil maken. Op voorwaarde dat de relatie daarna weer goed komt.
4. Samen een lichaam zijn, gemeenschap vormen, dat **begint romantisch**: in het huwelijk en ook toen wij als novice intraden. Een avontuur waar wij ons veel van voorstelden. Maar na een tijdje komt de test. Medebroeders hebben andere hobby's, andere karaktertrekken; ze zingen in het koor vals. Ze hebben andere visies, enz. Ik herinner me nog die keer dat er gevoetbald zou worden; we konden net een team van 20 spelers vormen. Nou hield ik absoluut niet van voetballen, maar ja, als het alleen van jou afhangt of het doorgaat of niet, wat doe je dan? En zo gebeurt het ook in het huwelijk, dat je moet nemen en geven. U weet dat beter dan ik. Hij wil bv. slapen met open raam en zij kan geen oog dicht doen ....

Elke dag ligt er wel **conflictstof**. Vanzelfsprekend. De vraag is alleen maar: hoe ga je daarmee om? De visie moet blijven die van het lichaam....

5. En **als het dan ondanks alle pogingen niet lukt?**

Ik ken mensen die er erg onder lijden dat er in hun familie misverstand is, keer op keer ruzie. Ze proberen maar om het op te lossen, maar het lukt niet. Dat is een flink stuk kruis.... Ik zelf denk: **nooit zeggen dat dat verzoening onmogelijk is**. Altijd die mogelijkheid openhouden .... En vervolgens: erop rekenen dat op een diep niveau de H. Geest toch tot samenhang aan het werken is, voor ons op het ogenblik misschien totaal onzichtbaar. En toch blijft Hij bezig. Dat kan ik op geen enkele manier hard maken. Dat is voor mij een kwestie van **geloven**....

Titus de Kemp, o.praem.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. e-mail: <a href="mailto:lectoren@abdijvanberne.nl">lectoren@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✦ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman 073-55.13.788 e-mail: <a href="mailto:bezoek@abdijvanberne.nl">bezoek@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✦ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: <a href="mailto:gabroes@hotmail.com">gabroes@hotmail.com</a> e-mail <a href="mailto:diaconaat@abdijvanberne.nl">diaconaat@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✦ Financiële Werkgroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070 e-mail: <a href="mailto:bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl">bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl</a></li> <li>✦ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. e-mail: <a href="mailto:mamkorsten@gmail.com">mamkorsten@gmail.com</a></li> <li>✦ Werkgroep voor Liturgie: Contactpersoon Frank van Roermund o.praem.</li> </ul>
Participanten	Contactpersoon: Nel van Doornik. e-mail: <a href="mailto:participanten@abdijvanberne.nl">participanten@abdijvanberne.nl</a>
Bernekring	Secretaris: Henriëtte Ausems 073-54.76.747 e-mail: <a href="mailto:bernekring@abdijvanberne.nl">bernekring@abdijvanberne.nl</a> penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76 <a href="mailto:bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl">bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl</a>
Orgelkring	Orgelconcerten op de 1 <sup>e</sup> zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. <a href="mailto:orgelkring@abdijvanberne.nl">orgelkring@abdijvanberne.nl</a>
Berne Anders	Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32 e-mail: <a href="mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl">berne-anders@abdijvanberne.nl</a>
Ruach	Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 e-mail: <a href="mailto:ruach@abdijvanberne.nl">ruach@abdijvanberne.nl</a>
Stichting Vrienden van Bandra East	Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. Email: <a href="mailto:dirk.corriederuit@gmail.com">dirk.corriederuit@gmail.com</a>
Stichting Solidair met India	Contactpersoon: Joke van Zutphen, 0413-29.63.84 06-12.12.43.98, p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk e-mail: <a href="mailto:info@solidairmetindia.nl">info@solidairmetindia.nl</a> info: <a href="http://www.solidairmetindia.nl">http://www.solidairmetindia.nl</a>
Tijdschrift Berne	Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: <a href="mailto:tijdschriftberne@abdijvanberne.nl">tijdschriftberne@abdijvanberne.nl</a> info: <a href="http://www.berneboek.com">www.berneboek.com</a>
Boekhandel Berne	Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. <u>Ook open op zondag na de Eucharistieviering.</u>

