

STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne



Jaargang 38, maart 2020 nr. 3

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299.299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 e-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl http://www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1^e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria Ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen(1 november)</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag en vrijdag 09.00 - 15.00 uur Dinsdag, woensdag en donderdag 14.00 - 15.00 uur e-mail: gastenbroeder@abdijvanberne.nl</p>

INHOUD

-Kopij voor het aprilnummer van Stukwerk.....	3
VASTENTIJD	4
-Extra mededeling.....	5
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA	6
MEDEDELINGEN	6
-Vastenactie.....	6
-Ontmoetingen.....	6
-Wereldwinkel.....	7
-Vier het leven	7
-Boekenbeurs	7
-Inzameling Witte Donderdag.....	7
BERICHT VAN DE FINANCIËLE WERKGROEP	7
DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID	8
VERSLAG VAN DE KLANKBORDGROEP	10
TOEKOMSTPLANNEN: TITUS DE KEMP	11
TE DOEN GERECHTIGHEID	13
-Amnesty International	13
-Caritas.....	14
UIT DE ACTIVITEITENFOLDER	15
IN GESPREK MET THEA VAN BLITTERSWIJK.....	16
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TELEFOON.....	19

Redactie Stukwerk:

Abt Denis Hendrickx o. praem, Kees den Boer o. praem,
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.
E-mail: stukwerk@abdijvanberne.nl

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK

Kopij voor het aprilnummer s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk
donderdag 26 maart inleveren.

E-mailadres: stukwerk@abdijvanberne.nl

DE VASTENTIJD

Op woensdag 26 februari is de vastentijd begonnen, de tijd van voorbereiding op Pasen; een tijd van bezinning en verdieping. Het is de tijd waarin wij bewust een stapje terugdoen om stil te worden en na te denken. Een tijd om onszelf iets te onthouden om te voelen wat velen in onze wereld allemaal moeten missen.

Vasten omdat een kerkelijke wet dat voorschrijft, hoeft niet meer. De katholieke vastenwet, waar veel oudere mensen met enige huiver aan terugdenken, is in 1967 afgeschaft. Toch staat vasten verrassend genoeg steeds meer in de belangstelling.

Als je vast kies je voor een bepaalde tijd niet of minder te eten of te drinken of af te zien van andere genoegens, zoals alcohol drinken, TV kijken of overmatig gebruik van sociale media. Vasten heeft vaak een tweeledig doel. Je doet het omdat het goed is voor jezelf. Je wilt je lichaam reinigen, gewicht verliezen of uitvinden of je zonder genotsmiddelen als koffie of alcohol kunt. Vasten kan je helpen los te komen van dingen die veel van je tijd of aandacht opslokken. Maar vasten heeft ook als doel je relaties met mensen om je heen te verbeteren en eraan bij te dragen dat onze leefomgeving, dichtbij maar ook wereldwijd, intact blijft.

Vasten is niet per definitie gekoppeld aan een religie. Wel kennen bijna alle religies een vorm van vasten. In onze katholieke traditie begint de vastentijd op de woensdag na carnaval, op as-woensdag. We tekenen ons met gewijde as afkomstig van verbrande palmtakjes van het jaar ervoor. Het is een symbool van berouw. De vastentijd is een voorbereiding op het paasfeest, een tijd van versobering en verstilling, voordat het feest begint. Een periode van 40 dagen.



Tegenwoordig zijn er minder mensen die de klassieke manier van vasten volgen. Maar vasten op zich wordt populairder. Steeds meer mensen grijpen de vastentijd aan als een periode van versobering, van rust en van bewust leven. Vasten is een mooie traditie om jezelf de vraag te stellen: heb ik genoeg?

Veel mensen vasten niet langer omdat de kerk of een ander instituut dat voorschrijft, maar omdat zij in deze hectische tijd van materialisme, schreeuwende media en overvolle agenda's, bewust een periode van rust en versobering inbouwen. Zij gaan op zoek naar hun grenzen: hoeveel heb ik eigenlijk nodig? Wanneer heb ik genoeg? Vasten is een hulpmiddel om los te komen van dingen die normaal veel tijd en aandacht vragen.

Naast de verkwikking die vasten je lichaam kan bieden, kan het ook geestelijk rust bieden. Consumeren geeft je een voortdurend haastgevoel. Vasten is een vorm van consuminderen. Genoegen nemen met minder. Eigenlijk is het daarmee ook een vorm van protest: je laat je niet beheersen door de eisen die de maatschappij je oplegt. Je loopt niet kritiekloos mee, maar bent in staat om 'nee' te zeggen. Als je vrijwillig honger hebt gevoeld, besef je meer dat miljoenen mensen dat gevoel dagelijks kennen zonder daarvoor gekozen te hebben.

En zeg niet: 'het is toch maar een druppel op een gloeiende plaat', want zonder druppel geen regen, zonder regen geen rivieren en zonder rivieren geen zee. Dus elke druppel is belangrijk en zeker de eerste.

Een goede tocht naar Pasen.

Abt Denis Hendrickx o.praem.

Extra mededeling:

Het aangekondigde passieconcert op zaterdagavond 4 april kan door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan. De reden hiervoor is de revalidatie van de dirigente Sophia van de Brink. Naast dirigente is zij ook de persoon die inhoud geeft aan het geheel. Zij is, na een operatie aan haar schouder, nog niet voldoende hersteld om haar taak weer op te pakken. Ver vooruit, maar voor 2021 is het passieconcert opnieuw vastgelegd. Binnen de abdij wordt nog naar een alternatief gezocht. Mocht dit lukken, dat volgt informatie via de website en bij de mededelingen in de zondagse Eucharistieviering.
Werkgroep Berne Anders

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

Maart 2020

01	1 ^e zondag van de veertigdagentijd. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
08	2 ^{de} zondag van de veertigdagentijd. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
15	3 ^{de} zondag van de veertigdagentijd. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Hans Gilissen.	10.30
19	Jozef, bruidegom van Maria.	
22	4 ^{de} zondag door het jaar. Voorganger Prior Frank van Roermund o.praem Lector Anneke Steeghs.	10.30
25	Maria Boodschap	
29	5 ^e zondag van de veertigdagentijd. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30

April

05	Palmzondag. Voorganger prior frank van Roermund o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
----	---	-------

MEDEDELINGEN

VASTENACTIE

We doen dit jaar mee aan de landelijke Vastenactie.
Het thema voor 2020 is: "Werken aan je toekomst".

Op de zondagen 8 en 22 maart en 5 april wordt na afloop van de viering aan de uitgang van de abdijkerk gecollecteerd t.b.v. de Vastenactie.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Cor van Bergeijk-Krooijmans.

ONTMOETINGEN

Op zondag 8 maart en op zondag 22 maart kunt u elkaar, na de Eucharistieviering, ontmoeten in de Norbertuszaal van het abdijhuis. Koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom.

WERELDWINKEL

Op de 2^{de} zondag van de maand, 8 maart, is na de Eucharistieviering van 10.30 uur, de wereldwinkel geopend.

Heeft u specifieke wensen, neem dan vooraf contact op met Mientje Koenen, tel 0644537310.

E-mail: mientje.koenen@kpnplanet.nl

U kunt ook contact opnemen met de waarnemend voorzitter, Anke van Rijswijk, tel 0634254915.

E-mail: wereldwinkel.nistelrode6@gmail.com.

VIER HET LEVEN.

Vier de lente met Berne-abdijbier op 21 maart Vanaf 19.00 tot 23.00 uur.

Vier het leven...



www.BerneAbdijbier.nl · [f / BerneAbdijbier](https://www.facebook.com/BerneAbdijbier)

STICHTING PEP BERNEHEZE BOEKENBEURS

Boekenmarkt: zaterdag 14 van 10.00 tot 16.00 uur en zondag 15 maart van 10.00 tot 15.00 uur in de dagkerk Petrus-Emmaus parochie te Heesch. Ingang aan het kerkplein, hoek 't Dorp/Kerkstraat Heesch.

Voor informatie zie: www.pepberneheze.nl

INZAMELING OP WITTE DONDERDAG

Evenals vorig jaar, willen we een bijdrage leveren aan de inzamelingsactie voor paaspakketten in samenwerking met de hulpdienst Lichtpunt.

Lichtpunt is een hulpdienst vanuit o.a. de geloofsgemeenschappen Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Zowel rooms katholiek als protestant.

In het komend nummer komt aanvullende informatie.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Emke Jansma.

BERICHT VAN DE FINANCIËLE WERKGROEP ABDIJKERK

Februari 2020

Onlangs hebben degenen die opgenomen staan in de kerkleden-administratie, als elk jaar, de brief ontvangen, waarin ze bedankt worden voor hun bijdrage van het voorbije jaar, en worden aangemoedigd ook in 2020 weer een kerkbijdrage te schenken aan de Abdij.

Rekeningnummer NL64 RABO 0120 1009 08, t.n.v. Abdij van Berne, o.v.v. Kerkbijdrage Abdijkerk.

Omdat is gebleken dat er veel schenkers zijn, die niet in de KLA staan, hoopt de Werkgroep hen via Stukwerk bereiken, om ook hen te bedanken, namens de Abdij.

Achter in de kerk liggen extra exemplaren van de toegestuurde brief: wees zo vrij er een mee te nemen.

Op de site van de Abdij staat de mogelijkheid aangegeven om een periodieke schenking te doen aan de Abdij, met belastingvoordeel voor Uzelf én voor de abdij.

Hoe dat in zijn werk gaat kunt u als volgt vinden.

Ga naar www.abdijvanberne.nl

Type in het zoek- venster: "belastingvrij schenken". Klik : daar staat het!
Of klik op : "Steun de Abdij van Berne".

U kunt ook contact opnemen met de leden van de Werkgroep of met de Abdij.

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

GERRY BERGMANS - SEEGERS.

Geboren te Berghem

5 januari 1931.

Overleden te Eindhoven,

26 januari 2020.

Afscheidsviering in de
Abdijkerk Abdij van Berne,
1 februari 2020.

Gerry was een trouwe kerkgangster, werkte vele jaren bij de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk en zat ruim 30 jaar strijdbaar aan bij het Bijbels Leerhuis van pastor Joost Jansen o.praem.

Dat zij moge rusten in vrede bij de Heer.



SIMON, MARINUS VAN OSCH O.PRAEM.



Roepnaam Rien.

Geboren te Den Dungen,
18 juli 1924,

Priesterwijding: 25 juli 1949.

Overleden te Nistelrode
9 februari-2020.

Uitvaart in de abdijkerk
en begrafenis op het kloosterkerkhof
14-02-2020.

Na zijn priesterwijding studeerde hij in
Rome kerkelijk recht en moraaltheologie.

Na zijn terugkeer werd hij docent voor zijn medebroeders.

Voor hen was zijn cursus een teken dat er een nieuwe tijd aankwam.

Simon heeft in de branding van die nieuwe tijd gestaan. Immers Mgr. Bekkers ging spreekbeurten houden in het bisdom om de besluiten van het concilie aan de man te brengen en Simon vergezelde hem om de vragen, die de woorden van de bisschop opriepen, te beantwoorden. Ook was hij in die periode adviseur van Mgr. Alfrink.

Die rol lag Simon niet echt. Hij was de man die zelf graag vragen stelde en liever luisterde en bemoedigde.

In 1968 volgde zijn benoeming als pastoor in Elshout.

Daarmee kwam hij in rustiger vaarwater. Hij besteedde veel aandacht aan de verzorging van de liturgie en aan het huisbezoek. De meimaand was een hoogtepunt: de bedevaarten naar de Wonderbare Moeder.

In 1996 vroeg Simon aan de bisschop zijn ontslag als pastoor.

Hij is dan de laatste norbertijner pastoor in een lange rij van ruim 500 jaar.

Simon gaat dan wonen in Nistelrode.

In Ans Broeksteeg vond hij een betrokken, trouwe huisgenote.

Ze deelden lief en leed met elkaar, bijna 25 jaar lang en beleefden daar de stilte na de storm.

Simon stierf onverwacht en midden in de nacht, de Heer tegemoet.

UIT DE KLANKBORDGROEP

Op woensdag 12 februari is de Klankbordgroep weer bijeengekomen met 11 aanwezigen.

De volgende zaken kwamen aan de orde:

Naar aanleiding van de notulen van de vorige bijeenkomst.

1) Op verzoek vertelt Emke Jansma van de Diaconale werkgroep dat er afgevaardigden van deze werkgroep hebben deelgenomen aan 2 bijeenkomsten van de gezamenlijke diaconieën van de Augustinusparochie. Het doel was samen te spreken over waar diaconie voor staat en wat dit inhoudt voor de diaconie en ieder persoonlijk. De nieuwe pastoraal medewerkster van de Augustinusparochie heeft ook een diaconaal overleg van de Abdijkerk bezocht. De gelegde contacten krijgen een vervolg, maar hoe of wat is nog niet duidelijk.

De Diaconale Werkgroep werkt bij de Witte Donderdag inzamelingsactie samen met Lichtpunt. Lichtpunt is een hulpdienst vanuit o.a. de geloofsgemeenschappen Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Zowel rooms katholiek als protestant.

2) Over de gebrekkige verstaanbaarheid achterin de Abdijkerk zal actief contact gezocht worden met degene die daarvoor verantwoordelijk is.

3) Er heeft een levendige en inspirerende discussie plaatsgevonden over spirituele verdieping. Naast de traditionele liturgie is er behoefte aan andere vormen, zoals meditatie en bijvoorbeeld Taizé-liederen. Mogelijk kan een combinatie ook. Berne Anders organiseert op zaterdag voor palmzondag 4 april een Passieconcert in plaats van de traditionele Vespers. Muzimare zal een passieverhaal vertellen met hedendaagse teksten en symbolen, koormuziek en samenzang. Het organiseren van meditatie-avonden (zoals die eerder ook geweest zijn) vraagt organisatie en capaciteit, maar zou zeker wenselijk zijn.

Agendapunt 1 Over de ontwikkeling van de toekomstplannen.

De abt vertelt over de informatiebijeenkomst van afgelopen 22 januari ter gelegenheid van de opening van het voorlopige nieuwe Centrale Secretariaat. Het verslag daarvan staat ook op de website van de Abdij. Men is bezig met het maken van een nieuw reserveringssysteem (voor lezingen, retraites, individuele gasten). Het is spannend of alle plannen financieel haalbaar zijn.

Er zijn ook meer vrijwilligers nodig die meedraaien bij ontvangsten en verzorging. Op het terrein wordt gewerkt aan het gebouw waar het bodemvondstendepot komt. Ook zou Berne Abdijbier een eigen brouwerij willen op het terrein; omdat dat veel geld kost wordt nu onderzocht of dat haalbaar is.

Berne-Media zal gereorganiseerd worden vanwege het stoppen van Joost Janssen o.praem. als directeur.

Er is subsidie voor een parttime jongerenwerker, om te bekijken hoe jongeren meer betrokken kunnen worden.

Nu alles in gang is gezet gaat blijken wat wel en niet haalbaar is. De abt geeft duidelijk aan dat er alleen geïnvesteerd wordt als er zicht is op vaste afspraken met partijen, zodat men niet in financiële moeilijkheden komt. Een grote onderneming zowel voor de abt, maar ook het convent. Ook vanuit het convent is er oprechte belangstelling en geloof in dit project.

Agendapunt 2. De bemensing van het Abdijkerkpastoraat.

Momenteel is er duidelijk tekort aan mensen die een uitvaart kunnen begeleiden. In het algemeen zijn er meer vrijwilligers nodig, al benadrukt de abt dat hij en het convent erg blij zijn met de mensen die nu vrijwilligerstaken doen. Er is besproken dat er duidelijke vacatures gesteld zouden mogen en kunnen worden, zodat mensen ook weten waar ze op solliciteren; bijvoorbeeld de centrale telefoon bedienen. Hier zal aan gewerkt worden.

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 1 april.

Als STUKWERK-lezers ideeën hebben of vragen aan de Klankbordgroep kunnen ze contact met ons opnemen via Martien Korsten. (mamkorsten@gmail.com)

TOEKOMSTPLANNEN

In het januarinumnummer van Stukwerk heeft u kunnen lezen over de toekomstplannen binnen de abdij. Op 22 januari is een bijeenkomst gehouden voor de vele vrijwilligers en medewerkers.

Naar aanleiding van genoemde bijeenkomst heeft pater Titus de Kemp, o.praem. een reactie voor Stukwerk geschreven.

Namens de redactie hartelijk dank.

Het woord is aan pater Titus:

“We zijn in de abdij bezig met een groots toekomstproject. Onze toekomst is onzeker. Bestaan we over pakweg twintig jaar nog wel? Moeten we ons daarbij neerleggen of mogen we verder kijken?

We zijn niet van plan om de deuren te sluiten, maar kijken uit naar mogelijkheden van een doorstart. In dat verband zijn er plannen voor verbouwing.



Je kunt er naar kijken als naar als een zakelijk project, een onderneming, als een bedrijf. Dat is het natuurlijk ook. Niet zomaar een vaag luchtkasteel, maar een project dat heel concreet onderbouwd is op berekeningen, uitgewerkte plannen, op reële mogelijkheden. Net zoals bij elke onderneming.

Toch is het mij te mager om alleen maar naar de zakelijke kant te kijken. Is het mogelijk om een diepere, een spirituele visie aan te geven? Ik meen van wel en daar ben ik naar op zoek. Daartoe ga ik uit van onze professie, voor mij ondertussen al meer dan 75 jaar geleden. Professie, de definitieve beslissing om je aan deze gemeenschap te binden.

We hebben die keurig uitgeschreven en in een bijzondere Eucharistieviering voorgelezen.

Het begin daarvan luidde: “Ego offerens trado meipsum eccleriae B. Mariae de Berne” In vertaling: “Ik teken voor deze kerk van Berne, voor een gemeenschap.” Die wordt hier kerk genoemd, de lokale kerk van Berne. Dat is het bijzondere, dat wij hier samen al een lokale kerkgemeenschap vormen. We zijn een kerk in het klein, zoals duizenden andere lokale kerken, o.a. parochies. Zoals ook in de tijd van Paulus de kerk van Thessaloniki, Philippi, Corinthe. Berne als een lokale kerk, heel concreet, dichtbij, in de dagelijkse omgang met elkaar.

Van zo'n kerk nu zegt Paulus ergens dat het een bouwwerk is (1 Kor 3, 9). Op verschillende plaatsen noemt hij het zelfs een tempel. Onze lokale kerkgemeenschap dus onder het beeld van een bouwwerk en nog wel Gods bouwwerk!

Dat is een visie die mij aanspreekt. Een bouwwerk waarin het nodige gerenoveerd moet worden, aangebouwd en misschien omgebouwd moet worden. Met als dragende visie: het is ook Gods bouwwerk. Zo mag je er als christen en zeker als religieus tegenaan kijken.

Waar het allemaal op uit zal lopen? Dat is op voorhand niet te zeggen. Er zullen zeker risico's genomen moeten worden. Maar in die spirituele visie is het vertrouwen ingebouwd, dat God er een hand in heeft. En dat wordt spannend.”

Titus de Kemp o.praem.

TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL

UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL

Het goede nieuws! Wat er bereikt is:

Tijdens Amnesty's wereldwijde schrijffactie, Write for Rights in december 2019, werd wereldwijd geschreven voor jonge slachtoffers van mensenrechtenschendingen. De autoriteiten werd opgeroepen hen rechtvaardig te behandelen en er werden groetenkaarten gestuurd naar de jongeren.



Emil Ostrovko

Een van hen was Emil Ostrovko uit Wit-Rusland. Hij bedankt de deelnemers voor hun solidariteit. “Het liet me zien dat mijn leven ertoe doet en dat ik niet vergeten ben.” Voor meer informatie <https://www.amnesty.nl/actueel/write-for-rights-emil-bedankt-schrijvers>

Schrijffactie Egypte: scholier al 3 jaar in de cel.

De Egyptische veiligheidsdienst pakte de toen 14-jarige scholier Aser Mohamed op 12 januari 2016 op. Agenten hielden hem 34 dagen vast zonder contact met de buitenwereld. Zijn familie en advocaat wisten niet waar hij was. Aser werd gemarteld om misdrijven te bekennen die hij zegt niet te hebben gepleegd. Hij kreeg in oktober 2019 een celstraf van 10 jaar opgelegd.



Aser Mohamed

Wat kun jij doen?

Schrijf vóór 1 april 2020 naar president al-Sisi van Egypte. Roep hem op Aser Mohamed onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Voor meer informatie <https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-egypte-scholier-al-3-jaar-in-de-cel>

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Gabriël Roes.

CARITAS



Geef uw textiel, kleding en schoenen een tweede kans. U helpt er anderen mee en maakt op deze manier de afvalstroom kleiner, en dat is weer goed voor het milieu!

Een aanzienlijk deel van de verworven goederen worden verzonden naar landen waar de nood hoog is.

Daarnaast worden deze goederen verdeeld in Uden en omgeving aan minderbedeelden, door middel van de kledingbank.

Stichting Caritas St. Petrus heeft zijn opslag in de voormalige Piuskerk en is van maandag t/m zaterdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Op deze locatie wordt alles gesorteerd en gereed gemaakt voor verzending en verdeling.

Hebt u een bijdrage voor Caritas, dan kunt u uw spullen neerzetten op de verzamelplek achter in de abdijkerk. Ook kunt u op bovengenoemde tijden uw spullen afgeven in Uden in de Piuskerk. Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage in het bestrijden van armoede in Uden en omgeving en in de rest van de wereld!

Diaconale Werkgroep Abdijkerk, Emke Jansma.

UIT DE ACTIVITEITENFOLDER VAN DE ABDIJ

Voor uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): zie www.abdijvanberne.nl vervolgens klikken op Abdij van Berne Heeswijk, daarna op tabblad “actueel” en vervolgens op “agenda”.

7 maart: Lezing met Workshop. Ton Roumen over “Omarm jezelf”.

10 maart Workshop ”Inzichtspad”. Vervolg op 10 april.

10 maart: Lezing Hindoeïsme. Lezing door oud-conservator van het tropenmuseum, Ben Meulenbeld.

21 maart: Inspriatiemiddag “Heb moed en wees niet bang”.
o.l.v. Manon Ossevoort en Zr. Holkje van der Veer.

21 maart: Vier het leven, vier de lente.
Met live muziek proosten op de lente. 19.00 tot 23.00 uur.

28 maart: Reisboekendag: Pelgrimeren en reizen.
Kijk op berneboek.com voor het complete programma.

7 april en 8 april (terugkomdag 5 mei): 3 Daagse cursus voor (kinder) coaches: Trauma verwerking.

9 – 12 april: Goede Week vieringen.(zie komend aprilnummer)

PARTICIPANTEN ABDIJ VAN BERNE

In gesprek met Thea van Blitterswijk

Geboren 4 september 1958 te Den Haag.
Woont in Tilburg.
Opleiding: Master Theologie en Religiestudies.
Bacc.
Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeheer.
Gehuwd, heeft drie kinderen en zes kleinkinderen.
Participant vanaf 15 november 1998.
Is pastor van de parochie Heikant-Quirijnstok.
Lid van de commissie opleiding en verbreding.
Directeur "Het Ronde Tafelhuis",
Centrum voor Religie en cultuur



Het is bijna per definitie dat alle leden van het Convent Abdij van Berne met de daarin actieve participanten 'bezige bijen' zijn. Mede gezien de lijst van bovengenoemde taken, geldt dat in hoge mate ook voor Thea van Blitterswijk! Daarnaast is Thea ook nog echtgenote, moeder en oma.

Zoals zo dikwijls blijkt bij actieve mensen, is er toch een zekere innerlijke rust waarneembaar en een goed humeur met een gulle lach.

'Het Ronde Tafelhuis', een diaconaal project, vraagt veel van haar tijd en inspanning. Tilburg Noord, waarin de parochie Heikant Quirijnstok actief is, was aanvankelijk een wijk met jonge gezinnen. Geleidelijk begon zich een kanteling af te tekenen en nam het aantal migranten toe vanuit Afrika en Midden-Oosten. De eersten kwamen uit Marokko en Turkije. Er bevinden zich momenteel 120 verschillende nationaliteiten in deze wijk.

De bewoners van de Heikant moesten erg wennen aan de nieuwkomers en naast de veranderingen in de samenleving zoals door ontkerkelijkheid, de komst van vluchtelingen en de opvang van deze mensen, ontstond het initiatief om met de hulp van vrijwilligers een ontmoetingsplek voor deze mensen te creëren. Het Ronde Tafelhuis werd mede door toedoen van abt Denis Hendrickx, Wim Manders en Thea van Blitterswijk, als een initiatief vanuit de norbertijnse gemeenschap de Schans, in 2008 gerealiseerd. Inmiddels zijn er 92 vrijwilligers actief en wordt het project in gezamenlijke huisvesting met Bibliotheek, Stadswinkel/Stadsbibliotheek in stand gehouden, waar ook het Ronde Tafelhuis is gehuisvest. De projecten van het Tafelhuis zijn zeer divers. Het is vooral een interreligieus ontmoetingscentrum voor mensen uit alle werelddelen met verschillende culturele, maatschappelijke en religieuze achtergronden. De projecten die momenteel lopen zijn het drukbezochte Verwijsspreekuur, 'Sop en Zeep'; 'Stik en Strijk'; de 'Wereldkeuken'; 'Taallessen' en andere activiteiten. (Zie voor nadere informatie www.rondetafelhuis.nl en de column voor religie en cultuur bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 'Ronde Tafelhuis').

Thea is zeer actief in de parochie Heikant-Quirijnstok. Thea en haar man wonen sinds 2010 in een huis in de tuin van de pastorie. Sinds de geboorte van haar zoon, veertig jaar geleden, is Thea actief in de parochie en daarbuiten door o.a. deelname met haar man aan het Interkerkelijk Vredesberaad. Haar activiteiten in en voor de kerk groeiden. Er kwamen internationale contacten o.a. met een parochie in Hongarije, conciliair proces; zij en haar collega's voelden zich vanuit hun idealisme verantwoordelijk voor de kerk in de directe omgeving en daarbuiten. Thea volgde de opleiding Theologie en later de vorming voor Pastoraal werkers van het Bisdom Breda in Bovendonk in Breda en vervolgens Diaconale Praxis in Amsterdam met extra trainingen Kerkelijke Diaconie. Ze werkt nu al jaren als pastor in haar parochie. Gaat voor bij uitvaarten en andere vieringen w.o. doopsel en ziekenzegening. Abt Denis en Wim Manders o.praem hebben haar hiervoor gevraagd en zij is hen daarvoor dankbaar en erkentelijk. Was het maar zo in de hele kerk. Thea vindt het meer dan jammer dat vrouwen in onze katholieke kerk niet gelijkwaardig worden gezien en benaderd. De uitspraken van paus Franciscus waren zo veel belovend.

Het is voor Thea onbegrijpelijk en niet langer uit te leggen dat mannen en vrouwen niet als gelijkwaardig worden gezien. Het maakt haar boos en verdrietig, omdat zij ervan overtuigd is dat hiermee onze kerk tekort wordt gedaan.

De kerk zou geen 'priesterkerk' moeten zijn, maar een kerk voor en gedragen door allen zonder onderscheid waar iedereen zich thuis kan en mag voelen. Wordt de kerk zo niet ervaren, dan werkt ze vervreemdend en stoot mensen af. God is allereerst en heel nabij te vinden in de mensen om ons heen.

Thea ziet de kerk als een plaats waar zij God heel bewust ontmoet. De kerk is rijk aan woorden, tradities en rituelen, waarin en waardoor de gelovige zich thuis kan voelen. Voorgangers moeten beseffen dat in onze tijd de betekenis van rituelen aan gelovigen uitgelegd moet worden om de rijke betekenis hiervan te zien en te ervaren en hiermee gelovigen serieus te nemen.

Thea gelooft in de aanwezigheid van God in de mensen; in humanitair Christendom. In de mens zit zoveel potentie tot goedheid, zoveel lagen die door God op vele manieren kunnen worden geordend. Zo heeft elk mens waarde, ook hij of zij die op een andere manier God wil vinden. Het begrijpen en zien waarom mensen onjuiste beslissingen nemen en daarmee zichzelf of de ander kwetsen of tekort doen, helpt om deze naaste nabij te zijn. Vanuit de gemeenschap mensen en God dienen is verrijkend, het is een weg die je zelf nauwelijks had kunnen bedenken.

Ik mag God vragen mij te dragen. Dat begint 's-morgens in de kapel, door de stilte, het luisteren naar de betekenis van de psalmen, dankbaarheid voor mijn goede gezondheid, dat ik behoor tot de wereld waarin ik missionair aanwezig kan zijn.

Min of meer toevallig zijn de norbertijnen op mijn levenspad gekomen. Het heeft mijn leven verrijkt en doen beseffen dat ik op de goede weg ben en wil blijven.

Ik voel me dankbaar.

Bedankt Thea voor het gesprek over jouw oprechte en open visie van geloof en geloofsbeleving en jouw diepe overtuiging die je met ons hebt willen delen. Wens jou en je gezin alle goeds en moge jouw goede werken met de hulp van de Eeuwige velen bereiken en goed doen.

Frans van Baars.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. e-mail: lectoren@abdijvanberne.nl ✦ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman 073-55.13.788 e-mail: bezoek@abdijvanberne.nl ✦ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl ✦ Financiële Werkgroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070 e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl ✦ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. e-mail: mamkorsten@gmail.com ✦ Werkgroep voor Liturgie: Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem.
Participanten	Contactpersoon: Nel van Doornik. e-mail: participanten@abdijvanberne.nl
Bernekring	Secretaris: Henriëtte Ausems 073-54.76.747 e-mail: bernekring@abdijvanberne.nl penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76 bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl
Orgelkring	Orgelconcerten op de 1 ^e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. orgelkring@abdijvanberne.nl
Berne Anders	Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32 e-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 e-mail: ruach@abdijvanberne.nl
Stichting Vrienden van Bandra East	Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. Email: dirk.corriederuitter@gmail.com
Stichting Solidair met India	Contactpersoon: Joke van Zutphen, 0413-29.63.84 06-12.12.43.98, p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk e-mail: info@solidairmetindia.nl info: http://www.solidairmetindia.nl
Tijdschrift Berne	Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl info: www.berneboek.com
Boekhandel Berne	Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. <u>Ook open op zondag na de Eucharistieviering.</u>

