

STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne



Jaargang 38, april 2020 nr. 4

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299.299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 e-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl http://www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1^e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen wekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria Ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen(1 november)</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag en vrijdag 09.00 - 15.00 uur Dinsdag, woensdag en donderdag 14.00 - 15.00 uur e-mail: gastenbroeder@abdijvanberne.nl</p>

INHOUD

-Kopij voor het meinumner van Stukwerk	3
EN TOCH WORDT HET PASEN	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA	6
MEDEDELINGEN	6
-Ontmoetingen.....	6
-Wereldwinkel.....	6
HET CORONAVIRUS EN HET ABDIJKERKPASTORAAT.....	7
UITZENDING VANUIT DE ABDIJ METBEELD EN GELUID	8
DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHIED	8
VASTENACTIE EN HET CORONAVIRUS	8
INZAMELING WITTE DONDERDAG.....	10
PESACH EN PASEN	11
BERICHT VAN DE FINANCIËLE WERKGROEP ABDIJKERK.....	13
-Opbrengsten en kosten van de abdiijkerk.....	13
TE DOEN GERECHTIGHEID	14
-Amnesty International	14
-Caritas.....	15
UIT DE ACTIVITEITENFOLDER	16
CORONAVIRUS: TITUS DE KEMP	16
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TELEFOON.....	19
Redactie Stukwerk:	
Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem, Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven. E-mail: stukwerk@abdiijvanberne.nl	
KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK	
Kopij voor het meinumner s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk donderdag 23 april inleveren. E-mailadres: stukwerk@abdiijvanberne.nl	

EN TOCH WORDT HET PASEN

In het vorige nummer van Stukwerk schreef ik: 'op woensdag 26 februari is de vastentijd begonnen, de tijd van voorbereiding op Pasen; een tijd van bezinning en verdieping. Het is de tijd waarin wij bewust een stapje terugdoen om stil te worden en na te denken. Een tijd om onszelf iets te onthouden om te voelen, wat velen in onze wereld allemaal moeten missen'.

We wisten toen met elkaar dat er - nog ver van ons verwijderd - een coronavirus welig tierde, maar nagenoeg niemand vermoedde toen dat enkele weken later dit onheil ons leven helemaal in de greep zou hebben.

Het virus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken er mee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook onze kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Wat doet het pijn dat we op zondag enkel als norbertijnengemeenschap eucharistie kunnen vieren en dit met het vooruitzicht dat het ook geldt voor de bijzondere vieringen van Goede week en eerste en tweede Paasdag.

De prelatie van deze vastentijd zegt het zo mooi over deze veertigdagentijd: 'Tijd van meer toeleeg op het bidden en van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste'. We kunnen nu op zondagen - en op bijzondere dagen in de week die we goed noemen - niet meer samen komen om te bidden. Maar we kunnen het wel alleen doen, in ons eigen dagelijks leefverband. Tijd van stilte en bezinning, met een aandachtig oor voor het woord van de Schrift die de liturgie voor deze tijd voorziet. We zullen in deze dagen meer teruggetrokken leven. Soms wel echt in quarantaine of in heel beperkte kring. We zullen de vieringen en vooral de eucharistie erg missen. Ook in die zin moeten we nu vasten. Maar laten we ons niet alleen voelen. We blijven wel met elkaar diep verbonden: verbonden in gebed en in een wereldwijde solidariteit.

De vastentijd wordt ook wel genoemd een tijd van beproeving.

Te midden van alle angst en zorgen rondom het coronavirus, beginnen hier en daar ook andere geluiden te klinken. Biedt deze crisis onze samenleving niet ook onverwachte kansen?

Zou de pandemie niet het startpunt kunnen zijn van een eenvoudige levensstijl of een nieuwe economie? En zouden we als gelovigen met onze kerken daarin niet het voortouw kunnen nemen? Oude vaak diep christelijke waarden kunnen nieuwe betekenis krijgen: Rust en aandacht voor elkaar, zorg voor de schepping, een duurzame levensstijl, een economie van het genoeg, ruimte voor persoonlijke reflectie en gebed.

En als Pasen dan met rasse schreden nadert dan gaat het er toch vooral om dat we bij en met elkaar in herinnering roepen dat de paasboodschap over leven gaat, over nieuw en groter leven. Klamp je niet vast aan 'hier' zegt Pasen. Want er is meer, veel meer.

De engel zegt niet tot de vrouwen 'Hij is niet hier, Hij is elders'. Het gaat niet om 'hier' of 'elders', maar om 'hier' of 'anders'.

Pasen is het feest van het leven. De verrijzenis gebeurt hier en nu, overal waar het leven nieuwe en betere kansen krijgt. De verrijzenis begint waar mensen het hoofd niet laten hangen, maar moedig hun weg gaan en hun kruis dragen. De verrijzenis begint waar mensen, die elkaars vijanden waren en jarenlang niet met elkaar spraken, elkaar de hand weer reiken. Verrijzenis begint waar mensen uit hun kleine cirkel treden om anderen te steunen, te troosten of te helpen. De verrijzenis begint waar mensen nieuw leven behoeden, beschermen of verdedigen. Verrijzenis begint waar mensen het opnemen voor meer menselijkheid en rechtvaardigheid.

Pasen als feest van het leven moeten we dit jaar vieren door afstand te houden van elkaar. Afstand houden in deze dagen betekent juist dat we werkelijk zorgen voor elkaar en zo de overdracht van het levensbedreigende virus willen stoppen.

Zalig en gezegend Pasen en laten we elkaar goed in de gaten houden opdat het aan het noodzakelijke niet ontbreekt.

Abdijkerkpastoraat, abt Denis Hendrickx.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

April 2020

05	Palmzondag. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem.	10.30
09	Witte Donderdag. Eucharistieviering. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.	19.00
10	Goede Vrijdag. Middagdienst. Wake bij het kruis.	15.00 19.00
11	Stille Zaterdag. Paaswake. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.	21.30
12	Hoogfeest van Pasen. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.	10.30

13	2 ^{de} Paasdag, Voorganger: Piet van Dongen o.praem. Overweging van: Titus de Kemp o.praem.	10.30
19	2 ^{de} zondag van Pasen. Voorganger Piet van Dongen o.praem.	10.30
25	Marcus, evangelist	
26	3 ^{de} zondag van Pasen. Voorganger Peter Damen o.praem.	10.30
29	Catharina van Siena, patrones van Europa	

Mei 2020

03	4 ^{de} zondag van Pasen. Voorganger Joost Jansen o.praem.	10.30
----	---	-------

MEDEDELINGEN

ONTMOETINGEN

De bijeenkomsten op de 2^e en de 4^e zondag van de maand, na de Eucharistieviering, gaan pas weer door wanneer de abdijkerk weer voor de kerkgangers open is.

WERELDWINKEL

De wereldwinkel in de Augustinuszaal op elke 2^e zondag van de maand is pas weer open wanneer de Eucharistieviering op zondag voor de kerkgangers weer open is.

HET CORONAVIRUS EN HET ABDIJKERKPASTORAAT

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen.

Alle publieke liturgievieringen worden tot en met Pinksteren – zondag 31 mei - afgelast.

Met ingang van heden – 24 maart – betekent dit ook, dat alle door-de-weekse vieringen (ochtend- en avondgebed en dagelijkse Eucharistieviering) in de beslotenheid van het convent gevierd zullen moeten worden.

Verder zal de abdijkerk overdag geopend zijn voor gebed en het aansteken van een kaarsje.

Op woensdagochtend zal tussen 10.30 - 11.30 uur een van de norbertijnen in de abdijkerk aanwezig zijn.

Iedere woensdagmiddag zal tussen 14.00-15.00 uur het abdijkerkpastoraat telefonisch bereikbaar zijn.

Mogen we op een afstand elkaar nabij zijn en mag ons gebed ons kracht geven.

God van alle leven, doe ons groeien in hoop en vertrouwen nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, en houdt in ons het geloof levend dat Gij alles ten goede leidt. Door Christus, onze Heer

Abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx.

GOEDE WEEK EN PASEN 2020 VANUIT DE ABDIJKERK

Nu de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochies en ook van de abdijkerk niet in de gelegenheid zijn om met elkaar samen te komen wil de abdijsamenleving proberen zo goed mogelijk inhoud te geven aan de onderlinge verbondenheid.

De abdijkerk is de gehele dag geopend, met uitzondering van die momenten dat er een viering plaatsvindt (07.00/ 12.15 uur en 18.00 uur) Vanuit de abdijkerk zullen de bijzondere vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Eerste en Tweede Paasdag met beeld en geluid worden uitgezonden.

Om deze uitzendingen te kunnen volgen: **Ga hiervoor naar onze website 'WWW.ABDIJVANBERNE.NL' en klik op de betreffende knop "vieringen live video "**.

Daarnaast doen wij het volgende aanbod:

PALMZONDAG: uitzending vanaf 10.30 uur

Tussen 12.00-14.00 uur zal de voorganger van de eucharistieviering en palmwijding in de kerk aanwezig zijn om iedereen de gelegenheid te bieden een palmtakje te komen halen.

WOENSDAG IN DE GOEDE WEEK:

Zoals gebruikelijk op de woensdagen in deze Coronatijd: een vertegenwoordiger van het abdijkerkpastoraat is in de kerk aanwezig tussen 10.30 – 11.30 uur.

Elke woensdagmiddag is het abdijkerkpastoraat telefonisch bereikbaar tussen 14.00-15.00 uur of verder op afspraak (0413 – 299299)

WITTE DONDERDAG: uitzending vanaf 19.00 uur

De plechtige viering van Witte Donderdag .

GOEDE VRIJDAG: uitzending om 15.00 uur

Tussen 19.00-21.00 uur wake bij het kruis. Ieder die dat wenst kan de kerk binnenlopen voor het aansteken van een kaarsje en voor gebed. Er wordt gezorgd voor meditatieve muziek en er zullen wat inspirerende teksten worden gelezen.

PAASZATERDAG: uitzending vanaf 21.30 uur

PASEN: uitzending vanaf 10.30 uur

Tussen 12.00-14.00 uur zal de voorganger van de paasviering in de abdijkerk aanwezig zijn om Zalig Pasen te wensen en de uitgegeven paasproclamatie ter beschikking te stellen.

TWEEDE PAASDAG: uitzending vanaf 10.30 uur

We moeten in deze dagen noodgedwongen meer teruggetrokken leven. Soms wel echt in quarantaine of in heel beperkte kring. Maar laten we ons niet alleen voelen. We blijven met elkaar diep verbonden: verbonden in gebed en in wereldwijde solidariteit. We weten dat angst en dood altijd zullen blijven bestaan, ze horen bij ons mens-zijn. Daarom moeten we ze ook niet ontkennen of wegdrukken. Pasen leert ons dat we erop moeten vertrouwen dat ze niet het laatste woord hebben. Mogen we juist in deze dagen ervaren dat wij leven op hoop.

Abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx.

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

Johanna van der Weide – van Kessel.



(Echtgenote van Wim van der Weide
† 20 april 2019.)

*Geboren te Helmond
12 maart 1936.

Overleden te 's-Hertogenbosch
28 februari 2020.

Afscheidsviering heeft in het crematorium te
Rosmalen op
5 maart 2020 plaatsgevonden.

In het vorige nummer van Stukwerk hadden we vermeld dit jaar weer mee te zullen doen aan de landelijke Vastenactie.

Op de zondagen 8 en 22 maart en 5 april hadden we na afloop van de viering aan de uitgang van de abdijkerk hiervoor willen collecteren.

Maar de maatregelen rondom het coronavirus hebben invloed op het gehele maatschappelijke gebeuren, dus ook op de campagne van Vastenactie. De vieringen gaan niet door.

We willen in geen geval dat de mensen in ontwikkelingslanden de dupe worden van deze maatregelen en daarom willen we u vragen de campagne toch geldelijk te ondersteunen door een bedrag over te maken.

Waar gaat het om bij deze campagne?

Vastenactie in deze veertigdagentijd staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold, slecht betaald werk en leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen, dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker.

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Wat kunt u bijdragen:

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar de Vastenactie aan bijdraagt:

* € 24,-: technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen,

* € 40,-: een 'terug-naar-school' pakket met schooluniform, boeken * en schoeltas

* € 200,-: een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar

* € 360,-: een startpakket 'opstarten groentewinkel.'

**Wilt u een gift overmaken? Gebruik het IBAN-nummer:
NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.**

Alvast hartelijk dank.
Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Emke Jansma.

INZAMELING OP WITTE DONDERDAG GAAT NIET DOOR

In Stukwerk van de vorige maand hebben we u gevraagd om een bijdrage voor de inzamelingsactie van voedsel op Witte Donderdag. Dit ter ondersteuning van het Paaspakkettenproject van de hulpdienst Lichtpunt. Deze inzameling gebeurt jaarlijks op Witte Donderdag in onze Abdijkerk.



Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid kan Lichtpunt geen actievoeren bij de plaatselijke supermarkten en daarnaast vervallen ook alle vieringen t/m Pinksteren.

Daarom heeft Lichtpunt besloten deze pakkettenactie niet door te laten gaan. Heel tragisch, want voor veel gezinnen in de geloofsgemeenschappen van Heeswijk, Dinther en Loosbroek kan zo'n pakket een uitkomst kan zijn. Of Lichtpunt deze voedselactie naar een later moment verplaatst is nog niet duidelijk, maar wanneer dit het geval is wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Emke Jansma.

PESACH en PASEN

Op weg naar PESACH en PASEN
via een schilderij van MARC CHAGALL



In de afgelopen week begon kunsthistoricus Jeroen Krabbé een serie op tv (NPO 1) over de Joodse schilder Marc Chagall. Dat komt verrassend goed uit, want dit jaar beleven wij een verwarrende 40-dagen-tijd.

Alle berichten in krant en op tv over het coronavirus doen mij denken aan de dag dat in 1940 de oorlog begon. Het was ook toen een echte zonnige dag, evenwel zonder lentegevoel. Eerder met een ondefinieerbare beklemming. Met lawaaierige vliegtuigen en witte wolkjes van ontploffende granaten. Angstig, bedreigend. Zo unheimisch moeten de Israëlieten zich gevoeld hebben bij de overhaaste exodus uit Egypte en bij alles daarna: de tocht door de Schelfzee, de verlatenheid van de woestijn, de hitte. Vandaag voelen wij dat ook met de coronadreiging. Zij toen en wij nu vertrouwen ons wel toe aan onze leiders, maar hoe gaat het verder? Het volk hoorde het gerommel aan de top van de berg, zag de onheilspellende gloed. Wat stond te gebeuren? Dat geheimzinnige gevoel van onmacht, bracht Chagall in beeld als achtergrond van zijn schilderij. Hij bracht een gouden, koninklijke kleur aan. De kleur van glans en royaal leven. Maar ook de camouflagekleur van koningen die eigenlijk leugenaars, despoten zijn! Was de God van het verbond er net zo een als die van de Egyptenaren: een heerser met willekeurig? Nu eens beminnelijk en vol begrip, dan weer onrechtvaardig streng en wreed? Gelukkig laat Chagall dan Mosje verschijnen, hun leider, hun staatsman, hun toevertrouwen. Al dagen was hij onzichtbaar, weg uit het kamp. Nu staat hij daar, hoog opgericht, als een baken, als een vuurtoren met reddend licht omgeven. Tegelijk knielend, in aanbidding voor de wolk die sedert de tocht door de Schelfzee als richtingwijzer en beschermer had gediend. De wolk waaruit twee handen omlaag strekten. Om te strelen of om te slaan? Te scheppend of lief te hebben? Te heersen of te beschermen? In die handen de stenen tafels van de Tora, van de Weisung naar het Godsrijk, naar goed harmonieus leven, naar zorg voor elkaar. Handen en geboden kansen die tot op vandaag getuigen van liefde, van omzien naar elkaar. Mosje neemt die tafels aan en geeft ze door aan het volk. Aan alle mensen. Zoals Jezus zijn uitleg doorgaf met woorden die inspireerden, met handen die genazen. Volg mij en maak de aarde weer tot paradijs. Als in den beginne. Het gezicht van Mosje gaat ervan stralen! Zijn mond staat op jubelen, op loven, op in gesprek gaan met de Eeuwige. Een echtpaar, links boven, zingt in liefde het Hooglied met God en Mosje mee. Het gouden kalf, symbool van schijn-macht en nepzekerheid, van 'hebben en houwen' wordt alleen gelaten.

De huizen van Vitebsk, - bron voor de jonge Chagall, voor ons aanduiding van onze groeiplaatsen - lopen leeg. Ze worden ingeruild voor een nieuw vaderhuis: 'Kom ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in'. En allen op het schilderij gaan mee, en wij volgen. Als blijde pelgrims. Even géén angst voor besmetting, ziekte of dood, voor afknellende tradities.

Rechtsonder staat de priester met de zevenarmige kandelaar. Symbool van Israël door God bemind. Symbool ook van de kerk, de boodschapper van het blijde bericht van vrede en gerechtigheid. Kijk maar, boven de rabbi, boven de prediker vliegt een engel met de Torarollen van het 'leven in liefde en barmhartigheid'. Rechts daarnaast mensen met elkaar, in vreugde, in omarming, samen, zonder anderhalve meter afstand. Zij, de herauten van het komende vredesrijk. En daarboven de hogepriester. Hij draagt de belofte van Yom Kippoer uit: verzoening. Ooit wordt het voorgoed Pasen. Ooit wordt alle kwaad vergeven, alle ziekte en dood vergeten. Ooit wordt het visioen van Chagall realiteit. Zwaaien onze palmtakken: *Sjalôm chaveriem, sjalôm!*

Pieter Butz, 17 maart 2020.

BERICHT VAN DE FINANCIËLE WERKGROEP ABDIJKERK

OPBRENSTEN EN KOSTEN VAN DE ABDIJKERK

In de loop van februari heeft de financiële commissie van het abdijkerkpastoraat weer een beroep gedaan op alle kerkgangers en andere betrokkenen bij de abdij om een jaarlijkse financiële bijdrage ook in 2020 niet te vergeten. In die brief is wat nadere informatie in het vooruitzicht gesteld.

Het zal niemand verbazen als ik aangeef dat het huishoudboekje van de abdij een voortdurende zorg is. De reguliere inkomsten zijn lager dan de jaarlijkse uitgaven.

De uitkeringen AOW en de opbrengsten van verhuur en pacht zijn aan de inkomstenkant de belangrijkste bedragen. Honoraria, kerkopbrengsten en gasten- verblijf komen op een tweede plaats. Daar tegenover staan de uitgaven met als belangrijkste posten lonen/salarissen en huisvestingskosten.

Het abdijkerkpastoraat vormt een bescheiden onderdeel van het totaal. De inkomsten en uitgaven kunnen lang niet altijd in een afzonderlijke administratie worden ondergebracht. Dat zou wel heel veel extra energie vergen voor de administratie en dus ook gepaard gaan met de nodige extra personele kosten. Wel kan voor bepaalde onderdelen enig inzicht gegeven worden.

Als we naar de inkomstenkant kijken dan levert dat het volgende beeld op: intentiegelden ruim € 3000,-; kaarsenverkoop bijna € 3000,-; collectes ruim € 16.000,- kerkbijdragen ruim € 20.000,-. Huwelijken, uitvaarten en bijzondere vieringen staan in de boeken voor een bedrag van ruim € 4000,-

Kijken we naar de uitgaven dan is de hoogste post een toegerekend aandeel van de energiekosten, goed voor een bedrag van €15.000,- Voor onderhoud staat een bedrag van ruim € 10.000,- op de jaarrekening en verder € 4000,- voor verzekeringen en belastingen; ruim € 4000,- voor muzikale begeleiding. Voor liturgische benodigdheden wordt ruim € 3500,- uitgegeven.

De kosten van ontvangsten zoals de zondagse koffieochtenden en allerlei cursussen en vergaderingen zijn in het abdijkerkoverzicht niet toegerekend. Dat geldt ook voor de loonkosten voor huishoudelijk en technisch personeel. Als dit wel zou gebeuren dan zou het overzicht laten zien dat de uitgaven aanzienlijk hoger zijn dan de inkomsten.

Uit dit bescheiden overzicht blijkt, dat uw bijdragen meer dan welkom zijn. Graag wil ik herhalen, wat ook al aangegeven stond in het vorige nummer van Stukwerk: de mogelijkheid om een periodieke schenking te doen aan de abdij, met belastingvoordeel voor u zelf en voor de abdij. Mocht u daar vragen bij hebben: het abdijkerkpastoraat wil graag meehelpen uw vragen op te lossen.

Dank voor uw bijdragen in het verleden en we hopen te mogen rekenen op uw hulp in de nabije en verdere toekomst.

Abt Denis Hendrickx en financiële werkgroep abdijkerk.

TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL

UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL



Het goede nieuws! Wat er bereikt is:

De Vietnamese mensenrechtenverdediger Tran Thi Nga is onverwacht vrijgelaten. Ze was in 2017 tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege 'propaganda tegen de staat'.



'Ik dank Amnesty International voor de onvermoeibare inspanningen voor mijn vrijlating,' liet Tran Thi Nga weten. 'Ik ben blij dat ik met mijn familie ben herenigd. Er zijn echter nog steeds veel gewetensgevangenen in Vietnam, ik hoop oprecht dat Amnesty zal blijven vechten voor hun vrijheid.'

Tran Thi Nga

Schrijfactie Taiwan: 31 jaar in dodencel na een oneerlijk proces.

De Taiwanese Chiou Ho-shun kreeg in 1989 de doodstraf omdat hij twee moorden gepleegd zou hebben. Hij werd tijdens het politieverhoor zwaar gemarteld. De bekentenissen die hij toen aflegde – en later introk – werden gebruikt om hem te veroordelen. Chiou zit al 31 jaar in de dodencel en het gaat slecht met zijn gezondheid. Hij kan elk moment worden geëxecuteerd.



Chiou Ho-shun

Wat kun jij doen?

Schrijf vóór 1 mei 2020 naar de president van Taiwan. Roep hem op Chiou Ho-shun gratie te verlenen. Voor meer informatie:
<https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-taiwan-31-jaar-in-dodencel-na-oneerlijk-proces>

*Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Gabriël Roes.*

CARITAS



Geef uw textiel, kleding en schoenen een tweede kans. U helpt er anderen mee en maakt op deze manier de afvalstroom kleiner, en dat is weer goed voor het milieu!

Een aanzienlijk deel van de verworven goederen worden verzonden naar landen waar de nood hoog is. Daarnaast worden deze goederen verdeeld in Uden en omgeving aan minderbedeelden, door middel van de kledingbank.

Stichting Caritas St. Petrus heeft zijn opslag in de voormalige Piuskerk en is van maandag t/m zaterdag geopend van 9:00 tot 12:00 uur. Op deze locatie wordt alles gesorteerd en gereed gemaakt voor verzending en verdeling.

Hebt u een bijdrage voor Caritas, dan kunt u uw spullen neerzetten op de verzamelplek achter in de abdijkerk. Ook kunt u op bovengenoemde tijden uw spullen afgeven in Uden in de Piuskerk.

Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage, in het bestrijden van armoede in Uden en omgeving en in de rest van de wereld!

*Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Emke Jansma.*

UIT DE ACTIVITEITENFOLDER VAN DE ABDIJ

In verband met het coronavirus zijn alle activiteiten stopgezet tot 1 juni.

Voor uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): zie www.abdijvanberne.nl vervolgens klikken op Abdi van Berne Heeswijk, daarna op tabblad “actueel” en vervolgens op “agenda”.

CORONAVIRUS

Kan ik ook vanuit mijn geloof naar deze pandemie kijken? Daar probeer ik een beetje helderheid in te krijgen.

Soms komt bij deze en gene de vraag op of het misschien een straf van God is? Daar kan ik niet mee akkoord gaan. Het idee van een straffende God heb ik ver achter mij gelaten. Het Evangelie is niet bedoeld om mensen bang te maken, maar ze juist van te genezen. Als je je door angst laat leiden, zit je volgens mij op een verkeerd spoor.

Ik geloof dat God met onze wereld een plan heeft en heel belangrijk, dat Hij ons als mensen daarbij inschakelt. Hij heeft bij ons de capaciteit ingebakken om o.a. de medische zorg verder te ontwikkelen. In mijn gelovige visie helemaal in de lijn van het optreden van Jezus. God blijft die ontwikkeling langs verborgen lijnen inspireren. Het is ook Zijn werk. Vanuit deze visie mag ik ook kijken naar de immense inspanningen om deze pandemie onder controle te krijgen en ik verwacht dat het op den duur ook zal lukken. Gelovige visie die het allemaal op een wat hoger niveau tilt. Ondertussen moeten wij oppassen niet in de valkuil te terecht te komen, dat de wetenschap alles kan. Geloof in de maakbaarheid van onze samenleving is hier in het geding. Met al onze ontdekkingen staan wij ergens aan een grens. Wij kunnen veel, maar niet alles. Die ervaring maakt ons bescheidener. We moeten de realiteit erkennen van onze kwetsbaarheid en onmacht. En toch nooit opgeven om verder te onderzoeken, in de verwachting dat er toch opnieuw een doorbraak komt in onze pogingen tot genezing.

Tot er wie weet nieuwe problemen opduiken. Vanuit het onderliggende vertrouwen dat God Zijn wereld niet in de steek laat en de touwtjes in handen houdt. Anders gezegd, dat Hij alles ten goede leidt.

Een ander aspect is dat wij hier opnieuw verbondenheid zien. Alles is met alles verweven. Wat anderen ver van ons af overkomt, raakt ook ons. In de kortste keren maatregelen, dat wij anderen niet besmetten.

Ergens zijn wij één grote mensenfamilie. Dat besef dringt nu sterker aan ons op. Juist op dit niveau krijgt het grote gebod van de liefde extra kansen. We willen het niet bij mooie woorden laten, maar de kansen grijpen die voor het oprapen liggen.

In deze 40-dagen zijn wij op weg naar de Goede Week. Goede Vrijdag. Als we in de kerk samen komen, horen wij opnieuw dat Jezus juist ook onze ellende intens heeft doorgemaakt. Met daarbij de ervaring dat ook wij daar niet gespaard voor blijven en dat ons leven uiteindelijk op de dood uitloopt. Totale mislukking. En toch, op Paasmorgen mogen wij het tot ons door laten dringen, dat dit niet waar is, maar dat er door de dood heen opstandingsleven doorbreekt. Door allen absurditeiten van ons leven heen de geloofsvisie, dat een mensenleven zo uniek en kostbaar is, dat het over de laatste grens heen getild wordt in een nieuw leven, liever gezegd, voltooiing voor waar in ons aardse leven al de kiem gelegd is. Daarin opgenomen ook onze immense inspanningen rond die pandemie.

We geloven dat onze zorgen en inspanningen ook ondersteund mogen worden door en smeekgebed. Alleen en samen. We vertrouwen erop dat dit bij God landt en Hij ernaar luistert, naar de zorgen en vragen van ons hart, dat zich naar Hem keert.

De vraag blijft, hoe maak je dit geloof concreet in je eigen persoonlijk leven. Boeiend wordt het als je daarover wat met anderen kunt communiceren.

Zomaar een paar overpeinzingen van een kleingelovige.

Titus,

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. e-mail: lectoren@abdijvanberne.nl ✦ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. e-mail: bezoek@abdijvanberne.nl ✦ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl ✦ Financiële Werkgroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070 e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl ✦ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. e-mail: mamkorsten@gmail.com ✦ Werkgroep voor Liturgie: Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem.
Participanten	Contactpersoon: Nel van Doornik. e-mail: participanten@abdijvanberne.nl
Bernekring	Secretaris: Henriëtte Ausems 073-54.76.747 e-mail: bernekring@abdijvanberne.nl penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76 bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl
Orgelkring	Orgelconcerten op de 1 ^e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. orgelkring@abdijvanberne.nl
Berne Anders	Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32 e-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 e-mail: ruach@abdijvanberne.nl
Stichting Vrienden van Bandra East	Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. Email: dirk.corriederuitter@gmail.com
Stichting Solidair met India	Contactpersoon: Joke van Zutphen, 0413-29.63.84 06-12.12.43.98, p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk e-mail: info@solidairmetindia.nl info: http://www.solidairmetindia.nl
Tijdschrift Berne	Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl info: www.berneboek.com
Boekhandel Berne	Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. <u>Ook open op zondag na de Eucharistieviering.</u>

