

STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne



Jaargang 38, mei 2020 nr. 5

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299.299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 e-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl http://www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1^e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria Ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen(1 november)</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag en vrijdag 09.00 - 15.00 uur Dinsdag, woensdag en donderdag 14.00 - 15.00 uur e-mail: gastenbroeder@abdijvanberne.nl</p>

INHOUD

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK	3
75 JAAR BEVRIJDING, VRIJHEID IS NOOIT VOLTOOID	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA	6
MEDEDELINGEN	6
-Vastenactie	6
-Ontmoetingen	7
-Wereldwinkel	7
-Eucharistievieringen via de website van de abdij.....	7
HOOP EN VERTROUWEN IN CORONA TIJD	7
PAASPROCLAMATIE ABDIJ VAN BERNE	8
FELICITATIES.....	9
DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID	10
IN MEMORIAM MARIA VAN DUINHOVEN	13
VAN DE BEZOEK GROEP	14
UIT DE ACTIVITEITENFOLDER	14
THUIS BLIJVEN.....	15
TE DOEN GERECHTIGHEID	16
-Amnesty International	16
-Caritas.....	17
I AM HADEE	18
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TELEFOON.....	19

Redactie Stukwerk:

Abt Denis Hendrickx o. praem, Kees den Boer o. praem,
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.
E-mail: stukwerk@abdijvanberne.nl

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK

Kopij voor het juninummer s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk
donderdag 22 mei inleveren.
E-mailadres: stukwerk@abdijvanberne.nl

75 JAAR VRIJHEID

De Coronacrisis heeft al voor heel wat problemen gezorgd. Allerlei voorgenomen bijzondere openbare bijeenkomsten moesten en moeten worden afgelast. Zo ook de herdenking van 75 jaar bevrijding na de tweede wereldoorlog. In onze Brabantse regio kon vorig jaar september dat kroonjaar van 75 al worden herdacht. Op nationaal niveau zou dat op 5 mei 2020 moeten gaan gebeuren. Corona gooit ook hier nogal wat roet in het eten.

VRIJHEID IS NOOIT VOLTOOID

Je kunt je afvragen of er na 75 jaar nog stilgestaan moet worden bij de bevrijding. Ik heb de indruk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid blijft aangezien vrijheid nooit voltooid is.



Iedere generatie moet immers opnieuw invulling geven aan vrijheid. Vrijheid is een opdracht en dat geldt ook voor vrede. In dit verband wil ik graag oud-president Kennedy van de VS aanhalen: “Vrede ligt niet verankerd in verdragen alleen. Vrede zit in de hearts of minds van alle mensen. En als het daar verdwijnt kan geen wet, geen pact, geen verdrag, geen organisatie hopen het te behouden”.

Vrijheid mag niet veronachtzaamd worden. Het zaken doen, het belang van onze economie lijkt ook in het buitenlands beleid belangrijker geworden dan het hooghouden van een idee en het nastreven van een ideaal. Mensenrechten zijn bij handelsmissies te vaak een puntje voor de rondvraag. Ontwikkelingssamenwerking doen we vooral als ons eigen bedrijfsleven eraan verdient. En hoe hol zijn onze woorden over mensenrechten geworden, als we ingrijpen, zodra er oliebelangen in het spel zijn of vluchtelingenstromen onze kant op komen, maar onze ogen sluiten voor geweld en onderdrukking, als het maar ver van ons bed is.

Universele mensenrechten en sociale rechten dienen als het over vrijheid gaat onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Wat heb je bijvoorbeeld aan vrijheid als je geen dak boven je hoofd hebt? Vrijheid is dan ook niet zozeer de afwezigheid van onderdrukking maar veel meer de mogelijkheid om aan je leven zelf vorm te geven.

Vrijheid is een en al pleidooi voor broeder- zusterschap in plaats van haat en verdeeldheid. Er is iets universeels in ons wat ons verbindt. Daarom wint vrijheid op den duur altijd. Daarom is hij hoopvol. Omdat het bevrijdingsideaal voortleeft in ieder van ons. Het motto van de 75^e verjaardag van onze bevrijding luidt: “in vrijheid verbonden”. Het gaat toch vooral om mensen, die niet aan verschillende overzijden blijven staan en elkaar vermijden, maar om mensen, die een brug hebben geslagen en als burens samenleven. De dichter Martinus Nijhoff heeft het zo mooi verwoord over de brug bij Bommel. “Die vernieuwde brug maakt dat de twee overzijden nu burens zijn”. We gaan dodenherdenking en bevrijding heel anders vieren dan we gewend zijn en zeker dan was voorgenomen voor dit speciale kroonjaar van 75 jaar. Laten we – ondanks de actualiteit met de vele doden – de doden van toen niet vergeten en laten we vrijheid hoog in het vaandel houden. Het vraagt voortdurende inzet om in vrijheid te kunnen en mogen leven.

Mogen de gebedswoorden van H. Oosterhuis ons kracht en sterkte geven:

Eeuwige God, die ons in mensen tegemoet komt, voor uw aangezicht gedenken wij: allen die vóór ons hebben geleefd, die ons deze aarde hebben gegeven, van wie wij zoveel schatten en ruïnes, zoveel lief en leed hebben geërfd: ouders en voorouders, allen die ons hebben gemaakt en opgebouwd, die ons een naam hebben gegeven, deze taal om te spreken, deze wereld om te bewonen. Wij bidden U, voor onze kinderen en nakomelingen, voor allen die na ons geboren zullen worden: dat wij hen geen stenen geven voor broden, dat wij hen geen oorlog nalaten, maar vrede zoals nog nooit. Voor hen die in ons midden klein en weerloos zijn, bidden wij U : dat er niets ergs met hen gebeuren zal, dat zij niet scheef groeien, niet worden misvormd; dat zij, groter wordend, zich niet onttrekken aan een onzekere toekomst, deze wereld niet gaan haten, een oudere generatie niet afschrijven, niet vluchten in verdoving; dat hun protest bij machte zal zijn in deze samenleving iets ten goede te keren, dat zij nieuwe vormen mogen vinden van geluk en solidariteit; dat zij het visioen niet prijsgeven van gelijke rechten en vrede voor allen.

Abt Denis Hendrickx o praem.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

Mei

03	4 ^{de} zondag van Pasen. Voorganger Joost Jansen o.praem.	10.30
04	Dodenherdenking.	
05	Bevrijdingsdag.	
10	5 ^{de} zondag van Pasen. Voorganger Jan Nabuurs o.praem.	10.30
13	Sint Servatius, bisschop.	
14	Mattias, apostel.	
17	6 ^{de} zondag van Pasen. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.	10.30
21	Hemelvaart van de Heer. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.	10.30
24	7 ^e Zondag van Pasen. Voorganger Joost Jansen o.praem.	10.30
31	Hoogfeest van Pinksteren. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem.	10.30
01	2 ^e Pinksterdag. H. Maria, moeder van de Kerk. Voorganger Joost Jansen o.praem.	10.30

Juni

07	H. Drie-Eenheid Voorganger prior Frank van Roermund o.praem.	
----	---	--

MEDEDELINGEN

VASTENACTIE

Opbrengst Vastenactie.

Op het moment van de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus was de Vastentijd al begonnen.

Gelukkig hebben wij op zondagen daarvoor toch al enkele keren kunnen collecteren voor de Vastenactie.

De opbrengst van deze collectes bedroeg € 214,05.

De Vastenactie stond in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs.

Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

Mocht u de campagne nog willen ondersteunen dan kunt u een gift overmaken naar nummer: NL 21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, Emke Jansma.

ONTMOETINGEN en WERELDWINKEL

Deze activiteiten die vòòr de corona crisis op respectievelijk 2^e, de 4^e en de 2^e zondag van de maand plaats vonden, worden, nadat de Eucharistievieringen in de abdijkerk weer toegankelijk zijn voor de kerkgangers, opnieuw gepland.

VIERINGEN IN DE ABDIJKERK

De zondagse Eucharistieviering blijft voorlopig op de website van de abdij uitgezonden worden. Ook kunt u nadien de uitzending(en) via de website terugzien.

HOOP EN VERTROUWEN BIJ DE CORONA CRISIS

Wat geeft je hoop of vertrouwen in deze moeilijke tijden? Deze vraag wordt op deze website tot en met in ieder geval eind mei beantwoord door tientallen personen die op verschillende manieren betrokken zijn bij de Abdij van Berne. Middels deze serie wil de Abdij van Berne een eigen bijdrage leveren aan het gesprek over de coronacrisis, mensen bemoedigen en hoop bieden, er zijn voor de eigen achterban en alle andere betrokkenen via website en social media. Er zijn tot nu toe een 12-tal bijdragen beschikbaar.

Zie www.abdijvanberne.nl. Dan kiezen voor abdij van Heeswijk, dan tabblad actueel en dan nieuws van de abdij.

PAASPROCLAMATIE ABDIJ VAN BERNE

PASEN 2020, ABDIJ VAN BERNE

Nieuw leven lacht ons toe.
Van vrijheid gesproken:
We mogen 75 jaar vieren
dat ons land werd bevrijd
van oorlog en onderdrukking.
God zij dank.

2020 het jaar
met Franciscus onze inspirerende paus
ons koningspaar als waardige vertegenwoordigers
Gerard de Korte onze collegiale bisschop
Generaal abt Jos Wouters eerste man van de orde
Abt Denis Hendrickx die Berne voorgaat naar morgen

2020 het jaar
waarin coronacrisis samenleven en economie treft
Vluchtelingen aan de Europese deur rammelen
5 jaar Laudato Si ons blijft uitdagen
Norbertijnen zich opmaken om 900 jaar te gaan vieren

2020 het jaar
waar Pasen ons leert
verder te zien dan het dodelijk geweld dat onrecht heet,
dan agressie en oorlog, dan 'elk voor zich'.

Waar mensen op weg gaan
en 'mensen van de Weg' zijn.
Doen wat Jezus heeft gedaan:
Zijn woord als een weg ten leven
geroepen en gezonden
om licht en zout te zijn in deze wereld
Paasmensen te zijn van vandaag.

Vol nieuwe moed en geestdrift
vervolgen wij onze weg.
De steppe zal bloeien en juichen:
Het is Pasen

FELICITATIES



Op 24 april jl. was Harry van de Ven, redactielid van Stukwerk een van de 512 Brabanders die een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen.

In het Brabants Dagblad staat over hem:

Sinds 1980 is Harry van de Ven vrijwilliger in de parochie Sint Servatius in Dinther, later de parochie Heilige Augustinus. Hij is vanaf datzelfde jaar lid van de werkgroep Kledingactie en sinds 2005 kruisdrager bij uitvaarten. Harry van de Ven is sinds 2001 vrijwilliger van het cultureel centrum Servaes in Dinther en sinds 2004 van de KBO-afdeling Dinther. Vanaf 2005 is hij ouderenadviseur bij Ons Welzijn. Vanuit zijn betrokkenheid en deskundigheid probeert hij de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. Ook is hij medeoprichter van D'n HaaDejer en was hij enkele jaren penningmeester van het maandblad.”



Wij wensen Harry van harte proficiat met zijn koninklijke onderscheiding.

Ook feliciteren wij in St. Michielsgestel Theo Strous, o.a. lid van de bezoekgroep en zijn vrouw hartelijk met hun onderscheiding.

Verder wensen wij alle gedecoreerden van harte proficiat!

Vele vrijwilligers zullen zich ook gewaardeerd voelen door het uitreiken van een koninklijke onderscheiding aan personen die op allerlei gebied vrijwilligerswerk verrichten.

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

SIMON VAN STEENBERGEN

Geboren te Vught
14 augustus 1945.

Overleden te Hezik (Heeswijk)
25 maart 2020.

Afscheidsviering in de
Abdijkerk Abdij van Berne,
30 maart 2020.

Deze afscheidsviering en voorbereiding
maakte deel uit van de uitzending van
Kruispunt - op maandag 20 april 23.00 uur
NPO2 - over het vieren van afscheid in
deze coronatijd.



ANNEKE VAN DIJK – van de DONK

Geboren te Veghel
13-12-1938.

Overleden
+23-03-2020 Boekel.

Uitvaartviering in de abdijkerk,
begraven in Veghel 31 maart 2020.

ALBERTUS VAN CREIJ.



Geboren te Vinkel
15 januari 1932.

Overleden te Heeswijk
3 april 2020.

Uitvaartviering in de abdijkerk
8 april 2020.

ARIE AKKERMANS



Geboren te Zevenbergen
5 november 1924.

Overleden te 's-Hertogenbosch
12 april 2020

De afscheidsviering en begrafenis
heeft in besloten kring
plaatsgevonden op
natuurbegraafplaats Maashorst.

NICO HUIJBERS



Geboren te Vortum-Mullem
25-05-1928.

Overleden te Veghel
29-03-2020.

Uitvaartviering in de abdijkerk
7 april 2020.

WIM COOPMANS

Geboren in
's-Hertogenboschcom.
05-08-1953.

Overleden in Eindhoven?
07-04-2020.

Uitvaartviering in de abdijkerk
14 april 20.20.



MARIA VAN DUINHOVEN – STEVENS



Geboren te Maashees
15 februari 1934.

Overleden te
Heeswijk – Dinther
4 april 2020.

De afscheidsviering en
begrafenis heeft in besloten
kring plaatsgevonden op 10
april op natuurbegraafplaats
Maashorst.

IN MEMORIAM

Op 4 april overleed Maria van Duinhoven-Stevens, voormalig lid van de diaconale werkgroep.

Maria was nauw betrokken op de abdij, waar zij zich jarenlang als vrijwilliger inzette. Ze zorgde voor drukwerk, bemande de centrale en verzorgde bloemen.

Toen de groep Conciliar Proces, waarvan Maria lid was, overging in de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, werd zij coördinator.

De in de abdijkerk verzamelde kleding voor Caritas, werd door Maria met haar auto in talloze ritten naar Uden gereden.

Zij droeg de stichting een warm hart toe.

Vele jaren heeft Maria deel uitgemaakt van de groep. Tot zij een aantal jaren geleden vanwege het achteruitgaan van haar gezondheid moest terugtreden.

Wij zijn haar dankbaar voor alles wat zij deed en blijven met genegenheid aan haar denken.

Cor van Bergeijk-Krooijmans,
namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk.

VAN DE BEZOEKGROEP

Wij gedenken Nico Huijbers.

“Met vreugde kom ik in het huis van de Heer,”- dit zou een regel van een psalm kunnen zijn.-

Die regel komt in mij op nu ik weer denk aan onze zo vertrouwde mede-kerkganger: Nico Huijbers.

Hij straalde een weldadige blijdschap uit, ook naar zijn mede-gelovigen toe, telkens weer.

Je kon niet anders dan ook heel verheugd zijn komst begroeten.

Wat een beminlijk medemens zijn we in de zondagse abdijkerkviëring verloren.

Waarden kon hij ook, als geen ander.

Wanneer ik een bijdrage mocht geven aan de viering van de Ziekenzondag, dan herinner ik me hoe hij je dankte en zei zo blij te zijn met de vrouwelijke inbreng in de liturgie.

Pas nu ,na zijn overlijden, de tekst lezend van het bidprentje, en wat meer wetend over

zijn bijzondere leven, word ik nog blijer om deze lieve mens.

Ik denk dat alle vertrouwde mede gelovigen en zeker ook de abdijheren hem zullen missen,

Maar vooral dat zij allemaal aan Nico alle onvoorstelbaar geluk toe wensen dat Onze Lieve Heer voor zijn kinderen bewaard heeft.

Mede namens de Bezoekgroep,
Joke, J.M.

UIT DE ACTIVITEITENFOLDER VAN DE ABDIJ

In verband met het coronavirus zijn alle activiteiten stopgezet tot 1 juni.

Voor uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): zie www.abdijvanberne.nl vervolgens klikken op Abdij van Berne Heeswijk, daarna op tabblad “actueel” en vervolgens op “agenda”.

THUIS BLIJVEN

Aan alle kanten hoor je de vermaning:” Thuis blijven! Ga niet naar het strand. Vermijd massabijeenkomsten als sportwedstrijden. Bezoek geen tentoonstellingen of musea. Ook geen kerkdiensten, enz.” Ook hier in huis houden wij ons daaraan en bepreken onze activiteiten naar buiten,. Verder gaat ons leven binnenshuis gewoon door. Wel missen wij de bezoekers van ons liturgische vieringen, vooral die op zondag. We snakken naar de tijd dat de deuren weer open gaan. Ondertussen gaat ook ons gesprek dagelijks over het laatste nieuws over de pandemie. Een zekere angst daarbij en tegelijk de hoop dat ons land, onze wereld, er bovenop komt, binnen niet al te lange tijd. Zit God misschien ook daarachter? Of moet ik liever zeggen dat dat Hij het allemaal toelaat? Waarom, vraag ik me af. Zou het kunnen zijn omdat er juist daardoor meer kansen zijn komen te liggen voor liefde? Ik denk graag in die richting. Sterker dan anders zien we aan alle kanten initiatieven voor hulp. Veel creativiteit daarbij. We ervaren sterker dan anders verbondenheid, over alle verschillen heen

Die verbondenheid mis je in de gewone zondagsdienst. Maar je maakt tijd vrij om op TV of internet toch mee te leven. Zo ervaar je dat je niet alleen staat in jen geloof, maar deel uitmaakt van de grote geloofsgemeenschap. En misschien pik je er kracht uit om vol te kouden. Wie weet, door een woord in de verkondiging of in de lezingen. Zo is bij mij een zin blijven hangen uit de tweede lezing van Beloken Pasen. Daarin schrijft Petrus: “Die beproevingen zijn nodig om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen.” Wat betekent dit voor mij, voor ons?

Thuis blijven. Zou het ook kunnen betekenen, dat ik ook moet proberen om thuis te blijven bij mijzelf. Dat ik nu en dan zomaar stil zit en al dat gepraat en gekwebbel om mij heen uitschakel? Ook geen TV, internet, radio. Zomaar een paar minuten helemaal in stilte bij mezelf zijn en kijken naar mijn eigen leven. Wat er dan allemaal naar boven kan komen! Het kan bedreigend zijn. En toch vanuit je geloof die stille stem van vertrouwen. Soms onwillekeurig een Onze Vader. Waarin dat gebed: “Vader, breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.”



Titus de Kemp o.praem.

TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL WERELDWIJD GERECHTIGHEID

U bent van ons gewend dat we maandelijks een bericht in Stukwerk zetten waarin staat wat er bereikt is met de schrijfacties van Amnesty International. Daarnaast maken we u ook attent op de acties van de maand, en tijdens de kerkdienst op de tweede zondag van de maand wordt er aandacht aan besteed, o.a. door het aansteken van de Amnestykaars en de brieven die dan achter in de kerk te vinden zijn. Nu, in Coronatijd, is het allemaal anders. Maar wellicht het moment om u naar de **digitale acties** te verwijzen. Amnesty heeft, naast het brievenschrijven, ook steeds meer acties waar je alleen maar via mail op kunt reageren, en ook hebben ze petities die online getekend kunnen worden.



Wat kun jij doen?

Hongaarse premier trekt alle macht naar zich toe:

<https://www.amnesty.nl/forms/petitie-kom-in-actie-voor-de-mensenrechten-in-hongarije>.

Activiste vervolgd om tekening vrouwelijk lichaam:

<https://www.amnesty.nl/forms/petitie-kom-in-actie-voor-yulia-tsvetkova-uit-rusland>

Tiener ten onrechte in de dodencel:

<https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-south-sudan-magai>

Zo staan er nu twaalf acties op <https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties> .

Dus mocht u tijd over hebben en wilt u mensen steunen die dit hard nodig hebben, dan nodigen wij u uit om eens een kijkje te nemen en hen te helpen.

Met dank namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Gabriël Roes.



CARITAS

Op dit moment is het ook bij Caritas in Uden een bijzondere, enerverende tijd i.v.m. het Corona virus. Vandaar dat men met ingang van 16 maart gestopt is met het sorteren van kleding. De inzamelpunten in Schijndel, Boxtel, Boskant en Heeswijk-Dinther liggen op dit moment stil.

In Uden worden de kledingcontainers nog wel geleeagd, maar deze kleding gaat op dit moment naar een distributiecentrum en de opbrengst daarvan wordt besteed aan projecten in Roemenië. De kledingbank is in maart op beperkte schaal open gegaan en in april is er helemaal geen kledinguitgifte geweest, voor het eerst in 10 jaar.....



Maar.... op dinsdag 7 april is er weer een volle vrachtwagen naar Caritas Oradea in Roemenië gegaan. Het was transport 249!!!!

Naast heel veel andere goederen, zijn er ook goed werkende hoog/laag bedden naar toe gestuurd, ze waren daar erg blij mee, want ook daar heerst Corona.



Ook HAK-groenten zijn meegestuurd op transport. Die kunnen ze daar goed gebruiken. Dit is mooi te zien op de foto. Laten we hopen dat de beperkingen vanwege de coronacrisis niet te lang zullen duren, zodat het inzamelen en sorteren van goederen weer kan worden opgepakt.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Emke Jansma.

NORBERTIJNEN ABDIJ VAN BERNE EN 'IAM HADEE'



De norbertijnen van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther zijn verguld met IAM HADEE recht voor hun abdij. Ze gingen allemaal op de foto om hun verbondenheid met Heeswijk-Dinther te illustreren.

(Meer informatie over

“I AM HADEE”: zie DTV nieuws van 11 april 2020. Kijk op de site van de abdij.)

DE COMPLETE GESCHIEDENIS VAN 70 JAAR NORBERTIJS LEVEN OP DE VELUWE

Onlangs is verschenen bij Berne Media *“Rijke baronnen en bezitloze paters. 375 jaar landgoed De Essenburgh”*.

Historicus Martijn Pijnenburg neemt u in dit boek mee in de rijke geschiedenis van landgoed

‘De Essenburgh en zijn markante bewoners, een der aangenaamste hofsteden deser Land-streecke’.



Boekgegevens: Rijke baronnen en bezitloze paters. 375 jaar landgoed De Essenburgh.

274 pagina's. ISBN: 9789089723826 Prijs € 29,95.

Een uitgave van Berne Media, Abdij van Berne.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. e-mail: lectoren@abdijvanberne.nl ✦ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. e-mail: bezoek@abdijvanberne.nl ✦ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl ✦ Financiële Werkgroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070 e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl ✦ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. e-mail: mamkorsten@gmail.com ✦ Werkgroep voor Liturgie: Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem.
Participanten	Contactpersoon: Nel van Doornik. e-mail: participanten@abdijvanberne.nl
Bernekring	Secretaris: Henriëtte Ausems 073-54.76.747 e-mail: bernekring@abdijvanberne.nl penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76 bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl
Orgelkring	Orgelconcerten op de 1 ^e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. orgelkring@abdijvanberne.nl
Berne Anders	Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32 e-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 e-mail: ruach@abdijvanberne.nl
Stichting Vrienden van Bandra East	Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. Email: dirk.corriederuitter@gmail.com
Stichting Solidair met India	Contactpersoon: Joke van Zutphen, 0413-29.63.84 06-12.12.43.98, p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk e-mail: info@solidairmetindia.nl info: http://www.solidairmetindia.nl
Tijdschrift Berne	Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl info: www.berneboek.com
Boekhandel Berne	Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. <u>Ook open op zondag na de Eucharistieviering.</u>

