

# STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers  
van de  
Abdij van Berne



Jaargang 38, oktober 2020 nr. 10

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne  Abdijstraat 49  5473 AD Heeswijk-Dinther  Tel: 0413-299299  Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08  E-Mail: <a href="mailto:secretariaat@abdijvanberne.nl">secretariaat@abdijvanberne.nl</a>  <a href="http://www.abdijvanberne.nl">http://www.abdijvanberne.nl</a></p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand  Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan:  <a href="mailto:stukwerk@abdijvanberne.nl">stukwerk@abdijvanberne.nl</a></p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem.  Kees den Boer o.praem.  E-mail: <a href="mailto:abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl">abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</a>  Koster-diaken: Kees den Boer o.praem.  E-Mail: <a href="mailto:koster@abdijvanberne.nl">koster@abdijvanberne.nl</a></p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed  12:15 uur: Eucharistie  18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed  10:30 uur: Eucharistie  18:00 uur: Vespers  Feestdagen die als zondag worden gevierd:  Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag,  Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag,  Norbertus (6 juni), Maria Ten Hemelopneming  (15 augustus), Augustinus (28 augustus),  Allerheiligen(1 november)</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart:  Abdijkerkpastor Abt Denis Hendrickx o.praem.  E-Mail: <a href="mailto:abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl">abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</a></p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem.  e-mail: <a href="mailto:koster@abdijvanberne.nl">koster@abdijvanberne.nl</a>  of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>E-Mail: <a href="mailto:bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl">bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl</a>  IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne  Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag en vrijdag 09.00 - 15.00 uur  Dinsdag, woensdag en donderdag 14.00 - 15.00 uur  e-mail: <a href="mailto:gastenbroeder@abdijvanberne.nl">gastenbroeder@abdijvanberne.nl</a></p>

## INHOUD

<b>KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK .....</b>	<b>3</b>
<b>INLEIDING OKTOBER WERELDMISSIEMAAND .....</b>	<b>4</b>
<b>VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA .....</b>	<b>6</b>
<b>MEDEDELINGEN .....</b>	<b>6</b>
-Op adem komen in de Abdij van Berne .....	6
-Ontmoetingen en wereldwinkel .....	6
<b>OOK DIACONIE IS ONMISBAAR VOOR EEN ABDIJGEMEENSCHAP.....</b>	<b>7</b>
<b>ALLE ZIELEN 2020 WIE MIS JE? .....</b>	<b>8</b>
<b>OKTOBER DE MAAND VAN DE ENGELEN .....</b>	<b>8</b>
<b>GEZONDHEID .....</b>	<b>9</b>
<b>TE DOEN GERECHTIGHEID.....</b>	<b>11</b>
-Caritas .....	11
-Amnesty International .....	11
<b>UIT DE ACTIVITEITENFOLDER.....</b>	<b>13</b>
Agenda Berne Media .....	14
<b>TOT ELK GOED WERK BEREID .....</b>	<b>16</b>
<b>WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TELEFOON.....</b>	<b>19</b>

### **Redactie Stukwerk:**

Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem,  
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.  
E-mail: stukwerk@abdijsvanberne.nl

### **KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK**

Kopij voor het novembernummer s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk  
**donderdag 22 oktober** inleveren.  
E-mailadres: stukwerk@abdijsvanberne.nl

## OKTOBER WERELDMISSIEMAAND

Onder het motto 'gelukkig de vreedestichters'( Matteus 5,9 ) wordt dit jaar de campagne gevoerd voor de wereldmissiemaand. In deze speciale maand wordt dit jaar de aandacht speciaal gericht op West-Afrika. Het gaat er vooral om te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie stemmen van hoop te laten horen.

Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit in landen als Niger en Nigeria. De laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. In Nigeria is de terreurgroep Boko Haram nog altijd actief. In maart doodden de moslimfundamentalisten in Nigeria en in het naburige Sjaad meer dan honderd soldaten.

Nu is er een extra probleem bij gekomen: de coronapandemie. Men maakt zich misschien nog niet eens zoveel zorgen om de gevaren van het virus zelf als wel om de ernstige economische gevolgen. Miljoenen mensen in Afrikaanse landen hebben gewoon niets te eten wanneer ze een dag hun werk niet kunnen doen. Sociale zekerheid en een vast salaris bestaan nauwelijks of helemaal niet in deze informele economie. Deze mensen vechten om te overleven sinds de coronacrisis het Afrikaanse continent heeft bereikt.

### EN DE KATHOLIEKE KERK

In deze crisis kan de katholieke kerk van West-Afrika een belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna geen enkele andere organisatie kan door haar sterke netwerk van solidariteit zoveel mensen terzijde staan en moed geven. Aartsbisschop Ignatius Kaigama: 'Op dit moment lijkt alles alleen maar duister en beangstigend. Maar we geven nooit op. We hebben in het verleden samen voor grotere uitdagingen gestaan en die overwonnen. Deze zal niet anders zijn, vooropgesteld dat we het samen doen '.

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van kerkelijke medewerkers die zich actief

inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

De oproep om samen verantwoordelijkheid te dragen heeft in de afgelopen maanden misschien wel meer dan ooit ook in onze eigen omgeving geklonken. Als we samen niet voldoende afstand houden van elkaar (de beruchte 1,5 meter), brengen we elkaar in de problemen. In het afstand bewaren werden we uitgenodigd om elkaar buitengewoon nabij te zijn. Letterlijk op grote afstand worden we in de wereldmissiemaand opgeroepen om nabijheid te tonen door ons meer en meer bewust te worden van de vreselijke omstandigheden waaronder mensen in grote delen van de wereld gebukt gaan onder de gevolgen van Corona. Hier kunnen inkomens nagenoeg gegarandeerd worden, maar elders wordt inkomen direct gemist met alle gevolgen van dien.

Laat ons daaraan heel bijzonder denken in deze oktobermaand. En wilt u meer weten? Zie [www.missio.nl](http://www.missio.nl) en Missio, Postbus 93140, 2500 AC Den Haag.

Op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag, kan uw bijdrage gestort worden.

En dan nog dit:

Gelukkig, die in tijden van nood hun oorsprong vinden,  
die in het kruis de boom van leven herkennen,  
die Christus ervaren als alfa en omega.  
Zij zullen overwinnen wat verdeelt.

Gelukkig, die in tijden van nood in solidariteit leven,  
die de maskers van eenzaamheid afleggen,  
die in gemeenschap boven zichzelf uitgroeien.  
Zij zullen de wereld vernieuwen.

Gelukkig, die in tijden van nood zicht op de horizon houden,  
die deuren van hoop openen,  
die mensen leven, licht en vertrouwen brengen.  
Zij zullen vrede stichten.

Gebod: K.B.von Papp

Namens de abdijkerkpastores, Abt Denis Hendrickx o.praem.

## VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

### Oktober

04	27 <sup>ste</sup> Zondag door het jaar. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
11	28 <sup>ste</sup> Zondag door het jaar. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Hans Gilissen.	10.30
18	29 <sup>ste</sup> Zondag door het jaar. Wereldmissiedag. Voorgangers, Piet van Dongen o.praem en Titus de Kemp o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
20	Jakob Kern, norbertijn.	
25	30 <sup>ste</sup> Zondag door het jaar. Voorganger prior Frank van Roermund o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
26	Gilbertus, norbertijn.	
29	Simon en Judas, apostelen.	

### November

01	Allerheiligen. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
02	Allerzielen. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30

## MEDEDELINGEN

### ONTMOETINGEN en WERELDWINKEL

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. In de abdij blijven ontmoetingen met koffie en thee respectievelijk op de 2<sup>e</sup>, en de 4<sup>e</sup> zondag van de maand niet mogelijk.

De wereldwinkel is in Nistelrode, Raadhuisplein 1b, is geopend in Nistelrode van woensdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Maandag, dinsdag en zondag gesloten.

## **OOK DIACONIE IS ONMISBAAR VOOR EEN ABDIJGEMEENSCHAP**

Dat er toekomstplannen rondom de Abdij van Berne gemaakt worden, zal alom bekend zijn.

Dit betekent dat de gemeenschap rondom de Abdij van Berne springlevend is.

Een van de zaken die de norbertijner gemeenschap bij monde van de abt wederom heeft uitgesproken is, dat zij het belangrijk vindt dat er diaconale activiteiten plaatsvinden; zowel in de buurt als verder weg in de wereld. De diaconale werkgroep van de abdij is een kleine groep mensen die bereid is hier tijd in te investeren. De groep is te klein om alle bordjes in de lucht te houden rondom diaconale activiteiten die ontplooid worden. Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat mensen zich niet graag willen binden aan een werkgroep, maar zich wel beschikbaar willen stellen voor een overzichtelijke actie.

### **Daarom deze oproep:**

Op de tweede zondag van de maand schenken we aandacht aan 'mensenrechten'. Er wordt een voorbede gemaakt voor de voorganger van de zondagsviering, zodat de Amnestykaars tijdens de viering aangestoken kan worden. Daarnaast zorgen we dat er informatie van Amnesty International in de kerk ligt, die meegenomen kan worden door kerkgangers en abdijbezoekers. Bij deze informatie zit een voorbeeldbrief die verstuurd kan worden om mensen in nood te helpen.

Bent u bereid om mee te helpen met het organiseren van deze maandelijkse actie van Amnesty International?

Indien mogelijk doen we ook mee met de 'Write for rights'-actie, die rondom Internationale Mensenrechten dag (10 december) georganiseerd wordt: een landelijke schrijfactie waar iedere brief telt. Ook daar zoeken we mensen voor die dit (mee) willen organiseren!

Aarzel niet en vraag informatie op of meldt u meteen aan bij de coördinator van de diaconale werkgroep:

Gabriël Roes: tel. 06 107 444 29. E-mail: gabroes@hotmail.com

## ALLE ZIELEN 2020 WIE MIS JE?

Zaterdag 31 oktober 18.00 tot 22.00 uur.

Buiten de Abdij van Berne.

Tijdens Alle Zielen staan we stil bij degene die we missen. Dat doen we met theater, muziek, kunst, klank, poëzie, zang en licht. We komen samen en vinden elkaar in verdriet, rouw en gemis. Want gedeelde smart is halve smart.

Alle Zielen wil iedereen de mogelijkheid bieden om op een persoonlijke en eigentijdse manier de doden te herdenken. Het project wil met diverse kunst- en cultuuruitingen ruimte creëren om stil te staan bij degene die gemist worden. Een avond waarop iedereen, jong en oud, met verschillende achtergronden zich welkom en uitgenodigd voelt de doden en degene die gemist worden te herdenken op een manier die aansluit bij een persoonlijke behoefte en bij deze tijd.

Informatie over het programma en toegangskaarten met tijdslot bestellen:

zie site: [www.allezielen.nl](http://www.allezielen.nl)

**Tijdens de vespers van die avond zal er bijzondere aandacht worden gegeven aan de overledenen van wie vanuit de abdijkerk afscheid is genomen. Delegaties van hun families zullen uitgenodigd worden. Vanwege Corona is de toegang beperkt. U moet zich telefonisch opgeven op de vrijdag 30 oktober tel.0413 299299, als u in die vespers om 18.00 uur aanwezig wilt zijn. Deze viering zal ook via YouTube uitgezonden worden zoals op de Eucharistieviering op de zondagen..**

## OKTOBER, DE MAAND VAN DE ENGELEN

Als je heel oud wordt, heb je ook veel herinneringen ....

Natuurlijk, je vergeet ook veel, maar gelukkig heb je er ook nog veel!

Zo weet ik nog dat mijn moeder nog al eens zei: "Kind, jij hebt toch wel een heel goede Engelbewaarder."

Ik trok veel op met mijn broers en wilde niet voor hen onder doen, dat is toch te begrijpen! De angstige belevenissen ga ik niet vertellen.

Maar vele keren, dat kan ik wel zeggen, ben ik mijn Engelbewaarder heel dankbaar geweest. En het komt nog voor...



Het is daarom dat ik juist nu vooral aan zieke en kwetsbare mensen wil zeggen: bid regelmatig eens met je Engel voor een veilige situatie, een kleine waarschuwing, om veilig te blijven voor het onzichtbaar gevaar van een besmetting.

Ik herinnerde me niet lang geleden het gebed voor de Engelbewaarder uit het oude avondgebed... en dat geef ik nu graag door, niet alleen voor de zieken, ik vind het best een fijn gebed en nu zeker in deze moeilijke, onzekere coronatijd.

“Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.”

En, wat mezelf betreft en mijn ervaringen :”bescherm mij “...

Lieve lezer, ik heb jarenlang poëzie en afbeeldingen verzameld over die Hemelse vrienden, als dank voor hun zorg, maar dat bewaar ik wel voor de liefhebbers als de tijd weer rustiger zal zijn....

Voor nu alle goeds en samen naar een betere tijd!

Namens de Bezoekgroep,

Joke J.M.

## GEZONDHEID



We zijn weer aan de beurt voor onze jaarlijkse grieprik. Naar aanleiding daarvan zit ik wat te mijmeren over gezondheid. Een gezonde zorg voor je lichaam. Ik heb niet alleen een lichaam, maar ik ben het ook. Ik leef door en door lichamelijk. Mijn body hoort er helemaal bij. Daarzonder ben ik nergens. Zo plaatst God mij/ons in het bestaan. Daarom ook zorg voor je gezondheid.

Hoe gaan wij daarmee om in onze abdij? Op de eerste plaats is dat ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Als je ergens last van hebt, dan neem je contact op met de huisartsenpraktijk. Maar we reageren allemaal verschillend. De een voelt een kwaal al van heel ver aankomen en praat daar ook graag over. Een ander vindt dat allemaal niet zo nodig en houdt dat liever voor zichzelf. De een belt al voor een beetje koorts naar de dokter, de ander blijft het rustig nog even aanzien.

Maar we houden elkaar wel een beetje op de hoogte, met een vraag als: "Hoe gaat het met jou vandaag?" Bijzonder in deze corona-crisis blijven we elkaar beschermen en houden ons daarbij zo goed mogelijk aan de regels.

Soms erg lastig, o.a. bij de zondagse vieringen in de kerk. Het is ondertussen wel het gesprek van de dag geworden, waar liggen nieuwe besmettingshaarden en zo meer.

We leven hier in de gelukkige omstandigheid, dat we zoveel hulp krijgen van de thuiszorg van Laverhof'. Bijzonder als je wat ouder bent geworden. Bij verschillenden van ons komen dames van de thuiszorg geregeld op bezoek. Je hoeft maar te bellen als het nodig is. Zo heb ik zelf een apparaatje om mijn nek hangen, voor het geval dat. Grappig vind ik dat ze op een mobieltje precies noteren wat er aan de hand is. Soms bekruipt mij bij dit alles de gedachte: "Waar hebben we het allemaal aan verdiend? Zijn we niet bevoorrecht boven veel anderen"?

Zelf ben ik ondertussen hoogbejaard geworden, heb een rollator nodig. Daardoor is mijn bewegingsruimte belangrijk ingeperkt, praktisch tot binnen de gracht van onze abdij. Hoe dat voelt? Eerlijk, ook als een gemis. Met heimwee denk ik soms terug aan de tijd dat ik heerlijk kon wandelen en fietsen. Maar zo 'n rollator is ook een prachtig ding om me voort te kunnen bewegen, waarbij ik wel op moet letten om zoveel mogelijk rechtop te blijven. Je bent op een leeftijd gekomen dat je veel los moet laten, dat je ook vergeetachtig wordt. Soms echt vervelend.

Maar dat is de realiteit. Ik hoef ook niet meer alles te onthouden.. Ondertussen besef ik ook dat mijn horizon dichterbij komt. Maar daar denk ik niet dikwijls aan. Ik probeer veel meer in de dag zelf te leven; iedere dag een cadeau met zijn ups en downs. En de kwaaltjes die erbij horen? Ik heb vertrouwen, dat medische zorg in de buurt is. En ook niet te vergeten, dat je ook als gemeenschap oog hebt voor elkaars lichamelijk welzijn. De een vertelt daar gemakkelijk over, de ander veel minder. Dat is de veelkleurigheid in onze beleving. En daarbij ook de dragende grond van Jezus woorden, dat iedere dag genoeg heeft aan zijn eigen zorgen en dat we ook elke dag ons kleine of grote kruis te dragen hebben, dat ongevraagd op je nek terecht komt. Niet kniesoren, maar weten dat achter de wolken de zon schijnt.

Titus.

## TE DOEN GERECHTIGHEID

CARITAS



Caritas heeft bij het Catherina ziekenhuis in Eindhoven 200 goede ziekenhuis matrassen op mogen halen. Deze zijn eind augustus op transport gegaan naar Oradea. Daar zullen ze in Roemenië erg blij mee zijn.

Op zaterdag 8 augustus heeft Caritas weer heel veel mensen uit Uden en omgeving blij kunnen maken met gratis goede kleding, lakens, dekbedden, etc.

Ook u kunt hieraan meewerken door uw overtollige kleding, schoenen en textiel, zoals handdoeken, beddengoed e.d. in te leveren bij de abdijkerk. Uw spullen krijgen een tweede kans en velen zullen hier blij mee zijn.

U kunt er ook voor kiezen uw spullen af te geven bij de Stichting in de Piuskerk in Uden. Hier is men ook blij met éénpersoons bedden, kinderbedjes, naaimachines, handgereedschap en fietsen.

De Piuskerk is van maandag t/m zaterdag geopend van 9:00 tot 12:00 uur.

Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,  
Emke Jansma.

AMNESTY INTERNATIONAL

### UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL

Het goede nieuws! Wat er bereikt is:  
In Indonesië zijn zeven activisten vrijgelaten.





Papoea-activisten vrijgelaten

Ze waren in juni 2020 veroordeeld vanwege verraad. Ferry Kombo, Alexander Gobai, Agus Kossay, Stevanus Itlay, Hengki Hilapok, Buchtar Tabuni en Irwanus Uropmabin uit Papoea kregen tussen de 10 en 11 maanden celstraf opgelegd vanwege hun rol in demonstraties tegen racisme in augustus 2019.

De zeven maakten deel uit van een groep van 56 politieke activisten die na de protesten werden opgepakt. Er zitten er nog 34 vast. Amnesty International beschouwt hen als gewetensgevangenen, die alleen maar vastzitten omdat zij op vreedzame wijze voor hun mening uitkwamen.

## Dankwoorden

Amnesty International hielp de vrijgelaten mannen terug naar Papoea te reizen. De coronapandemie en de beperkingen die Indonesië oplegt, bemoeilijken het reizen in het land. Gustaf Kawer, een van de advocaten die bij de zaak betrokken was, sprak zijn waardering uit voor de hulp van Amnesty en bedankte alle Amnesty-leden die actievoerden voor de zeven activisten.



Josina Machel

Schrijffactie MOZAMBIQUE,  
ZORG VOOR GERECHTIGHEID  
VOOR JOSINA MACHEL!  
Josina Machel

De bekende Mozambikaanse vrouwenrechtenverdediger Josina Machel (stiefdochter van Nelson Mandela) werd in 2015 op brute wijze mishandeld door haar toenmalige vriend.

Daardoor verloor ze het zicht in haar rechteroog. De man werd eerst veroordeeld, maar in hoger beroep vrijgesproken. De rechter sprak hem vrij, omdat er geen ooggetuigen waren en Machel's verwondingen ook veroorzaakt zouden kunnen zijn door een val. Machel vecht de vrijspraak aan. Roep Mozambique op te zorgen voor een eerlijk en onafhankelijk proces in hoger beroep. De vriend van Machel behoort tot een machtige Mozambikaanse familie. Nadat hij haar had mishandeld, werd ze het slachtoffer van een intimidatiecampagne. Onbekende mannen achtervolgden en bedreigden haar. Zo werd geprobeerd haar ervan te weerhouden een aanklacht tegen haar vriend in te dienen.

### ***Wat kun jij doen?***

Stuur een e-mail via Amnesty. Voor meer informatie <https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-mozambique-josina-machel>

Namens de Diaconale Werkgroep Ab

dijkerk,  
Gabriël Roes.

## **UIT DE ACTIVITEITENFOLDER VAN DE ABDIJ**

**In verband met corona:** zie voor **actuele** en uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): [www.abdijvanberne.nl](http://www.abdijvanberne.nl) vervolgens klikken op Abdi van Berne Heeswijk, daarna op tabblad "actueel" en vervolgens op "agenda".

### **4 oktober: Orgelconcert.**

**Tel. aanmelden op vrijdag 2 okt tussen 10.00 en 15.00 uur.**  
(Er zijn maar 65 plaatsen beschikbaar.)

16 oktober ontmoetingsweekend "Van overleven naar leven – voor vrouwen die seksueel misbruikt zijn".

Priorij De Essenburgh – Hierden.

### **1 november: Orgelconcert.**

**7 november:** Retraitedag "Loslaten en ruimte maken".

13 november: Levenswijsheden... Wie heeft ze niet? Wij allemaal toch? – VOLGEBOEKT!

## AGENDA BERNE MEDIA

**Aanmelden is verplicht.**

**Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.**

**Wegens richtlijnen van het RIVM is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.**

**Abdij van Berne maakt plaats voor 1,5 meter per persoon en stelt desinfectiemiddelen beschikbaar.**

**Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.**



**03 oktober 2020**

Boekpresentatie: De verdragen van Mohammed met de christenen.

Vertaald en ingeleid door Anne Dijk.

Toegang **gratis**

Aanmelden via:

[activiteiten@bernemedia.com](mailto:activiteiten@bernemedia.com)



**24 oktober 2020**

Joost Jansen o.praem.

Praktisch én meditatief omgaan met de Evangelieteksten van Marcus.

Toegang: € 25,- incl. koffie/thee en eenvoudige lunch.

Aanmelden via:

[activiteiten@bernemedia.com](mailto:activiteiten@bernemedia.com)



**24 oktober 2020**

Boekpresentatie: *Maria*

André Roes presenteert zijn recent verschenen boek.

Met Marialiederen gespeeld en gezongen door accordeonist Niels Swinkels.

Toegang € 7,50 incl. één consumptie

Aanmelden via:

[activiteiten@bernemedia.com](mailto:activiteiten@bernemedia.com)



**28 oktober 2020**

Boekpresentatie: *Vragen staat vrij*

Archibald van Wieringen en Bart Koet presenteren hun nieuw verschenen boek in de Berne boek- en abdijswinkel.

Toegang gratis.

Aanmelden via:

[activiteiten@bernemedia.com](mailto:activiteiten@bernemedia.com)



**31 oktober 2020**

Inspiratiebijeenkomst: Vijgjes op weg naar Kerstmis 2020

Met een inleiding van Huub Schumacher over een zuivere vorm van mystagogie. De

bijeenkomst wordt begeleid door Gerard Dierick (hobo) en Mariëlle Polman (dwarsfluit).

Toegang: € 7,50

**VOLGEBOEKT.**

## TOT ELK GOED WERK BEREID

*In gesprek met:*

C. T. van Bergeijk-Krooijmans,  
roepnaam: Cor.

Geb. te Eindhoven 1-1-1936.

Gehuwd, 4 kinderen en 6 kleinkinderen.

Haar man overleed in 2009.  
Woont in Sint Oedenrode.



Tot elk goed werk bereid; dat is met name waarmee Cor kan worden gekenmerkt: zich beschikbaar stellen en volledig inzetten als vrijwilliger voor veel functies binnen en buiten de abdij.

Door artritis geplaagd komt Cor enigszins moeizaam van het parkeerterrein naar de ingang van de abdij gelopen. Door leeftijd en haar gezondheid is ze na vele jaren helaas genoodzaakt aan haar vrijwilligers werk een einde te maken.

Cor groeide op in een katholiek gezin in Eindhoven. Ze volgde de Mulo en heeft in de avonduren het diploma HBS behaald. Ze volgde een aantal cursussen op administratief gebied en ging vervolgens als administratief medewerkster in loondienst. Ofschoon dit werk niet haar voorkeur had, bleef ze ermee doorgaan en kon mede daardoor haar man, die zelfstandig architect was, ondersteunen. Daarnaast bleef ze als vrijwilligster doorgaan.

Ze begon al op jonge leeftijd als leidster bij de scouting, om vervolgens als districtscommissaris van het diocees Den Bosch en daarna als provinciaal commissaris van de verkennersrij/padvinderij te functioneren.

Voor de abdij begon Cor in 1990 als lid van het Conciliair Proces, met als kernpunten: Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping; de voorganger van de Diaconale Werkgroep Abdijkerk. Pater Wilfried Verbakel o.praem. was de grote stimulator en inspirator voor het diaconale werk. De werkgroep bestond toen uit 15 à 20 personen.



Elke bijeenkomst werd begonnen met een inleidende overweging, waarna de te bespreken zaken aan de orde kwamen. Na het overlijden van Wilfried Verbakel werd door de toenmalige abt, Ward Cortvriendt, de werkgroep omgezet in Diaconale Werkgroep Abdijkerk. Mede door de mantelzorg voor haar zieke echtgenoot was Cor minder inzetbaar en werd haar functie door verandering van de organisatie overcompleet. Maar al snel werd zij gevraagd weer terug te keren en zo is Cor bijna 30 jaar lid van deze werkgroep en haar voorganger geweest. Cor heeft zich vooral ingezet voor de Vastenactie en de Witte Donderdag Actie. Inzamelen van gelden en goederen waren hierbij belangrijke taken juist voor degenen die het zo hard nodig hadden en hebben zoals vluchtelingen en ook Nederlandse gezinnen die ondersteuning behoeven. Aanvankelijk richtte de vastenactie, met name onder leiding van Bernard Kersten, zich op India. De Witte Donderdagactie zette zich vooral in op hulp aan vluchtelingen, uitgeprocedeerde asielzoekers en op mensen uit de omgeving van de abdij die hulp en ondersteuning behoeven, vooral geïnitieerd door de inspirerende acties van Gaby Wieringa en nu door de Stichting Lichtpunt, die de hulp richt op vluchtelingen en Nederlandse gezinnen in nood.

Cor voelt zich vooral bewogen door het christelijk beginsel om zich in te zetten voor de naasten en vooral voor degenen die in nood verkeren. Diaconie ziet Cor als het in praktijk brengen van de kern van het christelijk geloof. Of het de inzameling van kleding betreft, waar vooral de overleden Pam Gerritsen zich voor inzette of Amnesty International, waar Wim van de Weide, helaas ook overleden, aandacht voor vroeg, of de inzet voor vluchtelingen, waarvoor de helaas ook overleden Thea Sanders zich op richtte, het zijn allemaal activiteiten waar de boodschap van het Evangelie in praktijk wordt gebracht. Dat geldt zeker ook voor de Werkgroep Ziekenbezoek, die zich het lot aantrekt van zieken en eenzamen. Op de vraag of Cor nog andere activiteiten op zich heeft genomen, komt de Gemeenschap van Berne ter sprake, waarvan zij jaren in een dubbelfunctie van voorzitter en secretaris actief is geweest. Het bestaan van deze organisatie kwam voort uit de zgn. 3<sup>e</sup> orde van de norbertijnen. Het was Ton Baeten die nieuw leven blies in deze organisatie, die zegt Cor, 'als een voorloper gezien kan worden van de bestaande organisatie van participanten. Als lid van de 3<sup>e</sup> orde legde je een belofte af.

Je verplichtte je tot dagelijks gebed en inzet voor de abdij. De Gemeenschap van Berne was een levendige groep waaraan veel jongere mensen uit heel het land meededen. Er was zelfs een afdeling Den Haag. De weekendbijeenkomsten werden druk bezocht. Er werden inleidingen gehouden en het belang van het samenzijn van min of meer gelijkgestemden, vond men belangrijk en vooral zinvol om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar wederzijds te inspireren. Door veroudering en onvoldoende aanwas is deze organisatie ter ziele gegaan'. Cor was lid van 1993 tot 2008. Waarvan Cor met veel pijn afscheid heeft moeten nemen is haar functie als lector. 25 jaar, van 1994 tot en met 2018 heeft zij deze taak uitgeoefend en door haar gezondheid moeten opgeven. Door het lezen van de teksten voelde zij zich met hart en ziel verbonden met de kerkgangers. Het voorbereiden en inleven van de tekst -waar met name de begeleiding van Joke van der Knaap en Frank van Roermund o.praem. een groot aandeel in hadden - en het duidelijk en overtuigend uitspreken van de heilige woorden, voelde ze het contact met de kerkgangers.

Aan het vertrek van Cor als lid van de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, is door de leden van de Werkgroep speciaal aandacht besteed en dat heeft haar zichtbaar goed gedaan.

Cor ziet het als een natuurlijke gang van zaken als christen en als mens om datgene voor je naaste te doen wat binnen je mogelijkheden ligt. 'Maak gebruik van je talenten, juist om de ander, je naaste te helpen, kijk naar je mogelijkheden, verzilver je talenten' is de oproep van Cor.

*Voor al het werk wat zij voor de abdij en de gemeenschap binnen en buiten de abdij heeft gedaan, zijn wij als abdijskerkgemeenschap Cor heel veel dank verschuldigd. Wat een inzet en wat een trouw tot op de dag van vandaag. Laten we hopen dat de oproep van Cor niet vergeefs is en dat het werk van de abdijskerk, met name ook en vooral van de Diaconale Werkgroep Abdijkerk voortgang kan vinden. Bedankt Cor voor al het goede en geniet ook van je alleszins verdiende tijd voor jezelf, je kinderen en kleinkinderen, waarbij je eindelijk ook aandacht aan je hobby's kunt en mag besteden. Het ga je goed!*

*2 september 2020,*

*Frans van Baars.*

Werkgroepen	<p>✦ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. e-mail: <a href="mailto:lectoren@abdijvanberne.nl">lectoren@abdijvanberne.nl</a></p> <p>✦ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. e-mail: <a href="mailto:bezoek@abdijvanberne.nl">bezoek@abdijvanberne.nl</a></p> <p>✦ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: <a href="mailto:gabroes@hotmail.com">gabroes@hotmail.com</a> e-mail <a href="mailto:diaconaat@abdijvanberne.nl">diaconaat@abdijvanberne.nl</a></p> <p>✦ Financiële Werkgroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070 e-mail: <a href="mailto:bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl">bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl</a></p> <p>✦ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. e-mail: <a href="mailto:mamkorsten@gmail.com">mamkorsten@gmail.com</a></p> <p>✦ Werkgroep voor Liturgie: Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem. Contactpersoon: Nel van Doornik. e-mail: <a href="mailto:participanten@abdijvanberne.nl">participanten@abdijvanberne.nl</a></p>
Participanten	
Bernekring	<p>Secretaris: Henriëtte Ausems 073-54.76.747 e-mail: <a href="mailto:bernekring@abdijvanberne.nl">bernekring@abdijvanberne.nl</a> penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76 <a href="mailto:bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl">bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl</a> Orgelconcerten op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. <a href="mailto:orgelkring@abdijvanberne.nl">orgelkring@abdijvanberne.nl</a></p>
Orgelkring	
Berne Anders	<p>Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32 e-mail: <a href="mailto:berne-anders@abdijvanberne.nl">berne-anders@abdijvanberne.nl</a></p>
Ruach	<p>Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 e-mail: <a href="mailto:ruach@abdijvanberne.nl">ruach@abdijvanberne.nl</a></p>
Stichting Vrienden van Bandra East	<p>Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. Email: <a href="mailto:dirk.corriederuite@gmail.com">dirk.corriederuite@gmail.com</a></p>
Stichting Solidair met India	<p>Contactpersoon: Joke van Zutphen, 0413-29.63.84 06-12.12.43.98, p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk e-mail: <a href="mailto:info@solidairmetindia.nl">info@solidairmetindia.nl</a> info: <a href="http://www.solidairmetindia.nl">http://www.solidairmetindia.nl</a></p>
Tijdschrift Berne	<p>Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: <a href="mailto:tijdschriftberne@abdijvanberne.nl">tijdschriftberne@abdijvanberne.nl</a> info: <a href="http://www.berneboek.com">www.berneboek.com</a></p>
Boekhandel Berne	<p>Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. Ook open op zondag na de Eucharistieviering.</p>

