

STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne



Jaargang 38, augustus 2020 nr. 8

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 e-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl http://www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1^e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria Ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen(1 november)</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag en vrijdag 09.00 - 15.00 uur Dinsdag, woensdag en donderdag 14.00 - 15.00 uur e-mail: gastenbroeder@abdijvanberne.nl</p>

INHOUD

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK	3
GELOOFSGEMEENSCHAP ZIJN EN.....	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA	6
JUBILEA EN PROFESSIE.....	7
-Titus de Kemp o. praem en Jan Terlingen o. praem.....	7
-Gilbert Tobolewski.....	7
MEDEDELINGEN	7
-Ontmoetingen en wereldwinkel	7
-De zondag vieren in Coronatijd	8
-Uitzendingen van de eucharistie in Coronatijd.....	7
DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID.....	9
RAKELINGS NABIJ	10
ZEVENTIG JAAR GELEDEN.....	11
TE DOEN GERECHTIGHEID.....	12
-Amnesty International	12
-Caritas	14
UIT DE ACTIVITEITENFOLDER.....	14
-Geen Berne-abdijconcert in augustus	14
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TELEFOON.....	15

Redactie Stukwerk:

Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem,
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.
E-mail: stukwerk@abdijvanberne.nl

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK

Kopij voor het augustusnummer s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk
donderdag 27 augustus inleveren.
E-mailadres: stukwerk@abdijvanberne.nl

GELOOFSGEMEENSCHAP ZIJN EN.....

Het leven in de weken en maanden van gesloten kerken (en dus ook onze eigen abdijkerk) heeft ons, gelovigen – abdijsgemeenschap en kerkgangers – iets geleerd. Om te beginnen was dat het gegeven dat er zoiets aangeboden kan worden als virtuele misvieringen. Over die ontdekking zijn vele opgetogen stemmen te horen. Virtuele vieringen hebben immers onmiskenbare voordelen laten zien. Als het kerkgebouw onverbiddelijk op slot gaat, kan je dankzij de wonderen van het internet er toch nog een beetje bij aanwezig zijn en dat zonder verplaatsing. Een voordeel waarvoor nogal wat mensen gevoelig zullen zijn, omdat zij bijvoorbeeld vanwege ouderdom de wekelijkse gang maar moeilijk kunnen gaan. Virtuele vieringen hebben in de afgelopen maanden zeker iets te bieden gehad voor alle gelovigen die eucharistische vroomheid op prijs stellen en dat geldt zeker niet alleen voor gelovigen die vanwege hun handicap of ouderdom zich maar moeilijk of helemaal niet meer kunnen verplaatsen naar het vertrouwde kerkgebouw.

Met al het positieve denk ik toch ook dat we er vooral van geleerd hebben, dat hetgene wat er aan ontbreekt en wat vaak de onderschatte rijkdom van de eucharistieviering vormde, is het lijfelijk aanwezig zijn van de gelovigen

De viering van de eucharistie hoort de viering te zijn van en door een gelovige gemeenschap. De deelnemers aan die viering horen niet enkel betrokken te zijn bij de woorden en de gebaren van de voorganger, maar ook bij die van andere aanwezigen. Voor ons norbertijnen geldt dit als essentieel, je viert samen met de gelovige gemeenschap.

Al die mensen, de ons bekende en de ons onbekende mensen, laten zich kennen als biddende mensen, zo anders dan gewoonlijk in hun dagelijks leven. En noem dat maar eens geen wonderlijke ervaring? We zijn niet alleen. Die anderen, soms onbekende mensen gaan met ons mee op weg naar de vorming van de geloofsgemeenschap. Kan je die ervaring opdoen als je op het scherm kijkt naar een virtuele viering?

Nu weten we natuurlijk maar al te goed dat die gelovige gemeenschapsvorming tijdens veel eucharistievieringen of andere gebedsmomenten niet helemaal tot bloei komt.

Al te dikwijls komt het met de gemeenschapsvorming niet veel verder dan wat braafjes naast elkaar zitten. Dat is te betreuren, het gevolg van te betreuren theologische opvattingen en van dwingende praktische overwegingen. Een eucharistieviering is in beginsel geen individueel maar een collectief gebeuren.

Maar soms lukt het beter dan anders. Het lukt beter wanneer je elkaar uitdrukkelijk kunt groeten aan het einde van de viering bij het verlaten van de kerk of bij goed weer samen buiten voor de kerkdeur.

Je kunt met elkaar koffiedrinken in het abdijhuis of in het proeflokaal van Berne Abdijbier. Gelegenheden die geboden worden om kennis te maken met onbekenden en opnieuw of beter kennis maken met bekenden, kortom als leden van een reeds bestaande gemeenschap of als mensen die zich bij een bestaande gemeenschap willen aansluiten.

Is dat niet wat een eucharistische viering zou moeten zijn: de bekroning van een bestaande geloofsgemeenschap of tenminste het begin van een geloofsgemeenschap. Een eucharistieviering is in beginsel geen individueel maar een collectief gebeuren. Zo staat het beschreven in de brieven van Paulus en in de Handelingen van de Apostelen. De eerste eucharistische vieringen vonden toch plaats in huiskerken, te midden van de familie en het personeel van een vooraanstaande gelovige.

Abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

Augustus

02	18 ^{de} Zondag door het jaar. Voorganger prior Frank van Roermund, o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
06	Gedaantewisseling van de Heer.	
09	19 ^{de} Zondag door het jaar. Voorganger Joost Jansen, o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30
10	Laurentius, diaken.	
13	Gertrudis, Norbertijn.	
15	Maria Tenhemelopneming. – Hoog Lieve Vrouw - Voorganger Joost Jansen, o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30
16	20 ^{ste} Zondag door het jaar. Voorganger prior Frank van Roermund, o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
20	Bernardus abt.	
23	21 ^{ste} Zondag door het jaar. Voorganger Peter Damen, o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
24	Bartolomeüs, apostel.	
27	Monica, moeder van Augustinus.	
28	Feest Augustinus, regelvader der Norbertijnen. Eucharistie met professie van Gilbert Tobolewski, Voorganger abt Denis Hendrickx	10.30
29	Marteldood Johannes de Doper.	
30	22ste Zondag door het jaar. Voorganger Jan Nabuurs, o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30

September

06	23ste Zondag door het jaar. Voorganger prior Frank van Roermund, o.praem. Lector Hans Gilissen.	10.30
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

MEDEDELINGEN

JUBILEUM TITUS DE KEMP EN JAN TERLINGEN

Op dinsdag 4 augustus is het 70 jaar geleden dat Titus de Kemp de priesterwijding ontving. Drie dagen later herdenkt Jan Terlingen dat hij 65 jaar geleden de priesterwijding ontving.

Zo'n 65 jarig jubileum geldt ook voor Theo van de Vossenbergh die het viert in priorij 'De Essenburgh'.

Op dinsdag 4 augustus zullen deze speciale jubilea bescheiden gevierd worden tijdens de eucharistieviering van 12.15 uur in de abdijkerk. Iedereen die mee wil vieren is van harte welkom.

PROFESSIE GILBERT TOBOLEWSKI



Medebroeder Gilbert sluit op 28 augustus zijn tweejarig noviciaat af. Tijdens de eucharistieviering op deze speciale dag waarop de H. Augustinus wordt gevierd zal Gilbert zijn geloften uitspreken, geldend voor een periode van 3 jaar (de zo genoemde kleine professie).

Dit vreugdevolle moment vindt plaats op vrijdagmorgen **28 augustus om 10.30 uur.**

Abt Denis Hendrickx.

ONTMOETINGEN en WERELDWINKEL

Ondanks dat de coronamaatregelen weer wat versoepeld zijn, zijn de ontmoetingen met koffie en thee respectievelijk op de 2^e, en de 4^e zondag van de maand nog niet mogelijk.

Ook is de aan de 2^e zondag gekoppelde wereldwereld daarom ook nog niet geopend.

DE ZONDAG VIEREN IN CORONATIJD

Wanneer u de laatste weken in de abdijkerk bent geweest, dan zal het u zijn opgevallen, dat we een paar maatregelen hebben moeten nemen i.v.m. de coronacrisis. In het kort komt het hier op neer dat we de anderhalve meter regeling zo goed mogelijk willen hanteren. Dat wil zeggen dat de stoelen ook op die afstand van elkaar zijn geplaatst en dat dat aangegeven wordt door rode kaartjes op de stoelen die niet gebruikt kunnen worden. Dat betekent ook dat het aantal mensen dat kan komen meevieren beperkt wordt. Omdat we op een zondag normaliter meer mensen ontvangen, dient iedere kerkganger voor de zondagse viering te bellen om een plaats te reserveren. Op vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur kunt u bellen. Voor de door-de-weekse eucharistievieringen hoeft u zich niet vooraf te melden, dat kan aan de tafels in de hal van de abdijkerk. Daar kunt u uw handen ook ontsmetten.

In de abdijkerk is geen looproute aangegeven. Achter in de kerk hangt op verschillende plaatsen een plattegrond met pijlen hoe men moet lopen, vooral ten aanzien van het communiceren. U kunt een exemplaar meenemen.

Het communiceren gebeurt links van het sacramentsaltaar achter een zogenoemd 'kuch-scherm'. Hiermee wordt het contact tussen beiden zo veel mogelijk verminderd. De route is dan altijd: naar voren via het middenpad, terug via de zijpaden.

Tijdens de vieringen op zondag wordt er enkel gezongen door de cantores, aanwezige norbertijnen en kerkgangers wordt gevraagd niet mee te zingen.

Voor de mensen die de viering op zondag niet kunnen of niet willen meemaken, wordt de viering integraal uitgezonden via de website van de abdij. Dat gebeurt in ieder geval nog tot eind augustus (zie verder bericht 'uitzendingen eucharistie via de website').

Met deze maatregelen hopen we zo goed mogelijk mee te werken aan het bestrijden van het virus. Het belangrijkste is, zoals het RIVM het aangeeft: anderhalve meter afstand van elkaar, grote groepen vermijden, handen ontsmetten en wassen, schone zakdoeken gebruiken (liefst papieren).

UITZENDINGEN EUCHARISTIE VIA DE WEBSITE

Vanaf medio maart zijn zondagse eucharistieviering vanuit de abdijkerk via de website van de abdij uitgezonden. Veel vaste kerkgangers hebben zo wekelijks – al was het dan op afstand – enigszins mee kunnen vieren. De minst slechte oplossing want de ontmoeting is toch een onmisbaar aspect van het vieren van de eucharistie. Nu de coronamaatregelen daadwerkelijk meevieren weer mogelijk maken is het de vraag of de uitzendingen nog moeten worden voortgezet. Voorlopig is besloten om de bestaande situatie te handhaven tot eind augustus. Voordat een besluit genomen wordt over het stoppen met de wekelijkse uitzendingen, willen wij graag uw mening polsen. Daarom....laat even weten hoe u er over denkt.

Reactie graag **VOOR 15 AUGUSTUS** per e-mail:

secretariaat@abdiivanberne.nl

of per post aan: Secretariaat Abdij van Berne,
Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk -Dinther

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHIED

JOS DONKERS.

Geboren te Heeswijk
op 23 november 1922.

Overleden te Heeswijk
op 12 juli 2020.

Uitvaartviering in de Abdijkerk,
17 juli 2020.
Begraven op het kerkhof te Heeswijk.



CORRY VAN GRUNSVEN- COUTEAUX.

Geboren te Eindhoven
op 17 juli 1934.

Overleden te Rosmalen
op 14 juli 2020.

Uitvaartviering in de Abdijkerk
Op 18 juli 2020.

Crematie te Rosmalen.



RAKELINGS NABIJ

Afstand houden, voorzichtig zijn.

Blijf maar fijn thuis, dat adviseren de kinderen, juist de oude mensen zijn nu zo kwetsbaar... Je beseft onmiddellijk hoe oud je al bent en je bent dankbaar dat anderen de boodschappen voor je doen...

Meer tijd om te lezen, wat meer telefoontjes. Er zijn ook voordelen aan deze tijd van zorg.

Zo werd ik geraakt door een tekst van de Litouwse filosoof Emmanuel Levinas. Die wil ik aan de lezers doorgeven.

Levinas is bekend om zijn gedachte dat wij God zien in de ogen van de ander.

Een eigentijdse denker over God. Niet lang geleden is hij overleden. Ik geef jullie nu de tekst die mij zo heeft getroffen.

“ We zijn Hem rakelings nabij in die beker water,
dat woord van vergeving,
die helpende hand,
die ontwapenende genegenheid.

De liefdevolle ontmoeting met de ander is de enige heilige plaats die van ons uit kan worden gebouwd...”

Een goede tijd gewenst aan iedere lezer van Stukwerk,
Namens de Bezoekgroep,
Joke J.M.

70 JAAR GELEDEN



In mijn jeugd mocht ik misdienaar zijn. Op een gegeven dag vond ik het leuk om de H. Mis na te spelen. Op de grote zolder thuis een tafeltje gepoot en daarop wat spulletjes zoals de pastoor nodig had. Een lang kleed sjoerde ik om voor kazuifel. Voor publiek zorgden mijn broertje en zusje en ik maakte de gebaren zoals ik de priester aan het altaar zag doen. Het schijnt dat zo'n kinderspel indertijd in meer families voorkwam. Wat trok mij daarin eigenlijk? Iets als een kiem voor mijn latere levensweg? Wie zal het zeggen.

Er zijn zes jaar op gevolgd van internaat op het gymnasium. Daarna noviciaat, filosofie en theologie in onze abdij.

Tot de bijzondere dag van 4 augustus 1950.

Met vier medebroeders zijn we toen gewijd door Mgr. Van Oorscot, bisschop in Tanzania, die toen over was naar Nederland. Een bijzonder moment vond ik het om mijn ouders, broers en zussen de zegen te mogen geven. En te mogen weten dat dat kinderspel van vroeger nu op een diep niveau werkelijkheid werd, voortaan de H. Mis te mogen opdragen met daarin de consecratiewoorden. Eigenlijk een bijzonder voorrecht.

In de tijd er na las ik de H. Mis in stilte aan een zijaltaar. Dat was toen zo de gewoonte. Dat is nu verleden tijd geworden. We vieren de eucharistie in concelebratie. Daarin komt sterker naar voren, dat je geen priester op eigen houtje bent, maar dat met anderen deelt. Gemeenschap dus.

Als ik op mijn leven terugkijk, heb ik niet zoveel specifiek priesterlijk werk gedaan. Een groot deel ging heen met het onderwijs op het gymnasium. Pas na mijn pensioen kwam er meer ruimte voor de andere kant: assistenties, preekbeurten, pastoraal werk in onze parochie in Tilburg en daarna aan de overkant in de Bongerd. Bijzonder heb ik genoten van de vele keren dat ik in een team mee mocht doen aan begeleiding in weekends in moderne stijl, met

daarin inleidingen en pastorale gesprekken. Con- celebratie maakt mij er telkens op attent dat wij ons priesterlijk werk samen doen, in gemeenschap, en zodoende elkaar aanvullen.

Ik ben nu op een leeftijd gekomen van steeds meer los te moeten laten. Maar hopelijk mag ik nog een tijd het voorrecht beleven om de woorden van de consecratie uit te spreken, dat verhaal dat over de eeuwen teruggrijpt naar de laatste maaltijd van Jezus. Eucharistie heeft daar een speciale band mee.

Vanwege coronavirus is er op die dag geen receptie.

Titus.

TE DOEN GERECHTIGHEID

UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL



Het goede nieuws! Wat er bereikt is:



Dennis Christensen

In Rusland besloot een rechtbank op 23 juni 2020 dat Dennis Christensen moet worden vrijgelaten. De uit Denemarken afkomstige Jehova's getuige was tot 6 jaar strafkamp veroordeeld vanwege zijn godsdienstige overtuiging. Hij moet nog wel een boete van iets meer dan 5.000 euro betalen.

Jehova's getuigen worden in Rusland al sinds 2009 lastiggevallen en vervolgd en de onderdrukking wordt alleen maar groter. Het Russische Hooggerechtshof bepaalde in april 2017 dat alle organisaties van Jehova's getuigen opgeheven moeten worden en dat hun bezittingen in beslag moeten worden genomen. Een maand later was Christensen de eerste Jehova's getuige die werd gearresteerd.



Sjamaan Aleksandr Gabyshev

Schrijfactie Rusland: Kritische sjamaan vast in psychiatrisch ziekenhuis.

Sjamaan Aleksandr Gabyshev startte in 2019 een voettocht van ruim 8.000 kilometer van Oost-Siberië naar Moskou. Hij wilde met zijn 'krachten' het Kremlin 'zuiveren' van president Poetin.

De politie hield hem in september 2019 tegen en bracht hem tegen zijn wil terug naar huis. Op 2 juni 2020 bevestigde een rechter dat Gabyshev voor onbepaalde tijd mag worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij wordt gestraft vanwege zijn kritiek op de autoriteiten.

Wat kun jij doen?

Schrijf vóór 1 september 2020 naar de aanklager in Yakutia. Roep hem op onmiddellijk een einde te maken aan Aleksandr Gabyshev's gedwongen opname en hem niet langer te vervolgen vanwege zijn politieke opvattingen. Voor meer informatie:

<https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-rusland-kritische-sjamaan-vast-in-psychiatrisch-ziekenhuis>

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Gabriël Roes.

CARITAS



U kunt uw overtollige kleding, schoenen en textiel, zoals handdoeken, beddengoed e.d. weer inleveren bij de Abdijkerk.

Alles wat u verzamelt en daar inlevert voor Caritas wordt naar Uden gebracht. Deze inzameling blijft belangrijk. Uw spullen krijgen een tweede kans, waardoor u diegenen die het minder getroffen hebben een helpende hand biedt. Daarnaast zorgt u ervoor dat de afvalstroom kleiner wordt, wat weer goed is voor ons milieu. Een aanzienlijk deel van de verworven goederen wordt verzonden naar landen waar de nood hoog is, momenteel veel naar landen in Oost Europa. Daarnaast worden goederen verdeeld in Uden en omgeving aan minderbedeelden, o.a. door middel van de kledingbank.

U kunt er ook voor kiezen uw spullen af te geven bij de Stichting in de Piuskerk in Uden. Hier is men ook blij met één-persoons bedden, kinderbedjes, naaimachines, handgereedschap en fietsen. De Piuskerk is van maandag t/m zaterdag geopend van 9:00 tot 12:00 uur.

Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Emke Jansma.

UIT DE ACTIVITEITENFOLDER VAN DE ABDIJ

In verband met corona: zie voor **actuele** en uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): www.abdijvanberne.nl vervolgens klikken op Abdij van Berne Heeswijk, daarna op tabblad “actueel” en vervolgens op “agenda”.

In de maand augustus is er zoals gebruikelijk **geen** orgelconcert.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. e-mail: lectoren@abdijvanberne.nl ✦ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. e-mail: bezoek@abdijvanberne.nl ✦ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl ✦ Financiële Werkgroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070 e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl ✦ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. e-mail: mamkorsten@gmail.com ✦ Werkgroep voor Liturgie: Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem.
Participanten	Contactpersoon: Nel van Doornik. e-mail: participanten@abdijvanberne.nl
Bernekring	Secretaris: Henriëtte Ausems 073-54.76.747 e-mail: bernekring@abdijvanberne.nl penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76 bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl
Orgelkring	Orgelconcerten op de 1 ^e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. orgelkring@abdijvanberne.nl
Berne Anders	Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32 e-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 e-mail: ruach@abdijvanberne.nl
Stichting Vrienden van Bandra East	Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. Email: dirk.corriederuit@gmail.com
Stichting Solidair met India	Contactpersoon: Joke van Zutphen, 0413-29.63.84 06-12.12.43.98, p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk e-mail: info@solidairmetindia.nl info: http://www.solidairmetindia.nl .
Tijdschrift Berne	Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl info: www.berneboek.com
Boekhandel Berne	Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. <u>Ook open op zondag na de Eucharistieviering.</u>

