

STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne



Jaargang 38, september 2020 nr. 9

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 e-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl http://www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1^e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria Ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen(1 november)</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. e-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag en vrijdag 09.00 - 15.00 uur Dinsdag, woensdag en donderdag 14.00 - 15.00 uur e-mail: gastenbroeder@abdijvanberne.nl</p>

INHOUD

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK	3
GELOVIG ZIJN IN DEZE TIJD VAN CRISIS.....	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA	6
MEDEDELINGEN	7
-Jubilea	7
-Ontmoetingen en wereldwinkel	7
-Vervolg uitzendingen van de eucharistie in Coronatijd.	7
DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID.....	8
ZIEKENZONDAG	9
SAMEN AAN TAFEL	10
TIJDELIJKE PROFESSIE	12
AFSCHEID VAN EEN PRACHTIGE EN SPIRITUEEL UITNODIGENDE PLEK .	13
TE DOEN GERECHTIGHEID.....	14
-Caritas	14
-Amnesty International	16
UIT DE ACTIVITEITENFOLDER.....	17
Berne-abdijconcert in augustus	18
ZINGEVING IN DEZE WERELD	17
BRIGITTA BIJEENKOSTEN ROSMALEN.....	18
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TELEFOON.....	19

Redactie Stukwerk:

Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem,
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.
E-mail: stukwerk@abdijvanberne.nl

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK

Kopij voor het oktobernummer s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk
donderdag 24 september inleveren.

E-mailadres: stukwerk@abdijvanberne.nl

GELOVIG ZIJN IN DEZE TIJD VAN ERNSTIGE CRISIS

Als er een ding duidelijk is geworden in de afgelopen maanden dan is dat wel dat de pandemie ons heeft laten zien dat wij allen kwetsbaar en van elkaar afhankelijk zijn. Als we niet voor elkaar zorgen, om te beginnen bij hen die het zwaarst getroffen zijn – met inbegrip van de schepping – kunnen we de wereld niet genezen. Het zijn deze woorden welke met grote regelmaat door paus Franciscus worden gebruikt bij zijn vele toespraken.

Het verdient lof als we kijken naar de inzet van veel mensen die in de voorbije maanden het bewijs hebben geleverd van een menselijke en christelijke liefde tot de naasten door zich, met gevaar voor eigen gezondheid, aan de zieken te wijden. Het zijn helden! Maar hoe dan ook. Het coronavirus is niet de enige ziekte die bestreden moet worden, want de pandemie heeft ruimere maatschappelijke ziekten aan het licht gebracht. En ik doel dan op een visie die de waardigheid en de relationele aard van de mens vergeet. Soms wordt er over medemensen gesproken en worden ze benaderd als voorwerpen, als te gebruiken en op te ruimen. En bevordert zo'n blik niet een individualistische en agressieve cultuur van uitsluiting, waardoor het menselijk wezen herleid wordt tot een gebruiksgoed?

Paus Franciscus sprak er al over in zijn apostolische exhortatie 'De Vreugde van het Evangelie' en ook in zijn encycliek 'Laudato si'. Zo'n individualistische blik welke geen verstandhouding mag zijn, komt ter sprake bij de evangelist Matteüs met de vraag van de moeder van Jakobus en Johannes aan Jezus. Zij zou wensen dat haar zonen aan de rechter- en linkerzijde van de nieuwe koning zouden mogen zitten. Maar bij Jezus gaat het over een ander type visie: de visie van dienstbaarheid en van zijn leven geven voor de andere. In het leven trachten hogerop te klimmen, boven de anderen te staan, vernietigt de verstandhouding. Dat is de logica van de heerschappij, van het heersen over anderen.

Tegen deze achtergrond formuleerde paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse audiëntie van enkele weken geleden het als volgt: 'Laten we aan de Heer vragen dat Hij ons ogen schenkt, die aandacht hebben voor de broers en zussen, vooral voor hen die lijden. Als leerlingen van Jezus willen we niet onverschillig of individualistisch zijn. Dat zijn twee slechte houdingen tegen de verstandhouding.

Onverschillig: ik kijk in de andere richting. Individualistisch: alleen naar je eigen belang kijken. De door God geschapen verstandhouding vraagt ons naar de anderen te kijken, naar de noden van de anderen, naar de moeilijkheden van de anderen en verbonden te leven. In elke menselijke persoon willen we de menselijke waardigheid erkennen wat ook zijn ras, taal of situatie is. Zo'n hernieuwd bewustzijn van de waardigheid van elk menselijk wezen heeft ernstige sociale, economische en politieke gevolgen. De ander en heel de schepping bekijken als een geschenk van de liefde van de Vader brengt je tot een houding van aandacht, van zorg en verbazing.

Terwijl er volop gewerkt wordt aan de verzorging van hen die door het virus getroffen zijn – en zo'n virus treft allen zonder onderscheid – spoort ons geloof ons aan tot ernstige en actieve inzet om de onverschilligheid ten aanzien van de schendingen van de menselijke waardigheid tegen te gaan. Deze cultuur van de onverschilligheid gaat samen met een cultuur van uitsluiting. Voor wat mij niet raakt heb ik geen belangstelling.

Ja, ons gelovig zijn vormt een speciale uitdaging om in deze tijd zeker niet aan de kant te blijven staan. Ons geloof vraagt dat we ons laten genezen en bekeren van ons, persoonlijk en collectief individualisme, van een partijdig individualisme.

Namens het abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx, o.praem.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

September

06	23 ^{ste} Zondag door het jaar. Voorganger prior Frank van Roermundo.praem. Lector Hans Gilissen.	10.30
08	Maria geboorte.	
13	24 ^{ste} Zondag door het jaar. Ziekenzondag. Werelddag van migranten en vluchtelingen. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Theo Strous.	10.30
14	Kruisverheffing.	
20	25 ^{ste} Zondag door het jaar. Voorganger, abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
21	Matteüs, apostel.	
22	Kerkwijding abdijkerk.	
27	26 ^{ste} Zondag door het jaar. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
29	Michaël, Gabriël, Rafaël, aartsengelen.	

Oktober

04	27 ^{ste} Zondag door het jaar. Franciscus: dierendag. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
----	---	-------

MEDEDELINGEN

JUBILEA

Jan Terlingen	70 jaar professie	17 september
Jan Nabuurs	65 jaar professie	17 september
Hun adres is Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk		
Liesbeth Dercksen	25 jaar professie	04 oktober
Haar adres is Norbertijnengemeenschap "Mariëngaard"		
Zuiderzeestraatweg 202 3849AE Hierden.		

Voor zover van toepassing worden deze feestelijke data mede i.v.m. coronaregels in besloten kring herdacht.

ONTMOETINGEN en WERELDWINKEL

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. In de abdij blijven ontmoetingen met koffie en thee respectievelijk op de 2^e, en de 4^e zondag van de maand niet mogelijk. Ook is de aan de 2^e zondag gekoppelde wereldwinkel vanzelfsprekend niet geopend.

UITZENDINGEN EUCHARISTIE VIA DE WEBSITE

De Eucharistie uitzendingen via de website gaan voorlopig door.

Omdat er nog veel onduidelijkheid is over Corona en we ons daardoor moeten blijven houden aan voldoende afstand, is het niet mogelijk om meer dan 65 mensen te ontvangen voor de zondagse eucharistieviering in de abdiijkerk. Daarom is besloten de live uitzendingen via de website voorlopig nog voort te zetten.

Wil je op zondagochtend naar de abdiijkerk komen, dan is dat mogelijk, maar je moet je wel van te voren aanmelden.

Dat kan gebeuren op vrijdag voorafgaande aan de zondag tussen 10.00 - 15.00 uur via het centrale telefoonnummer: 0413 - 299299.

Mochten er verandering optreden dan zal dat tijdig gecommuniceerd worden.

Abdiijkerkpastoraat.

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

Benno Gaalman.

Geboren te Hengelo,
5 januari 1929.

Overleden te Heeswijk-Dinther,
12 augustus 2020.

Crematie te Rosmalen,
19 augustus 2020.



Peter van de Vijver

Geboren te 's-Gravenhage,
15 juli 1934.

Overleden te 's-
Hertogenbosch,
20 augustus 2020.

Afscheidsviering in het
crematorium te Uden,
26 augustus 2020.

ZIEKENZONDAG 13 SEPTEMBER 2020

En juist dit jaar tegelijk met de jaarlijkse Nationale Ziekendag!

Het belangrijkste zou weer moeten zijn: de aanwezigheid in de Eucharistieviering van alle zieke medegelovigen, die graag komen . In de zo zorgvuldig verzorgde Abdijkerk zou dat geen extra zorg zijn, maar er moet begeleiding zijn en een extra ontvangst na de viering kan niet doorgaan.

De coronatijd is voor iedereen vol met extra, soms onverwachte problemen....

Het wordt deze keer dus geen samen bidden met onze zieken, maar vooral bidden voor onze zieken. En we weten maar al te goed, dat die er meer zijn dan we beseffen...

De viering zal dus anders zijn, maar wel duidelijk bijzonder gericht op onze zieke medemens.

En ik zou nu willen vragen aan iedere kerkbezoeker (of lezer van Stukwerk): Zoek, maak of koop een mooie kaart, schrijf een lieve groet, aan een zieke die je kent of waar je de naam van hoort...

Meer dan ooit zijn zieke mensen nu alleen.

Minder bezoek, zeker geen uitstapjes...denk maar eens na...

Een bijzonder welkom aan de zieken die door goede begeleiding toch kunnen komen. Ze weten het: zij zijn onze eregasten!

De ziekenzegen zal worden gegeven aan ieder die dat verlangt.

Voor iedereen: een goede, inspirerende viering van onze Ziekenzondag!

Namens de Bezoekgroep,
Joke J.M.

SAMEN AAN TAFEL

Een oude monnikenspreuk luidt: "Bona culina bona disciplina". Vrij vertaald: "In een klooster is een goede keuken heel belangrijk". Dat klinkt nogal burgerlijk. En toch, stel je voor dat je elke dag te eten krijgt wat niet goed klaargemaakt is. Dat is niet om te harden. We zijn geen ascetische monniken, we laten het ons goed smaken en genieten van een prima keuken.

Driemaal per dag komen we daarvoor in de refter samen: om acht uur ontbijt, om een uur warme maaltijd en om half zeven avondboterham. We eten gezamenlijk. We willen ook onze maaltijd als gemeenschap beleven. We moeten er niet aan denken dat we allemaal op willekeurige tijd ons eigen kostje zouden scharrelen.

Hoe gaat dat? We zoeken een plek aan tafel, dikwijls wat gasten erbij, vanwege coronavirus wat op afstand van elkaar. We beginnen met gebed en eindigen er ook mee. Vanzelfsprekend. Even het besef toelaten dat ook eten en drinken een gave van God is. Soms daarin ook de vraag dat er overal op onze wereld voldoende voedsel mag komen en dat er aan de honger een eind komt. Een paar van ons helpen met ophalen en wegbrengen uit en van de keuken. Er springen soms spontaan gasten in.

Zo zitten we daar, met aan de ene kant door de ramen heen uitzicht op de tuin met de bomen en aan de andere kant de portretten van onze laatste abten die ons aanstaren. Ondertussen praten we ook wat met elkaar. Dikwijls over de gewone gang van zaken, over het corona-virus, over het weer, over het werk waar je mee bezig bent, over familie en kennissen, enz. Allemaal heel gewoon. Soms zit je een tijdje stil, omdat er toevallig niks te vertellen valt, luisterend naar het getik van lepels en vorken. Het is goed om zo samen te zijn.

Soms gaat het gesprek wat dieper. Zoals laatst over de koffie. We vroegen ons af wat er allemaal bij komt kijken voor we het in schenken. Het resultaat van een omvangrijk netwerk:



Te beginnen bij de boer in een ver land die zijn akker ervoor bewerkt, de planten zet, de bonen plukt en laat branden, tot het via via bij ons terecht komt, uiteraard via Fair Trade. Sommigen van ons herinneren zich nog hoe vroeger hoe vroeger de koffie in de koffiemolen werd gemalen, geklemd tussen je dijbenen.

Een van de laatste weken werd er in ons morgengebed telkens een stuk uit het boek Prediker uit het Oude Testament voorgelezen. Die stelt een paar keer: "Wat deugd doet, is eten en drinken en van het goede genieten", maar bedenk wel dat het een gave van God is!"

Zomaar een schets uit het dagelijks ritme van ons leven.

Titus

TIJDELIJKE PROFESSIE GILBERT TOBLEWSKI



Vrijdag 28 augustus, op de feestdag van de heilige Augustinus, regelvader van onder andere de norbertijnen, heeft

Gilbert Tobolewski zijn tijdelijke professie afgelegd. Voor een periode van drie jaar heeft hij zich verbonden met de gemeenschap van de Abdi van Berne.

Hij heeft hiermee zijn tweejarige noviciaatsperiode afgesloten.



Voor deze gelegenheid waren alle norbertijnen van Berne en de zusters van Mariëngaard naar Heeswijk gekomen. Ook het merendeel van de participanten vierde dit bijzondere moment mee.

AFSCHEID VAN EEN PRACHTIGE EN SPIRITUEEL UITNODIGENDE PLEK

Veel abdijkerkgangers zullen mij kennen van de artikeltjes die ik schreef in Stukwerk namens de Diaconale Werkgroep waarin ik actief was. Daarnaast ben ik tot nu toe ongeveer 5 jaar betrokken bij de Beraadsgroep /nu Klankbordgroep.

Voor de leden van betrokken werkgroepen is het al bekend, maar voor u als lezer van Stukwerk en abdijkerkganger nog niet: maar mijn man Peter en ik gaan deze regio verlaten en verhuizen naar Friesland. We hebben een huis gekocht in Lemmer. Dit zal zijn per 1 oktober. We hebben al eerder overwogen deze regio te verlaten, maar besloten toen te blijven vanwege ons sociale netwerk hier. Nu hebben we toch het besluit genomen te kiezen voor de gezondere lucht in Friesland. Vooral mijn man Peter zal daar beter gedijen. Een hele verandering, maar we denken een goed besluit genomen te hebben.

Dit besluit betekent ook dat ik ga stoppen met mijn activiteiten voor de abdij. Dit heeft zeker binnen de Diaconale Werkgroep consequenties, omdat men daar met een zeer kleine groep overblijft. Ik hoop van harte dat hier een oplossing voor gevonden wordt.

Het deelnemen aan de activiteiten van de Diaconie was voor mij een min of meer vanzelfsprekende stap. Voor mij betekende het de daad bij het woord voegen om mijn geloof binnen de abdij vorm te geven. Hiermee wil ik niet zeggen dat dit alleen mogelijk is binnen een geloofsgemeenschap. Zeker niet.

Ik vond het een bijzondere tijd. Zelf ben ik Protestant, maar na jaren lang actief te zijn geweest binnen de Protestantse kerk in Berlicum, koos ik ervoor om dichterbij huis als inwoner van Heeswijk actief te worden binnen onze mooie Abdij. Prachtig gelegen, vol van inspirerende activiteiten. Ik heb kunnen proeven van Katholieke tradities en de liturgie. Veel belevingen waren herkenbaar, maar andere ook weer helemaal niet. Dat is mooi en ook niet vreemd, want ieder heeft zijn of haar eigen geloofsopvoeding meegekregen.

Ik hoop van harte dat het mogelijk blijkt dat de abdij zal doorgroeien naar een prachtig spiritueel centrum waar velen rond verschillende geloofsovertuigingen zich geïnspireerd zullen voelen.

Ik hoop hier zeker nog eens terug te komen.

Het ga u allen goed.

Hartelijke groeten, Emke Jansma.



TE DOEN GERECHTIGHEID

CARITAS



Caritas heeft bij het Catherina ziekenhuis in Eindhoven 200 goede ziekenhuis matrassen op mogen halen. Deze zijn eind augustus op transport gegaan naar Oradea. Daar zullen ze in Roemenië erg blij mee zijn.

Op zaterdag 8 augustus heeft Caritas weer heel veel mensen uit Uden en omgeving blij kunnen maken met gratis goede kleding, lakens, dekbedden, etc.

Ook u kunt hier aan meewerken door uw overvloedige kleding, schoenen en textiel, zoals handdoeken, beddengoed e.d. in te leveren bij de abdijkerk. Uw spullen krijgen een tweede kans en velen zullen hier blij mee zijn.

U kunt er ook voor kiezen uw spullen af te geven bij de Stichting in de Piuskerk in Uden. Hier is men ook blij met éénpersoons bedden, kinderbedjes, naaimachines, handgereedschap en fietsen.

De Piuskerk is van maandag t/m zaterdag geopend van 9:00 tot 12:00 uur.

Bij voorbaat heel veel dank voor uw bijdrage.

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Emke Jansma.

UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL.



Het goede nieuws! Wat er bereikt is: Amnesty International is blij dat Kelly Gonzalez Aguilar in de Verenigde Staten uit vreemdelingen-detentie is vrijgelaten. Op 12-jarige leeftijd ontvluchtte ze Honduras omdat ze gewelddadig bejegend werd vanwege haar transgender-identiteit.

'Ik ben zo blij en dank iedereen die mij steunde en kracht gaf. Uiteindelijk gunden ze me mijn vrijheid. Ik ben alle mensen zo dankbaar die me vanaf het begin hielpen. Zonder jullie steun was dit nooit gebeurd,' liet Aguilar na haar vrijlating weten. Amnesty International werkte samen met een coalitie van organisaties die zich richten op immigratierecht en lhbt-rechten om de wereldwijde druk op de Amerikaanse autoriteiten om haar vrij te laten op te voeren. Aguilars advocaat is ervan overtuigd dat de campagne tot haar vrijlating leidde.

Schrijfactie China: laat Ding Jiayi vrij!



De Chinese activist Ding Jiayi nam in december vorig jaar deel aan een informele bijeenkomst van activisten en mensenrechtenadvocaten. De autoriteiten pakten veel van de aanwezigen op, onder wie Ding Jiayi.

Hij mocht een half jaar lang geen contact hebben met zijn advocaat of familie. Ding wordt beschuldigd van 'staatsondermijning'.

Wat kun jij doen?

Schrijf vóór 1 oktober 2020 naar de autoriteiten in China.

Roep hen op Ding Jiayi onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.



Voor meer informatie:

<https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-china-laat-ding-jiayi-vrij>

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Gabriël Roes.

UIT DE ACTIVITEITENFOLDER VAN DE ABDIJ

In verband met corona: zie voor **actuele** en uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): www.abdijvanberne.nl vervolgens klikken op Abdij van Berne Heeswijk, daarna op tabblad “actueel” en vervolgens op “agenda”.

Zondag 6 september Berne-orgelconcert

Op de eerste zondag 6 september is er weer een orgelconcert in de abdijkerk. In verband met coronamaatregelen zijn er maar 65 plaatsen beschikbaar.

U dient zich daarom **telefonisch aan te melden op vrijdag 28 aug. tussen 10.00 en 15.00 uur.**

De abonnementhouders hebben hierover persoonlijk schrijven ontvangen.



ZINGEVING IN ONZE WERELD

Wij, bestuur van Semper Vigilans, dachten eind 2019 een actueel thema bedacht te hebben voor 2020: **Zingeving en Spiritualiteit**. De eerste zin voor de folder luidde: “We leven in een wereld die op drift lijkt: oorlogen, rampen, vluchtelingen en dreigende klimaatveranderingen”.

En toen..... kwam de coronacrisis daaroverheen! Geen bijeenkomsten, anderhalve meter afstand houden, enz..

Het thema heeft daarmee wel aan kracht en actualiteit gewonnen.

Want hoe houdt de mens zich staande in deze crisis zonder weerga? Zelfs steun en troost zoeken in de kerk was lang niet mogelijk. Mensen in quarantaine, jongeren aan huis gekluisterd, ouderen vereenzamend in verpleeghuizen.

Ook nu de maatregelen versoepeld zijn en we weer wat vrijer kunnen ademen, ziet de toekomst er nog weinig rooskleurig uit. We moeten rekening houden met een terugval en ook als die niet komt, dan is er toch in ieder geval de economische terugval en – niet te vergeten – de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

Zijn er dan in deze kammervolle tijden geen lichtpuntjes te vinden waaraan we ons kunnen optrekken, iets waarvan we kunnen zeggen dat het zinvol is? Zeker wel! Op de eerste plaats zijn we duidelijk meer naar elkaar om gaan kijken. Op de tweede en eigenlijk de belangrijkste plaats: we zijn aan het denken gezet over hoe we verder met de aarde en met elkaar om moeten gaan.

Zijn we wel op een goede manier bezig door alsmaar rijker en welvarender te willen worden ten koste van mensen die minder gewiekst zijn of domweg in een situatie verkeren waarin geen uitweg mogelijk is?

Kunnen wij ons met de manier waarop wij bezig zijn de aarde uit te putten nog langer verantwoorden? Daarover te denken en standpunten in te nemen is al zinvol en kan aanzetten geven tot een zo noodzakelijke bijsturing.

We zijn ruw wakker geschud. Het is nu zaak om het momentum vast te houden en te kijken hoe en waar wij meer zin kunnen geven aan ons leven in dienst van een betere en gezondere wereld. De mens leeft niet van brood alleen!

Medio augustus 2020,

Henk van Eupen.

BIRGITTA-BIJEENKOMSTEN: WAAR EN HOE?

Birgitta-bijeenkomsten zijn geworteld in Rosmalen en worden, tenzij anders vermeld, om 20:00 uur gehouden in de Laurentiuskerk, Oude Baan 1, 5242 HT Rosmalen.

De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en aanmelden is niet nodig.

Er wordt geen entree geheven maar een vrijwillige bijdrage in de kosten na afloop van de avond wordt op prijs gesteld.

Wilt u per e-mail meldingen ontvangen van nieuwe activiteiten, dan kun u zich aanmelden.

Inlichtingen en suggesties:

birgittabijeenkomsten@gmail.com en 073-52 110 53

De eerste bijeenkomst, met in acht name van de Coronamaatregelen, is op 22 september 2020



Dr. Llewellyn Bogaers, o.a.

Cultuurhistoricus,
directeur Levend Verleden Nu en
schrijver.

'Wat is Vrede? Welke verhalen en
ervaringen hebben ons gevoed?

Een avond -in het kader van de
Vredesweek - georganiseerd in
samenwerking met MOV-groep
Rosmalen.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. e-mail: lectoren@abdijvanberne.nl ✚ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. e-mail: bezoek@abdijvanberne.nl ✚ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl ✚ Financiële Werkgroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070 e-mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl ✚ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. e-mail: mamkorsten@gmail.com ✚ Werkgroep voor Liturgie: Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem. Contactpersoon: Nel van Doornik. e-mail: participanten@abdijvanberne.nl
Participanten	
Bernekring	<ul style="list-style-type: none"> Secretaris: Henriëtte Ausems 073-54.76.747 e-mail: bernekring@abdijvanberne.nl penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76 bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl
Orgelkring	<ul style="list-style-type: none"> Orgelconcerten op de 1^e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. orgelkring@abdijvanberne.nl
Berne Anders	<ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32 e-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	<ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 e-mail: ruach@abdijvanberne.nl
Stichting Vrienden van Bandra East	<ul style="list-style-type: none"> Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. Email: dirk.corriederuite@gmail.com
Stichting Solidair met India	<ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Joke van Zutphen, 0413-29.63.84 06-12.12.43.98, p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk e-mail: info@solidairmetindia.nl info: http://www.solidairmetindia.nl
Tijdschrift Berne	<ul style="list-style-type: none"> Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl info: www.berneboek.com
Boekhandel Berne	<ul style="list-style-type: none"> Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. Ook open op zondag na de Eucharistieviering.

