

STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne



Jaargang 39, januari 2021 nr. 1

| | |
|--------------------------|--|
| Contactgegevens | <p>Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 E-Mail: secretariaat@abdijvanberne.nl http://www.abdijvanberne.nl</p> |
| Stukwerk | <p>Verschijnt maandelijks op de 1^e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl</p> |
| Abdijkerkpastoraat | <p>Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. E-Mail: koster@abdijvanberne.nl</p> |
| Vieringen weekdays | <p>07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers</p> |
| Vieringen zondagen | <p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria Ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen(1 november)</p> |
| Bijzondere vieringen | <p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. E-Mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p> |
| Misintenties | <p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p> |
| Vrijwillige Kerkbijdrage | <p>E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p> |
| Gastensecretariaat | <p>Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30uur. E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl</p> |

INHOUD

| | |
|--|-----------|
| KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK | 3 |
| INLEIDING: AAN HET BEGIN VAN 2021 | 4 |
| VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA | 6 |
| MEDEDELINGEN | 7 |
| - Ontmoetingen en wereldwinkel | 7 |
| - Filmpje over een bijzondere kerststal | 7 |
| KERSTSTAL | 8 |
| NIEUWJAARSWENS | 9 |
| EEN BOEIENDE GESCHIEDENIS | 10 |
| TE DOEN GERECHTIGHEID- | |
| -Amnesty International | 11 |
| -Caritas | 13 |
| 12 ½ JAAR PRIESTER | 13 |
| ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ | |
| - 31 JANUARI: DES HOMMES ET DES DIEUX..... | 14 |
| - 6 FEBRUARI: LEVEN MET LIEFDEVOLLE AANDACHT | 15 |
| TOT ELK GOED WERK BEREID | |
| IN GESPREK MET CORRIE VAN GRINSVEN | 16 |
| WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TELEFOON..... | 19 |

Redactie Stukwerk:

Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem,
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.
E-mail: stukwerk@abdijvanberne.nl

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK

Kopij voor nummer van februari 2021 s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail,
uiterlijk **donderdag 21 januari** inleveren.
E-mailadres: stukwerk@abdijvanberne.nl

AAN HET BEGIN VAN 2021

Ik denk dat de komst van een nieuw jaar hoop geeft, maar tegelijkertijd ook twijfel. Zal dit jaar wel gebeuren waar we naar streven?

Wij mensen wij leven in tijd: telkens weer markeren we periodes. We vieren verjaardagen, een jubileum, een jaar. Dit jaar zullen we vooral naar het vaccin toe leven, na die tijd, waarin het virus welig tierde en telkens weer oplaaide. De wisseling van de ene periode met de andere is telkens aanleiding om iets te vieren, al hebben we dat in de afgelopen maanden wel begrijpelijk met de nodige terughoudendheid moeten doen. We zijn gegroeid, ouder en wijzer geworden, tot meer in staat. We zien hoe goed en kwaad elkaar afwisselden, we waren geschokt en enthousiast, sloten elkaar huilend in de armen of moesten vanwege Corona afstand houden. Onze levens worden gemarkeerd en ingedeeld door gebeurtenissen die we soms zelf veroorzaakten of die ons ongevraagd overkomen zijn.

Niet alleen het maatschappelijk leven, maar zeker ook het kerkelijk leven heeft zwaar te lijden onder de begrijpelijke beperkingen welke zijn opgelegd om samen te komen. Er is veel creativiteit om toch contact te leggen en te houden met elkaar, maar het aspect van ontmoeting blijft toch een wel erg gemist aspect.

Velen vragen zich dan ook af hoe de geloofsgemeenschappen zich straks goed kunnen handhaven.

Voorspellingen laten ons zelfs weten dat het kerkbezoek (in ieder geval een belangrijk aspect van het kerkelijk leven) wel eens nagenoeg gehalveerd zou kunnen worden na de corona beperkingen.



Ook in de burgerlijke samenleving is samenhang een zorg. Het voortdurend aangroeiend mediacontact suggereert wel contact, maar dreigt toch gepaard te gaan met een toenemende individualisering.

Wat in deze dagen van Lock down voor iedereen geldt, gaat wel heel nadrukkelijk op voor de jongeren. Zij missen hun vrienden en vriendinnen wel heel erg. Geen ontmoetingen op school, geen mogelijkheden om met elkaar uit te gaan.

En toch..... De komst van een nieuw jaar geeft hoop, want er is een vaccin op komst, maar een nieuw begin is altijd hoop en twijfel tegelijk. Zal dit jaar wel gebeuren waar we naar streven? We kunnen het nog niet weten, maar des te meer hopen. Welke koers we ook (kunnen) kiezen en wat ook de plannen zijn voor het nieuwe jaar, we koesteren de hoop dat we – ook met ons falen – innerlijk vrije mensen kunnen worden en elkaar daarbij kunnen helpen. Zullen we elkaar in het nieuwe jaar ook weer overeind kunnen houden, dat hebben mensen in de kerk en in de wereld immers lang gekund, dus waarom niet in het nieuwe jaar? En welke plaats heeft God in heel dat bedrijf van miljarden mensen met hun culturen, talen en godsdiensten. Hij leeft mee. Hij wordt als een van ons en zal – net als wij – zich een weg banen tussen ziek en gezond, rijk en arm, blij en bedroefd, dood en levend. De ontmoeting met zo'n meelevende God te midden van alle wisselvalligheden kan opnieuw een solide fundament blijken voor ons vermogen om elkaar te vergezellen met trouw, begrip en betrokkenheid. We krijgen een nieuw jaar en kunnen onze toekomst verankeren in de waarheid van Hem die schept wat goed is voor ons: gemeenschap in zijn geest. Hij zal er zijn.

Een gezond en inspirerend jaar 2021

Abdijkerkpastoraat,
Abt Denis Hendrickx o.praem.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

Januari

| | | |
|-----------|---|-------|
| 03 | Openbaring des Heren. Drie Koningen. Voorgangers Piet van Dongen, o.praem, en overweging Titus de Kemp, o.praem. Lector Harry van der Pas. | 10.30 |
| 10 | 1 ^e zondag door het jaar. Doop van de Heer. Voorganger Prior Frank van Roermund, o.praem. Lector Karl Tax. | 10.30 |
| 13 | Godefridus norbertijn. | |
| 14 | Petrus Donders. | |
| 17 | 2e Zondag door het jaar. Voorganger abt Denis Hendrickx, o.praem. Lector Henriëtte Ausems. | 10.30 |
| 18- 25 | Gebedsweek voor de eenheid. | |
| 24 | 3 ^e zondag door het jaar. Voorganger Peter Damen, o.praem. Lector Hans Gilissen. | |
| 25 | Bekering van de apostel Paulus. | |
| 31 | 4 ^e zondag door het jaar. Voorganger prior Frank van Roermund, o.praem. Lector Anneke Steeghs. | |

Februari 2021

| | | |
|----|--|-------|
| 02 | Opdracht van de Heer in de tempel: Maria Lichtmis. Begin van het norbertijns leven in Heeswijk in 1857. | |
| 04 | Fredericus van Hallum, norbertijn. | |
| 07 | 5 ^e zondag door het jaar. Voorganger Piet van Dongen. Lector Harry van der Pas. | 10.30 |

MEDEDELINGEN

ONTMOETINGEN

De coronamaatregelen zijn nog altijd zodanig, dat ontmoetingen met koffie en thee, respectievelijk op de 2^e, en de 4^e zondag van de maand, niet mogelijk maken.

WERELDWINKEL

Aangezien de wereldwinkel ook op de 2^e zondag van de maand niet in de abdij haar producten kan presenteren, hieronder de gegevens. De wereldwinkel heeft vaak verrassende artikelen voor velerlei gelegenheden. Voor informatie kun je contact opnemen met Anke van Rijswijk, tel: 06 3425 4915, e-mail: ankevr53@gmail.com
De wereldwinkel is in Nistelrode, Raadhuisplein 1b en is geopend in Nistelrode van woensdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Maandag, dinsdag en zondag gesloten.

FILMPJE OVER EEN BIJZONDERE KERSTSTAL

Uiteraard zijn er ook dit jaar kerststallen ingericht in de Abdij van Berne. Helaas zijn deze dit jaar niet te bezoeken. Wel is er een filmpje over de bijzondere kerststal in de pandgang op de website te bekijken. Het filmpje werd gemaakt door prior Frank van Roermund o.praem en ingesproken door Jan Nabuurs o.praem. Zie website: www.abdijvanberne.nl
Naar aanleiding van het 900-jarig bestaan van de orde heeft Jan Nabuurs een brochure samengesteld met daarin in het kort de beschrijving van de zalig- en heiligverklaarde norbertijnen. Deze brochure (28 pagina's op formaat van Stukwerk) kan des gewenst worden toegezonden.

De bijzondere kerststal in de abdijkerk (zie de beschrijving in de bijdrage van Titus hierna op pagina 8). Deze kerststal en ook de verzameling kerststallen van abt Denis in twee vitrines zijn in de abdijkerk te bekijken. De abdijkerk is overdag altijd open voor een bezoek, gebed en het opsteken van een kaarsje.

KERSTSTAL

Opnieuw is in de linker zijbeuk van onze abdijkerk sinds een paar weken opgebouwd. Ik heb er weer een tijdje naar staan kijken. Wat hoger de stal met Maria, Jozef en het Kind, een paar herders, een kameel met de driekoningen. Een paar treden lager op de grond een wonderlijke groep figuren: een sjieke dame, een zwerver aan de ingang van zijn tent, iemand met een rollator met spullen uit de winkel, een paar muzikanten, enz. Ruim vijftien figuren. Vooraan een norbertijn met een mondkapje op en een uitnodigend gebaar om binnen te komen. Allemaal mensen uit onze samenleving, die horen er ook echt bij. Waar zou ik zelf ergens willen staan? Heb ik een bepaalde voorkeur? Hoe komt het dat ik er met een zekere ontroering naar kijk? Een paar herinneringen uit mijn jeugd duiken op. hoe ik als kleine jongen nieuwsgierig was naar het engeltje-knik in de kerk. Hoe ik wat jaren later uren bezig was om een heus kerststalletje te figuurzagen. Waar blijft de tijd.

Ondertussen zijn er in ons huis op diverse plekken kerststallen geplaatst. Het lijkt wel één grote kerststal. Bijzonder interessant is die van het ontwerp door Jan Nabuurs. Drie vrijwilligers zijn er een paar dagen mee bezig geweest onder zijn toezien oog. Hij heeft daarin o.a. het 900-jarig jubileum van onze orde verwerkt met een serie afbeeldingen van onze ordes-heiligen. Alles in het licht van tientallen lichtjes. Opnieuw weer "Berna ut Luzerna", "Berne als een licht," duikt het ergens in mijn achterhoofd op. Daar houden wij ons aan vast, ook als het allemaal minder triomfantelijk is. Mag het a.u.b.

In de ruimte tussen oud- en nieuwbouw staat de trap en de lift. Tegen de muur daarvan een stevige houten kist en daarop een paar bijzonder mooie beeldjes; een van Norbertus als een slanke figuur met in zijn ene hand een lange herdersstaf en in de andere een olijftak, teken van vrede. Hij was bekend om zijn pogingen om conflicten bij te leggen. Daarnaast een ontroerend mooi beeldje van Maria, zittend in een groene mantel met uitgestrekte open handen, om te ontvangen. Op kerstavond is haar Kind daarin gelegd.

Op zondagavond 29 november hebben wij daar als convent rondom gestaan, een lied gezongen en naar een inspirerend woord geluisterd van abt Denis. Zo hebben wij het begin gemarkeerd van ons ordes jubileum komend jaar.

Beelden als in de kerststal, we kunnen er niet buiten. We voelen ons niet in een kale kerk thuis. We hebben beelden nodig Om onze verbeelding en de beleving van ons geloof een bepaalde richting te geven, zoals het Mariabeeld in de andere zijkapel. Mensen komen er graag even naartoe om een lichtje op te steken en even te bidden. Dat blijft branden ook als ze weer weg zijn gegaan. Beelden ook in je eigen woning: een kruisbeeld, een icoon. Het maakt ergens verschil. Zo heb ik op mijn kamer een mooi kruisbeeld. Ik kijk lang niet iedere dag naar, maar als het weg was, zou ik het erg missen.

Titus.

NIEUWJAAR 2021



EEN BOEIENDE GESCHIEDENIS IN EEN BIJZONDER BOEK

De Abdij van Berne heeft de afgelopen 163 jaar veel betekend voor het religieuze, sociale en culturele leven in Nederland en heeft een rijke geschiedenis. De eerste 150 jaar, van 1857 tot 2007, zijn in het boek *Berna ut Lucerna* vastgelegd door historicus dr. Jean van Stratum. *Berna ut Lucerna*, wat betekent *Berne als een licht*, gaat dieper in op deze geschiedenis en is geïllustreerd is met foto's uit het archief van de abdij.

Op 2 februari 1857 vestigden de norbertijnen van Berne zich in Heeswijk. Hun oorspronkelijke abdij bij Heusden werd in 1579 verwoest. Pas na ruim twee eeuwen verspreid geleefd te hebben, werd in 1857 de gemeenschap hersteld. De norbertijnen van Berne hebben over de jaren vele abdijen gesticht, parochies opgezet en studies ontwikkeld. Maar ook bijzonder om te benoemen is dat de Abdij van Berne ook de boerenleenbank heeft opgericht, beter bekend als de Rabobank.

Lees over het ontstaan van deze gemeenschap, de wederopbouw en wat de norbertijnen van Berne in deze 150 jaar hebben betekend voor Nederland. Leer daarbij het werken en leven van de norbertijnen beter kennen. Een bijzonder boek met een stukje geschiedenis dat het waard is om te lezen.

Berna ut Lucerna t.w.v.
€ 20,- nu voor € 5,- bij
Berneboek- en
abdijwinkel.
Liever bestellen? Via
berneboek.com nu voor
€ 7,50 incl. verzendkosten.



AMNESTY INTERNATIONAL



UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL

Het goede nieuws! Wat er bereikt is:



Tujan al-Bukhaiti

Naar nu bekend is geworden oordeelde een rechtbank in Jordanië dat Tujan al-Bukhaiti niet schuldig is aan godslastering en het beledigen van religieuze gevoelens. Die beschuldigingen werden tegen haar geuit in verband met haar posts op sociale media. De rechtszaak werd tegen Al-Bukhaiti aangespannen nadat de Jordaanse eenheid tegen cybercrimes een klacht had ingediend. Tujan al-Bukhaiti is een 17-jarige

Jemenitische vluchteling. Op 19 december 2019 werd ze na aangifte door de eenheid tegen cybercrimes opgeroepen voor een verhoor door de jeugdpolitie. De politie nam haar verklaring af zonder dat daarbij een advocaat of haar ouders aanwezig waren. Hierdoor werd haar recht op een eerlijk proces geschonden. Tujan al-Bukhaiti sprak tegenover Amnesty International haar dank uit aan iedereen die deelnam aan de spoedactie voor haar.

Schrijfactie

De Oostenrijks-Iraanse consultant Massud Mossaheb (73) zit in Iran een celstraf van 10 jaar uit. Hij heeft ernstige gezondheidsproblemen.



Vanwege de verspreiding van covid-19 in Iraanse gevangenis­sen loopt zijn leven acuut gevaar. Massud Mossaheb werkte mee aan de bouw van een ziekenhuis in Iran en werd na een volstrekt oneerlijk proces veroordeeld voor vage aanklachten met betrekking tot de nationale veiligheid. De gevangenisarts heeft geconstateerd dat hij moet worden opgenomen in een hartkliniek, maar de gevangenisautoriteiten weigeren dit.

Wat kun jij doen?

Schrijf **vóór 1 februari 2021** naar de Iraanse autoriteiten.

Roep hen op om Massud Mossaheb onmiddellijk vrij te laten.

Voor meer informatie:

<https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-iran-hartpatient-heeft-dringend-zorg-nodig>

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Gabriël Roes.

CARTAS



Geef uw textiel, kleding en schoenen een tweede kans. U helpt er anderen mee en maakt op deze manier de afvalstroom kleiner, en dat is weer goed voor het milieu!

Een aanzienlijk deel van de verworven goederen worden verzonden naar landen waar de nood hoog is.

Daarnaast worden deze goederen verdeeld in Uden en omgeving aan minderbedeelden, door middel van de kledingbank.

Stichting Caritas St. Petrus heeft zijn opslag in de voormalige Piuskerk en is van maandag t/m zaterdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Heeft u een bijdrage voor Caritas, dan kunt u uw spullen neerzetten op de verzamelplek achter in de abdijkerk.

Ook kunt u op bovengenoemde tijden uw spullen afgeven in Uden in de Piuskerk, of bel naar 06 42000557.

12 ½ JAAR PRIESTER



Op 29 december jl. vierde prior Frank van Roermund o. praem. zijn koperen priesterfeest.

De redactie wenst u van harte proficiat.

Wij wensen dat u nog vele jaren in goede gezondheid u kunt inzetten voor de abdij en de grote Augustinusparochie.

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

In verband met corona: zie voor **actuele** en uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): www.abdijvanberne.nl vervolgens klikken op Abdij van Berne Heeswijk, daarna op tabblad “actueel” en vervolgens op “agenda”.

31 jan Film ‘Des hommes et des dieux’ – Spirituele filmmiddag met Tjeu van den Berk.



Een groep Franse monniken leeft al jaren in vreedzame harmonie met de lokale bevolking in het Algerijnse Atlas gebergte, totdat de burgeroorlog tussen leger en de islamitische extremisten richting de poorten van hun klooster sluipt.

In prachtig serene stijl – met wonderschoon monniken gezang – toont regisseur Beauvois hun rituelen en hun gebeden, maakt hun angsten voelbaar en plaatst de kijker midden in het grote dilemma: blijven, of vluchten voor het te laat is.

De film werd winnaar van de Grand Prix, de zilveren medaille, op het festival van Cannes.

Met een in- en uitleiding door Tjeu van den Berk.

Praktische informatie:

Datum: zondag 31 januari 2021

Aanvang: 14.00 uur

Toegang: 10 Euro

Plaats: Abdijzaal

Aanmelden verplicht via: berne-anders@abdijvanberne.nl

Gaat door voor zover de corona maatregelen het toelaten.

6 feb 'Leven met liefdevolle aandacht' o.l.v. Ton Roumen.



Je hebt vast wel de ervaring dat je 's avonds, na een drukke dag, moe op de bank neerploft. En als je terugblijkt stel je vast dat je actief bent geweest en veel hebt gedaan. Maar is dat écht van waarde en bevredigend?

Wat heeft die dag je aandacht gehad? Wat wil je dat aandacht krijgt? Ben je aandachtig aanwezig bij alles wat je doet? Antwoorden op deze vragen helpen je erachter te komen wat voor jou écht belangrijk is zodat er meer voldoening, plezier en ontspanning in je leven kan komen. En als je weet wat je aandacht zal krijgen kun je aandachtig aanwezig zijn. Zo'n leven in het hier en nu is een sleutel voor een bewust en vreugdevol bestaan. En als je ook nog de kwaliteiten van het hart, zoals mildheid en vriendelijkheid, wekt en gebruikt ga je aandachtig en rustig leven.

Tijdens deze dag staan enkele meditatie centraal. Ook zijn er korte inleidingen, is er meditatieve beweging en ruimte voor reflectie. Al deze oefeningen zijn erop gericht te groeien in liefdevolle aandacht.

Over Ton Roumen:



Ton Roumen is een ervaren coach, retraiteleider en spreker. Hij publiceert boeken en artikelen over spirituele thema's. Zijn laatste boeken: Omarm jezelf en De vrijheid van mijn vader.

Meer informatie: www.bezinnen.com.

Praktische informatie:

Plaats: Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther

Datum: Zaterdag 6 februari 2021

Tijd: 10.00-16.00 uur

Begeleiding: Ton Roumen (www.bezinnen.com) 06 307 101 36.

Aanmelden en info: www.bezinnen.com/events/retraitedag-leven-met-liefdevolle-aandacht-heeswijk-6-februari-2021 of secretariaat@abdijvanberne.nl; 0413 299299.

Prijs € 62,50 (incl. koffie, thee en lunch).

Gaat door voor zover de corona maatregelen het toelaten.

In gesprek met participant



Corrie van Grinsven-Obdeijn.

Geboren te Leimuiden, 4 januari 1942.

Is gehuwd geweest met Piet van Grinsven, weduwnaar met vijf kinderen, die in 1995 is overleden.

Woont in Veghel.

Participant vanaf 8 januari 2005.

Lid team telefooncentrale.

Corrie groeide op als 8^e kind in een warm katholiek gezin in Leimuiden in Zuid-Holland. Na haar Lager Onderwijs ging ze naar het VGLO. De handen uit de mouwen steken zat er bij haar al vroeg in. Na haar VGLO-opleiding ging ze al als 14-jarige in een gezin van 3 kinderen helpen waarvan de moeder in verwachting was van een drieling. Daarna ging ze in een verzorgingshuis in Roelofarendsveen werken, 12 km van huis, wat voor Corrie als jong meisje een grote stap was. Ze bracht het eten rond bij de bewoners en verrichtte er allerlei huishoudelijke werkzaamheden. Haar bereidheid tot helpen werd al vroeg gezien en gewaardeerd. Bij een ongeluk van een motorrijder vlak bij hun huis, werd de hevig bloedende man bij hen in huis gebracht en verleende de opgeroepen huisarts eerste hulp. Op de wond wilde de arts wondpoeder strooien maar had geen spatel bij zich om dit te doen. Corrie reikte hem een lepeltje aan en hielp de arts hiermee. Ze kreeg een compliment van hem en zei dat ze een goede verpleegster zou kunnen worden. Deze waardering heeft ze altijd onthouden en heeft wellicht al het zaadje gelegd voor haar toekomstige beroepskeuze.

Corrie verbleef in het verzorgingstehuis, geleid door de zusters van JMJ, intern en mocht als 15-jarige het koorgebed bijwonen. Ze herinnert zich de sfeer en voelde de rust en sereniteit tijdens de gebeden. Ze wilde ook zuster worden en trad 20 januari 1959 als 17-jarige in bij de zusters van JMJ. Na het noviciaat en de kleine professie vertrok ze naar Huize Antonius in Rotterdam om daar de tweejarige opleiding tot ziekenverzorgende te volgen waarna ze naar Heeswijk-Dinther vertrok naar Huize Cunera, waar ze als ziekenverzorgende werkte.

Ze wilde het liefst verpleegster worden en kwam in het Sint Jozef ziekenhuis in Veghel om daar de opleiding verpleegkunde te volgen. Op de afdeling waar ze werd geplaatst, werd mevr. Van Grinsven verpleegd. Ze was zeer ernstig ziek en feitelijk uitbehandeld. Haar toekomstige man Piet van Grinsven had grote zorgen. Zijn gezin van vijf kinderen vroeg om aandacht en hulp, zijn bedrijf dreigde ten onder te gaan en zijn vrouw zou spoedig overlijden. Corrie zag dat er op korte termijn hulp nodig was. Ze wilde hulp geven maar haar werk, studie en haar lidmaatschap in de orde van JMJ stonden haar in de weg om dat te doen wat ze het allernoodzakelijkste vond; dit gezin in nood bijstaan. Corrie ging om raad naar abt Ton Baeten o.praem. aan wie ze haar verhaal vertelde. Ton antwoordde: "Jouw roeping in het klooster is voorbij. Je hebt roeping om de ander, Piet en zijn gezin te helpen en bij te staan". Ze volgde het advies van Ton Baeten op, ze wilde er zijn voor dit gezin in nood en ondersteunde Piet en hielp hem met de administratie van zijn bedrijf. Ze merkte dat ze door de kinderen, van wie de jongste 11 jaar was, werd geaccepteerd en dat het bedrijf zich herstelde en opnieuw floreerde. Er groeide een band met Piet. In 1971 trouwden ze. Ze zijn meer dan 25 jaar getrouwd geweest. Ook na het overlijden van haar man bleef ze zich voor het gezin inzetten. Ze heeft met allen een goede band en beschouwt hen als haar kinderen. Toen de kinderen geleidelijk hun bestemming bereikten, kwam er voor Corrie een leegte, de muren kwamen op haar af en ze ging helpen waar ze zich maar dienstbaar kon opstellen. Ze bood haar diensten aan in verpleeghuis de Watersteeg in Veghel, waar ze 15 jaar als vrijwilligster actief was op velerlei gebied, zowel met velerlei huishoudelijke taken als het assisteren in de liturgievieringen en ook bv. het waken bij stervenden. "Ik voelde me soms 'een vliegende kiep', overal waar twee rechterhanden nodig waren, was ik beschikbaar". Corrie ging dikwijls naar de Abdij in Heeswijk. Ze kende de abdij als religieuze en bezocht vele malen de vespers. "Het religieuze gevoel verlaat je nooit", zegt ze. "De vespers waren voor mij een rustpunt, momenten van bezinning, ik kwam tot mezelf". Ze kwam in gesprek met Theo Kennis o.praem, Hans Duijsters o.praem en anderen over haar belangstelling om actief te kunnen zijn in de abdij en haar belangstelling als participant in en voor de abdij. Ze werd er met open armen ontvangen.

Overall waar de handen uit de mouwen moeten worden gestoken is Corrie bereid zich in te zetten. Vooral in deze coronatijd is hulp nodig. "Ik kan de boel nou eenmaal niet de boel laten", reageert ze bijna verontschuldigend alsof het in plaats van een goede eigenschap een tekortkoming zou zijn. Haar geloof stimuleert haar. Haar opvatting is dat ze door de ander met een kleine a te dienen, de Ander met een grote A te prijzen en te danken. "In elk mens is Hij aanwezig, in de ander ontmoet ik God is mijn diepe overtuiging", zegt ze, "zoals ik Hem ook in de natuur ontmoet. Daar waar ik geniet van de natuur zie ik de hand van God en dank Hem voor Zijn schepping, waar we als mens verplicht zijn om er verantwoord en zorgvuldig mee om te gaan".

Op de vraag wat voor haar belangrijk is om met anderen te delen, is ze wat aarzelend, zich bescheiden afvragend wat haar boodschap voor anderen zou kunnen zijn. Ze wil hierbij vooral aangeven wat naar haar levensovertuiging, naast datgene wat ze al hiervoor met ons heeft willen delen, voor haar belangrijk is. Met nadruk geeft ze aan dat 'het zijn' voor anderen van het grootste belang is. "De betekenis als mens is dat het niet gaat om het bezit, dat wat je hebt, maar om wie je bent voor de ander en het vertrouwen en het geloof in God". Dat geloof is voor Corrie van het grootste belang, ze vraagt zich dikwijls af hoe de toekomst na dit leven zal zijn. "We zijn te klein", is haar mening "om als mens hier een antwoord op te krijgen". Ze is overtuigd dat de geest blijft na het overlijden en soms ervaart ze een aanwijzing. Zoals na het overlijden van haar man, toen ze tot driemaal toe op de radio, de TV en in een geschrift de tekst kreeg 'aangeboden': 'Geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben'.

Corrie wil met de huidige invulling van haar leven doorgaan zo lang als mogelijk is. Haar diepe overtuiging en geloof helpen haar hierbij. Moge ze nog lange tijd dienstbaar blijven voor allen die haar nodig hebben en voor wie ze klaar staat en daarbij haar geluk ervaart.

Bedankt Corrie voor al het goede en moge het je goed blijven gaan.

1-12-2020,
Frans van Baars.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Werkgroepen | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. e-mail: lectoren@abdijvanberne.nl ✚ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. E-Mail: bezoek@abdijvanberne.nl ✚ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl ✚ Financiële Werkgroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070. E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl ✚ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. e-mail: mamkorsten@gmail.com ✚ Werkgroep voor Liturgie: Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem. Contactpersoon: Nel van Doornik. e-mail: participanten@abdijvanberne.nl |
| Participanten | |
| Bernekring | <ul style="list-style-type: none"> Secretaris: Henriëtte Ausems 073-54.76.747. E-mail: bernekring@abdijvanberne.nl penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76 bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl |
| Orgelkring | <ul style="list-style-type: none"> Orgelconcerten op de 1^e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. orgelkring@abdijvanberne.nl |
| Berne Anders | <ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. E-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl |
| Ruach | <ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 E-mail: ruach@abdijvanberne.nl |
| Stichting Vrienden van Bandra East | <ul style="list-style-type: none"> Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. E-mail: dirk.corriederuite@gmail.com |
| Stichting Solidair met India | <ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Anja Bekkers, 06 4285 6729 p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk. E-mail anja.bekkers@solidairmetindia.nl E-mail: info@solidairmetindia.nl Informatie: http://www.solidairmetindia.nl. |
| Tijdschrift Berne | <ul style="list-style-type: none"> Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl Info: www.berneboek.com |
| Boekhandel Berne | <ul style="list-style-type: none"> Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. Ook open op zondag na de Eucharistieviering. |

