

STUKWERK

Contactblad voor kerk(be)zoekers
van de
Abdij van Berne



Jaargang 39, februari 2021 nr. 2

Contactgegevens	<p>Abdij van Berne Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk-Dinther Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 E-Mail: secretariaat@abdijvanberne.nl http://www.abdijvanberne.nl</p>
Stukwerk	<p>Verschijnt maandelijks op de 1^e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl</p>
Abdijkerkpastoraat	<p>Abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. E-mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. E-Mail: koster@abdijvanberne.nl</p>
Vieringen weekdagen	<p>07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers</p>
Vieringen zondagen	<p>08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria Ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen(1 november)</p>
Bijzondere vieringen	<p>Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor abt Denis Hendrickx o.praem. E-Mail: abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl</p>
Misintenties	<p>Koster-diaken Kees den Boer o.praem. e-mail: koster@abdijvanberne.nl of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.</p>
Vrijwillige Kerkbijdrage	<p>E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".</p>
Gastensecretariaat	<p>Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30uur. E-mail: secretariaat@abdijvanberne.nl</p>

INHOUD

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK	3
INLEIDING: WACHT ONS EEN BETER LEVEN???	4
VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA	6
MEDEDELINGEN	7
- Vastenactie.....	7
- Ontmoetingen	9
- De wereldwinkel	9
- Secretariaat Abdij van Berne.....	9
- Dankwoord Jet Terlingen.....	10
- Mini tentoonstelling.....	10
- Foto's renovatie en nieuwe invulling oude drukkerij.....	10
DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID.....	11
BEZINNING.....	11
OPENHARTIGE VERHALEN VAN DE 'ABDIJMENSEN'.....	12
MIJN COMPUTER.....	13
TE DOEN GERECHTIGHEID.....	14
- Amnesty International.....	14
- Caritas.....	16
BIRGITTA BIJEENKOMSTEN.....	17
ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ.....	18
EEN EXTRAATJE.....	18
WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, E-MAIL, TELEFOON.....	19

Redactie Stukwerk:

Abt Denis Hendrickx o.praem, Kees den Boer o.praem,
Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.
E-mail: stukwerk@abdijsvanberne.nl

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK:

Kopij voor nummer van maart 2021 s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail,
uiterlijk **donderdag 25 februari** inleveren.

E-mailadres: stukwerk@abdijsvanberne.nl

WACHT ONS EEN BETER LEVEN???

De eerste maand van het jaar zit erop en we hebben met elkaar al heel wat meegemaakt. De nacht van de jaarwisseling was rustiger dan we gewend waren, maar blijkbaar konden lang niet allen zich neerleggen bij de dringende uitnodiging om in ieder geval niet met vuurwerk te spelen. Vanuit Amerika werden we geconfronteerd met de bestorming van het Capitool; het Amerikaanse parlement. En blijkbaar heeft dat aanstekelijk gewerkt, want na een noodzakelijke verscherping van maatregelen om corona tegen te houden met een avondklok, kregen we ook in onze omgeving te maken met geweldsuitbarstingen. Onbegrijpelijk en onverantwoord. Geweld is immers altijd zelfvernietigend. Niets wordt gewonnen door geweld en zoveel gaat verloren. Geweld dat gepleegd wordt door groepen, die niet goed geïntegreerd zijn in de samenleving. Integratie verlangen we doorgaans van migranten, maar is het niet zo dat we ook zelf voortdurend moeten integreren in de wereld om ons heen? De wereldwijde tragedie als de coronapandemie, heeft ons in de eerste helft van het vorige jaar even het gevoel doen herleven, dat we een wereldwijde gemeenschap zijn, allemaal in hetzelfde schuitje zitten, waar de problemen van één iemand ook de problemen van ons allemaal zijn. Eens te meer realiseerden we ons, dat niemand in zijn eentje wordt gered; we kunnen alleen samen worden gered. Paus Franciscus formuleerde het medio vorig jaar als volgt: 'de storm heeft onze kwetsbaarheid ontmaskerd en die valse en overbodige zekerheden blootgelegd, waarop we onze dagelijkse agenda's, onze projecten, onze gewoontes en prioriteiten hebben opgebouwd. Midden in die storm is de façade van de stereotypes, waarmee we onze ego's camouflerden – onze ego's die altijd bezorgd zijn om de schone schijn –, ingestort. Daarmee werd nog maar eens het even onontkoombare als gezegende besef onthuld, dat we deel uitmaken van elkaar, dat we broers en zussen van elkaar zijn.

Met paus Franciscus kan ik het helemaal eens zijn om systematisch te kiezen voor een kerk, die aanwezig is in de wereld, liever dan het Katholicisme te beperken tot louter religieuze en liturgische aangelegenheden.

Een uitdaging welke we ons als norbertijnen vooral mogen en moeten aantrekken vanuit ons charisma om vita mixta voortdurend te leven en inhoud te geven. Het is opmerkelijk dat uitgerekend een kerkleider als Franciscus een baken van moreel gezag is in een uitgesproken seculiere westerse wereld.

MET DE VEERTIGDAGENTIJD IN AANTOCHT

Halverwege de maand februari openen we de 40-dagen tijd. Vorig jaar waren veel kerken tijdens de vastenperiode gesloten en ook dit jaar is het afwachten geblazen wat wel en wat niet mogelijk zal zijn. Veel campagneprojecten moesten in 2020 noodgedwongen worden stopgezet door de covid-19 pandemie. De crisis heeft naar verwachting desastreuze gevolgen. We ondervinden het in onze eigen omgeving, maar in de zwakke regio's van de wereld geldt dat veel en veel nadrukkelijker.

De veertigdagentijd nodigt ons uit om vooral te laten zien dat de katholieke kerk niet voor zichzelf bestaat. Ze maakt haar missie pas waar, wanneer ze helder en geëngageerd aanwezig is in de samenleving. We moeten als christenen niet bang zijn onze stem te laten horen, zowel in kerkelijke als maatschappelijke kwesties. Met het evangelie en de christelijke waarden als kompas, zijn we geroepen de Kerk en de wereld mee vorm te geven. Zwijgend de andere kant uitkijken, brengt het rijk Gods niet dichterbij. Zoals alle christenen in elk tijdperk worden ook wij uitgenodigd om met twee voeten in de wereld te staan en er Gods stempel op te drukken.

Abt Denis Hendrickx.



Solidair met India

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

Februari 2021

02	Opdracht van de Heer in de tempel: Maria Lichtmis. Begin van het norbertijns leven in Heeswijk in 1857.	
04	Fredericus van Hallum, norbertijn.	
07	5 ^{de} zondag door het jaar. Voorganger Piet van Dongen o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
10	Hugo van Fosses, norbertijn.	
14	6 ^{de} zondag door het jaar. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Karl Tax..	10.30
17	Aswoensdag. Eucharistieviering met askruisje. Er is geen avonddienst.	12.15
21	1 ^{ste} zondag van de vastentijd. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
22	Petrus stoel.	
28	2 ^{de} van de vastentijd. Voorganger abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Hans Gilissen.	10.30

Maart 2021

07	3 ^{de} zondag van de vastentijd. Voorgangers Piet van Dongen o.praem. Titus de Kemp o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30
14	4 ^{de} zondag van de vastentijd. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30

MEDEDELINGEN

VASTENACTIE

Vastenproject 2021 in het kader van ‘Solidair met India’

Samen met de parochies die op een bijzondere manier verbonden zijn met de norbertijnen, ondersteunen we dit jaar in de veertigdagentijd een diaconaal project, dat is aangedragen door de stichting Solidair met India (zie www.solidairmetindia.nl). Deze stichting heeft haar wortels in de Abdij van Berne. De ondersteuning van het diaconale project in India is een passend cadeau aan de norbertijnenorde die dit jaar haar 900-jarig bestaan viert. (zie www.abdijvanberne.nl/start-900-jarig-jubileum-norbertijnen).

Zelfvoorzienend worden

Solidair met India ondersteunt concrete ontwikkelingsprojecten op het gebied van educatie, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. De projecten richten zich zelden op enkel één van deze vlakken. Want wat heb je aan scholing als je honger hebt? En hoe kun je werken als je ziek bent? De titel van het project luidt:

“Armoedebestrijding door inkomen genererende activiteiten op het platteland van Jabalpur / Jamtara”.

In de deelstaat Madhya Pradesh is Jamtara de plaats waar de abdij van de norbertijnen is gevestigd en Jabalpur. een nabijgelegen stad. De levensstandaard van de mensen in de dorpen op het platteland van Jabalpur / Jamtara is erg laag als gevolg van de grote werkloosheid. Ze leven in armoedige omstandigheden, waardoor ze een gebrek aan eten en een slechte gezondheid hebben. Ze hebben geen financiële middelen om kleinschalige activiteiten te starten, waarmee zij inkomsten genereren en zelfvoorzienend kunnen worden. Inkomsten genererende activiteiten zorgen ervoor dat diverse mensen kunnen gaan werken en zelf inkomsten kunnen verwerven. Daarmee verbeteren hun financiële situatie en levensomstandigheden.

Materialen én ondersteuning



Via het project worden 45 personen (6 families en 11 individuele personen) geholpen bij het opzetten van activiteiten, zoals het starten van kleine winkels en een schoonheidssalon; reparatie van mobiele telefoons; de aanschaf van naaimachines en verhuurmateriële voor evenementen.

Met het projectbudget worden zowel materialen aangeschaft als ondersteuning verleend bij de opzet en uitvoering van de activiteiten. Tevens wordt dit ingezet voor de organisatie en monitoring van dit project door de norbertijnen van de Abdij van Jamtara, Fr. Antony Samy. De looptijd van het project is 6 maanden en de totale kosten van het project bedragen 22.800 euro. Van dit bedrag wordt 11.300 euro gedekt door een lokale bijdrage. Het resterende bedrag van 11.500 euro hoopt Solidair met India te verkrijgen door middel van het project in de 40-dagen tijd.

Meer informatie

In de abdijkerk staat in de veertigdagentijd een kleine tentoonstelling over India. Een interview met de vorige directeur Joke van Zutphen en de nieuwe directeur Anja Bekkers van de stichting Solidair met India is te vinden op www.solidairmetindia.nl/nieuws/.

Verder vindt u als bijlage van Stukwerk een folder met informatie. Draagt u dit project een warm hart toe, maak dan een bedrag over naar bankrekeningnummer NL18 RABO 0120 1106 60 t.n.v. Solidair met India, onder vermelding van project 40-dagentijd of stop uw bijdrage in een envelop en deponeer deze in de brievenbus naast de voordeur van de abdij, Abdijstraat 49 onder vermelding van Solidair met India – *project veertigdagentijd*.

Aangezien dit vastenproject als eigen project voor India is bestemd, zijn er in de veertigdagentijd bij het verlaten van de abdijkerk weer extra deurcollectes op 28 februari, 14 en 28 maart

De Diaconale Werkgroep Abdijkerk beveelt dit project van harte aan.

ONTMOETINGEN

De coronamaatregelen zijn nog altijd zodanig, dat ontmoetingen met koffie en thee, respectievelijk op de 2^e, en de 4^e zondag van de maand, niet mogelijk maken.

WERELDWINKEL

Door de coronamaatregelen zijn wij op dit moment gesloten tot 9 februari. Daarna hopen we weer open te gaan.

De openingsuren zijn dan van woensdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Maandag, dinsdag en zondag gesloten.

De wereldwinkel is in Nistelrode op Raadhuisplein 1b.

Op onze website <https://wereldwinkelnistelrode.nl> kunt u onze producten zien.

Naast cadeauartikelen kunnen koffie, thee, wijn, kaarten, kaarsen, enz. ook besteld worden.

Dan is het fijn als u 06 3425 4915 Anke van Rijswijk of 06 3946 2446 Annie van den Broek belt.

Wij overleggen dan met u of u de artikelen op kunt halen, of dat we ze bezorgen.

Juist voor de producenten is het van belang dat ze een inkomen houden in deze moeilijke tijd.

SECRETARIAAT ABDIJ VAN BERNE

Sinds september vorig jaar is het secretariaat van de Abdij van Berne niet meer alleen op maandag, woensdag en vrijdag maar elke (werk)dag bereikbaar via telefoon en mail. Deze verbeterde bereikbaarheid wordt mogelijk dankzij de inzet van een nieuwe secretariaat-medewerkster: Saskia Dekker-Vriens.

In algemene zin geldt: Bij vragen kunt u in contact komen met het secretariaat:

**telefonisch* via 0413 – 299263 (dagelijks van 09.30 – 12.30 uur)

**per mail* via secretariaat@abdijsvanberne.nl.

**per post* via Abdij van Berne, ter attentie van het secretariaat, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther.

DANKWOORD



Beste mede-kerkgangers,

Heel graag wil ik u bedanken voor al de felicitaties die u mij stuurde, met lieve woorden, die mij sterk bevestigden in mijn verbondenheid met u allen. Het heeft mijn feestvreugde echt verhoogd! Het is een overweldigend feest geweest, wat ik echt niet verwacht had. Ook al de mooie kaarten met de lieve wensen, die u me stuurde. Heel verrassend!

U zult begrijpen, dat ik die niet kan beantwoorden - het zijn er driehonderd - wat ik het liefst zou doen. Daarom dit bericht.

Ik blijf u ontmoeten in onze geliefde abdijkerk.

Ook dank aan de velen die de Eucharistie, met de mooie toespraak van Abt Denis meemaakten en mij na afloop feliciteerden.

En later de toespraak van mede-participant Pieter Butz met het mooie cadeau van de participanten.

U en het abdijsconvent hebben mijn honderdste verjaardag tot een onvergetelijke dag gemaakt.

Het spijt me erg dat ik uw gezichten niet meer herken en u niet persoonlijker kan bedanken.

Jet Terlingen.

MINI TENTOONSTELLING

In het kader van 900 jaar norbertijnen zijn in de abdijkerk enkele vitrines ingericht met als titel: "Het leven van Norbertus in prenten".

Deze mini tentoonstelling is te zien tot 15 februari.

In de veerligdagentijd wordt er dan een tentoonstelling ingericht over India i.v.m. het vastenproject.

De abdijkerk is dagelijks geopend van 08.00 tot 17.30 uur.

Dagelijks is er om 12.15 uur een Eucharistieviering, die voor iedereen vrij toegankelijk is.

FOTO'S RENOVATIE OUDE DRUKKERIJ ABDIJ VAN BERNE

Zie informatie op www.abdijvanberne.nl Zie dan bij tabblad actueel en de rubriek Nieuws van de Abdij.

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID



J. C. SCHAMPH
J. L. S. PAUDENM
J. J. V. TARTW
A. G. H. THIJS
C. J. VROLD
R.
N. P. J. ROORDA V. EI
P. J. G. SMEEI
W. T. SMID
A. TON - J
A. J. HAGE
I. V. D. AKKE
K. BROEKER
A. P. VAN EC
G. B. FOKKEN
J. FRESCO
E. DE HAAN
P. DE JONG
A. AMSTRA
A. KOR - T
D. J. D. LLINE
T. F. A. LUSCUE
T. G. H. PETER
W. ROBERT
C. J. DE SNAIJE
I. M. C.
T. H. KELZER
A. C. T. ZELFO
D. BOER - S
39 R. I
D. BRAVENBOE
J. R. W.
G. RITSMAN
J. R. W.
P. J. KORVING
A. R. H.

Joke Dortmans-van den Akker

Geboren te Heesch,
8 februari 1933.

Overleden te Heeswijk-Dinther,
21 januari 2021.

Uitvaart in de abdijkerk,
28 januari 2021.

Begraven op het R.K.-kerkhof.
te Dinther.

BEZINNING

Elke week wordt voor de Eucharistieviering het misboekje voor de betreffende zondag ter beschikking gesteld. Op de achterzijde van het boekje staan behartenswaardige teksten. Zo ook in het boekje "De zondag vieren" van 24 januari 2021, waarin tekst van Moeder Teresa werd verwoord, die wel zeer actueel is te noemen. We nemen deze tekst graag weer

**‘Een glimlach schenken aan iemand die bedroefd is;
Een bezoek brengen, al is het maar een paar minuten, aan
iemand die eenzaam is;
Onze paraplu opsteken voor iemand die in de regen loopt; iets
voorlezen voor een blinde: het hoeven maar heel kleine
attenties te zijn, maar het is genoeg om tegenover arme
mensen op praktische wijze uitdrukking te geven aan onze
liefde tot God.**

Uit: De vrucht van het geloof is liefde. Woorden voor elke dag.

*In deze tijd waarin ten gevolge van de covid-19 crisis steeds
wordt gehamerd op het zoveel mogelijk mijden van contacten
om het virus te kunnen overwinnen, zijn veel mensen en met
name zieken en ouderen in een isolement geraakt.*

En toch kunnen door de juiste woorden en gebaren, aan het gebrek aan contact bij mensen in onze omgeving, door woorden van troost, begrip en medeleven enigszins tegemoetgekomen worden.

OPENHARTIGE VERHALEN VAN DE 'ABDIJMENSEN'



Jongeren die voor het eerst een klooster of abdij bezoeken, aarzelen niet om de bewoners met vragen te bestoken. Altijd onbevangen, vaak direct en meestal heel pertinent. Journaliste en religie wetenschapper Elze Riemer heeft de meest gestelde vragen aan acht norbertijnen en norbertinessen in Nederland en Vlaanderen gesteld.

Het resultaat is een prachtig boek met diepgaande en soms schaamteloze vragen waarop de 'abdijmensen' openhartig antwoord geven.

De norbertijnen en norbertinessen van verschillende abdijen en priorijen vertellen over hun ervaringen met God en met mensen. Ze staan midden in de samenleving én laten zien, waarin ze 'het verschil' maken'.

Abdijmensen t.w.v. € 19,95 nu voor € 7,50 te bestellen bij Berne boek- en abdijwinkel.
www.berneboek.com

MIJN COMPUTER

Op onze kamer hebben we sinds een aantal jaren allemaal een computer. Zo heb ik zelf ook zo'n apparaat. Een aantal keren per dag zit ik daarachter om te kijken of er nieuwe post is via email. Dikwijls beantwoord ik die meteen. Als dat tenminste lukt, want ik ben er nog steeds erg onhandig mee.



Er zitten ook zo ontzaglijk veel mogelijkheden in opgeslagen dat ik er de weg in kwijt raak. Maar zo nodig kan ik dan een deskundige medebroeder aanklappen om me uit de brand te helpen. Ook kan ik nu een tekst typen zoals deze. En nieuwsgierig als ik ben, wat nieuws opsnorren over een onderwerp wat me interesseert, zoals dezer dagen over de situatie in Amerika. Soms praten we er met

elkaar over: "Heb je dat program al gezien? Heb je Katholiek.nl al bekeken?" Velen van ons hebben een mobieltje, maar daar ben ik nog niet aan toe

Zo stuurde een broer van me in Canada me een paar dagen geleden een video met tientallen afbeeldingen van schilderstukken van Vincent van Gogh met de zang van een toepasselijk lied erbij. Dat kan allemaal zomaar. Een ander voorbeeld is een interessant boek over een benedictijner abdij op het eiland Wight aan de kust van Zuid-Engeland.

Nieuwsgierig daarnaar google geraadpleegd en trof daar meer dan vijftig afbeeldingen van dat klooster en de omgeving aan. Ongelooflijk eigenlijk dat ik dat op mijn oude dag allemaal mag opsnorren.

Zodoende is een computer voor mij onmisbaar geworden. Toch moet ik oppassen. Ik bespeur in mij de neiging om te dikwijls achter dit apparaat te kruipen, nieuwsgierig als ik ben. Ik moet aan die neiging niet toegeven. Ik moet keuzes maken en me beperken tot pak weg een keer of vijf per dag een paar minuten.

Anders komt er zo'n lawine van informatie mijn oude kop binnen, dat ik daarin dreig te verdrinken. Dat is voor mij niet gezond. Een daarom mag het niet meer dan een klein onderdeel zijn in mijn dagritme.

Zo worden er in deze corona-tijd ook nieuwe onlineverbindingen gelegd. We hebben contact met elkaar ook zonder lijfelijke aanwezigheid.

Allerlei nieuwe creatieve oplossingen komen tevoorschijn. Stel je voor dat deze epidemie dertig jaar eerder was uitgebroken! We zouden ons geen hemelse raad weten.

Titus

TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL



UW BRIEF MAAKT HET VERSCHIL

Het goede nieuws! Wat er bereikt is:



Begin november 2020 organiseerde mensenrechtenorganisatie Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) een bijeenkomst over de mensenrechtensituatie in Egypte. Diverse ambassadeurs uit Europese landen waren daarbij aanwezig. Twee weken later werden directeur Gasser Abdel-Razek en zijn collega's Mohamed Basheer en Karim Ennarah gearresteerd op beschuldiging van 'terroristische activiteiten'. Dat is een valse aanklacht. De EIPR maakt zich sterk voor onder meer religieuze

minderheden, lhbt'ers en de bescherming van slachtoffers van seksueel geweld.

Blijvende zorgen.

Amnesty International zal de situatie blijven volgen. We blijven campagne voeren voor de vrijlating van alle mensen die uitsluitend worden vastgehouden omdat ze opkwamen voor mensenrechten en voor beëindiging van het harde optreden tegen de mensenrechtenbeweging in Egypte.

De Egyptische autoriteiten proberen met strafrechtelijke onderzoeken, reisbeperkingen en het bevriezen van tegoeden mensenrechtenverdedigers het werken onmogelijk te maken.



Schrijfactie:

Mehmet Siddik Mese zit in een Turkse gevangenis op beschuldiging van fraude. Daar werd hij met houten knuppels langdurig geslagen: op zijn voetzolen, in zijn gezicht en op zijn lichaam. Hij raakte hierdoor ernstig gewond, had pijn en was duizelig.

Martelingen Turkije.

Toch mocht hij niet naar een ziekenhuis buiten de gevangenis om behandeld te worden. De gevangenisdokter concludeerde in zijn rapport dat hij niet geslagen was. Hij werd wel naar het gevangenshospitaal gebracht, maar de enige behandeling daar bestond uit water en ijs.

In de afgelopen jaren is het aantal klachten over marteling in Turkse gevangenissen sterk gestegen.

Wat kun jij doen?

Schrijf vóór 1 maart 2021 naar de autoriteiten in Turkije.

Roep hen op om de marteling van Mehmet Siddik Mese te onderzoeken.

Voor meer informatie <https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-turkije-onderzoek-martelpraktijken-in-turkse-gevangenis>

Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk,
Gabriël Roes.



Stichting CARITAS St. Petrus Uden

een tweede leven voor textiel kleding
schoenen



Beste mede inzamelaars, sponsoren en brei dames,

Graag willen wij u Hartelijk Danken voor uw inzet voor onze Caritas. Wat kunnen we met zijn allen, ondanks de heftige corona perikelen, trots en blij terugkijken op een goed jaar voor de stichting.

Samen hebben we "Rijkdom" verdeeld in deze wereld. Dat is en blijft nog steeds nodig!

De volgende transporten zijn in 2020 vertrokken en aangekomen in Oradea:

29 januari	(vracht 247)	28 augustus	(vracht 253)
27 februari	(vracht 248)	18 september	(vracht 254)
7 april	(vracht 249)	4 oktober	(vracht 255)
6 mei	(vracht 250)	22 oktober	(vracht 256)
4 juni	(vracht 251)	19 november	(vracht 257)
31 juli	(vracht 252)	17 december	(vracht 258)

De teller staat dit jaar op 12 volle vrachtwagens. Dankbaar en blij zijn wij, dat we dit kunnen en mogen doen, samen met jullie en al onze 35 vrijwilligers, die altijd bereid zijn Pro Deo te helpen.

Eveneens is er in onze Pius X locatie 11 keer een gratis kledinguitgifte geweest voor geselecteerde gezinnen met financiële problemen. Daar worden zij en onze medewerkers blij van! Het is zinvol en zo leuk om te doen!!

Mensen blij maken en hun financiële problemen wat verlichten.

Namens de minderbedeelde medemens hier rondom Uden en in Roemenië, nogmaals Hartelijk Dank!!



Met vriendelijke groeten, Bestuur Stichting Caritas St. Petrus Uden en al haar vrijwilligers.

BIRGITTA BIJEENKOMSTEN

Beste belangstellende van de Birgitta-bijeenkomsten.

De werkgroep Birgitta-bijeenkomsten heeft dit jaar meerdere bijeenkomsten moeten annuleren. Helaas heeft de werkgroep moeten besluiten ook de bijeenkomsten van januari, februari en maart 2021 te annuleren i.v.m. covid-19. De ontwikkelingen van het virus, de maatregelen van het RIVM en het bisdom maken dat een Birgitta-bijeenkomst niet verantwoord en daarom niet mogelijk is. De uitgenodigde sprekers komen graag op een later moment naar Rosmalen. Wij zullen u daar te zijner tijd over informeren.

Met een vriendelijke groet,
Werkgroep Birgitta-bijeenkomsten.

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

In verband met corona: zie voor **actuele** en uitgebreide informatie over de activiteiten (aanmelden, kosten, opgave en verdere praktische informatie): www.abdijvanberne.nl vervolgens klikken op Abdij van Berne Heeswijk, daarna op tabblad “actueel” en vervolgens op “agenda”.

Alle openbare activiteiten zijn - ook in het kader van het jubileumjaar - afgezegd en/of verschoven.

BERNE MEDIA

Momenteel staan er geen evenementen gepland.

EEN EXTRAATJE

<https://youtu.be/NLpN2De-1fo>

Beste allemaal,

Een klein extraatje voor onze donateurs.

Een nieuwe YouTube video vanuit De Duif te Amsterdam.

De prachtige geluidsregistratie is van Koen van Anandel.

Ik word geassisteerd door Charles Hofman.

Op het repertoire staat slechts één werk, maar lieve allemaal, wat een werk:

Grande Pièce Symphonique van Franck.

Neem er gerust even de tijd voor. Het is heerlijk en afwisselend.

Hartelijke groet,

Tot ziens, hopelijk in mei in de abdijkerk.

Stephan van de Wijgert.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Werkgroep Lectoren: Prior Frank van Roermund o.praem. e-mail: lectoren@abdijvanberne.nl ✚ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. E-Mail: bezoek@abdijvanberne.nl ✚ Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Gabriël Roes, tel.06 10744429, e-mail: gabroes@hotmail.com e-mail diaconaat@abdijvanberne.nl ✚ Financiële Werkgroep Abdijkerk: Klaartje Wedemeijer 073-50.31.070. E-Mail: bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl ✚ Klankbordgroep: Contactpersoon Martien Korsten. e-mail: mamkorsten@gmail.com ✚ Werkgroep voor Liturgie: Contactpersoon prior Frank van Roermund o.praem. Contactpersoon: Nel van Doornik. e-mail: participanten@abdijvanberne.nl
Participanten	
Bernekring	<ul style="list-style-type: none"> Secretaris :Henriëtte Ausems 073-54.76.747. e-mail: bernekring@abdijvanberne.nl penningmeester Peter Coppes: 0492-53.92.76 bernekring-penningmeester@abdijvanberne.nl
Orgelkring	<ul style="list-style-type: none"> Orgelconcerten op de 1^e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen o.praem. orgelkring@abdijvanberne.nl
Berne Anders	<ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. E-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	<ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Cobi Voskuilen 024-37.81.672 E-mail: ruach@abdijvanberne.nl
Stichting Vrienden van Bandra East	<ul style="list-style-type: none"> Sponsoring kansarme kinderen in India. Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. E-mail: dirk.corriederuite@gmail.com
Stichting Solidair met India	<ul style="list-style-type: none"> Contactpersoon: Anja Bekkers, 06 4285 6729 p/a Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk. E-mail anja.bekkers@solidairmetindia.nl E-mail: info@solidairmetindia.nl Informatie: http://www.solidairmetindia.nl.
Tijdschrift Berne	<ul style="list-style-type: none"> Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne. E-mail: tijdschriftberne@abdijvanberne.nl Info: www.berneboek.com
Boekhandel Berne	<ul style="list-style-type: none"> Telefoon: 0413-29.13.94, Dagelijks geopend. Ook open op zondag na de Eucharistieviering.

